

*Ανοιχτές πόρτες για όσα στελέχη του ΠαΣοΚ θέλουν να αναλάβουν έργο και ρόλο*

# Ο κ. Σημίτης υιοθετεί τα «ορφανά»

Του Π. Κ. ΛΑΜΨΙΑ

**Α**ΝΟΙΓΜΑ προς πάσαν κομματική κατεύθυνση επιχειρεί ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠαΣοΚ κ. Κ. Σημίτης, χωρίς βεβαίως να κάνει την παραμικρή υποχώρηση στις πολιτικές επιλογές του. Στο ΠαΣοΚ υπάρχει σήμερα ένας αλόκληρος κόσμος στελεχών που δεν μετράουν στην κομματική και κρατική εξουσία και ο κ. Σημίτης δεν θέλει να τους περιθωριοποιήσει στον ρόλο της «κομματικής μειονότητας».

Είτε όλοι όσοι βρίσκονται εκτός, τα λεγόμενα «ορφανά», καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της ένταξής τους στον ενιαίο κομματικό και κυβερνητικό χώρο και του μοναχικού δρόμου της διαμαρτυρίας και της γκρίνιας. Το

πρωθυπουργό κ. Γ. Πασχάλη καθώς και η παρουσία και η στάση του πρώην υπουργού σε όλες τις κομματικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ένα στοιχείο που ίσως έχει μεγάλη σημασία για αυτή την εξέλιξη είναι και η ισχυρή προσωπική σχέση του κ. Χυτήρη με τον γενικό γραμματέα Τύπου κ. Ν. Αθανασάκη καθώς και οι δύο υπήρξαν οι άνθρωποι που στάθηκαν στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου ως την υστάτη ώρα.

Εν τω μεταξύ ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γ. Πασχάλης, προφανώς εν γνώσει του κ. Σημίτη, είχε επισφεί με μια σειρά στελέχη που προσδιορίζονταν ως «προεδρικοί», μεταξύ των οποίων ο κ. Α. Λιβάνης, ο κ. Κ. Κουλούρης και ο κ. Γ. Λιάνης. Κανένας δεν μπορεί να προδικάσει τα αποτελέσματα αυτών των επαφών και αν θα υπάρξει η «ψυχική επανένωση», κατά την προσφιλή έκφραση του κ. Πασχάλη, ή θα ενταθεί ο εσωτερικός ανταρτοπόλεμος με κινήσεις τύπου των «πέπτε» ή άλλης μορφής.

Με βάση την ίδια λογική ο Πρωθυπουργός δέχθηκε την παρουσιάζει Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου τους βουλευτές του ΠαΣοΚ που μετέχουν στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και άκουσε τις απόψεις τους για όλα. Από αυτή τη συνάντηση ο κ. Σημίτης συνεπέρανε ότι οι βουλευτές, ασχέτως αποχρώσεων, επιζητούν ρόλο και λόγο στο κυβερνητικό έργο και σε καμία περίπτωση δεν έχουν διάθεση να αμφισβητήσουν τον ηγετικό ρόλο του.

Στο κομματικό επίπεδο, το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠαΣοΚ και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού κ. Θ. Τσουκάτος έχει ήδη κάνει τα δικά του ανοίγματα, ενώ σε ανάλογους ρυθμούς κινούνται στο συνδικαλιστικό ο υφυπουργός Εργασίας κ. Χρ. Πρωτόπαπας και ο Γραμματέας συνδικαλιστικού βουλευτής κ. Ρ. Σπυρόπουλος και στο αγροτικό ο υποδιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας κ. Αθ. Παπαγεωργίου. Άλλωστε και ο Γραμματέας του ΠαΣοΚ κ. Κ. Σκανδαλίδης μετά τις τελευταίες αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής σχεδίασε τη διάταξη των υψηλόβαθμων κομματικών στελεχών κατά τρόπον ώστε να πάρουν όλοι μέρος στην προσπάθεια για την ανασυγκρότηση.

Αυτού του τύπου τα σχέδια ούτως ή άλλως μένουν στα χαρτιά καθώς στην πράξη σπανίως υπάρχει ανταπόκριση και ενδιαφέρον για συμμετοχή στην προσπάθεια για ένα κόμμα το οποίο ορισμένοι λιβερβόλου ενώ κάποιοι άλλοι απλά αδιαφορούν. Είναι πάντως ο κλήρος πέφτει σε ολίγους που εκ της θέσεώς των είναι αναγκαίο να «οργάνουν» τη χώρα για να θυμίσουν ξανά στην κοινωνία ότι εκτός από την κυβέρνηση υπάρχει και κόμμα που λέγεται ΠαΣοΚ. Προς το παρόν αυτόν τον μοναχικό ρόλο φαίνεται ότι παίζουν ο «στρατηγός» κ. Θ. Τσουκάτος και μερικά ακόμη στελέχη που μετρούνται στα δάχτυλα.



Θ. Τσουκάτος: ο «στρατηγός»

σύνθημα για την υιοθέτηση των «ορφανών» έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΠαΣοΚ όταν τόνιζε με έμφαση ότι δεν χρειάζονται ταμπέλες ενώ τα πιστοποιητικά κάθε μορφής πήραν οριστικά τέλος, για να καταλήξει: «Δεν μας περισσεύει κανείς».

Η επιλογή του Πρωθυπουργού, όπως εληγγούν στενοί συνεργάτες του, στόχο έχει τον οριστικό τερματισμό του «εμφυλίου» στο ΠαΣοΚ και την κατανομή ρόλων αλλά και υποχρεώσεων προς όσους είναι διατεθειμένοι και ικανοί να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους.

Ο κ. Σημίτης γνωρίζει, π.χ., ότι δεν μπορεί να βάλει τον κ. Στ. Παπαθεμελίη να συνεργασθεί με τον κ. Θ. Πάγκαλο στο υπουργείο Εξωτερικών ή τον κ. Εμμ. Δασκαλάκη στο υπουργείο Αγόπτης με την κυρία Β. Παπανδρέου ούτε παρακάλες τον κ. Α. Λιβάνη σε συνεργασία με τον κ. Σ. Κουλιούρη. Οπότε κάλυπτα θα μπορούσε να βρει μια θέση στην κυβέρνηση για τον - κατά γενική ομολογία ενωτικό - κ. Τ. Χυτήρη, ο οποίος εσχάτως είχε δύο ή, καλύτερα, τρεις ιδιαίτερες συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό. Λέγεται μάλιστα ότι ο κ. Σημίτης βρήκε εδώς ενδιαφέροντες τις απόψεις του κ. Χυτήρη και την τελευταία συνάντησή μαζί του ζήτησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην οικοδόμηση αυτής της σχέσης λέγεται ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι συζητήσεις του κ. Χυτήρη με τον υφυπουργό παρά