

193/96

Το «σχέδιο Σημίτη» για διαχείριση των κρίσεων

ΤΟΥ Ι.Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Η ψηφισιο του προϋπολογισμού, το προσεχές Σάββατο, θα πρέπει (υπό κανονικές συνθήκες) να σημαίνει και το τέλος της κοινωνικής αναταραχής που ξεκίνησε με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και επεξετάθη τις δύο τελευταίες εβδομάδες και σε άλλους κλάδους. Αν εξαιρέσει κανείς τα αγροτικά «μπλόκα», οι υπόλοιπες αντιδράσεις απέναντι σ' έναν εξαιρετικά σκληρό προϋπολογισμό



Πριν μεταβεί στο Δουβλίνο, ο κ. Σημίτης είχε το «σχέδιό» του...

δεν κινήθηκαν έξω από τα πλαίσια των αντιδράσεων που προκαλούν συνήθως οι προϋπολογισμοί, σκληροί ή λιγότερο σκληροί. Οι αγρότες, όμως, ήταν ένα στοιχείο που επιβάρυνε το κοινωνικό κλίμα, αλλά και μονοπωλησε το ενδιαφέρον.

Το κυβερνητικό επιτελείο ενημέρωσε τον πρωθυπουργό αμέσως μετά την επιστροφή του από το Δουβλίνο ότι «η κατάσταση δεν βρίσκεται εκτός ελέγχου» κι ότι ακόμη και οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν σχεδόν περιοριστεί στο «σκληρό πυρήνα» της Θεσσαλίας. Ήδη, προ της αναχωρήσεώς του, ο κ. Σημίτης είχε αποφασίσει τη δημιουργία μιας άτυπης «ομάδας διαχείρισης κρίσεων», αποδεχόμενος σχετικές εισογήσεις υπουργών που διατυπώθηκαν στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η βασική σκέψη για τη δημιουργία αυτής της ομάδας στηρίζεται, κατά κάποιο μέτρο, στις αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρακολουθεί το κοινωνικό μέτωπο ώστε να παρεμβαίνει κυρίως προληπτικά κι όχι πυροσβεστικά. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι στις περιπτώσεις που δεν ευοδωθεί η προληπτική παρέμβαση και η κρίση εκδηλωθεί, τότε η κυβερνητική παράταξη θα πρέπει να διαθέτει ένα «ενιαίο κέντρο» για τη διαχείριση της κρίσης αυτής.

Στην άτυπη αυτή «ομάδα» θα μετέχουν από κυβερνητικής πλευράς οι κ.κ. Α. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαντωνίου, Γ. Πασχαλίδης και Σ. Κοσμίδης κι από κοιμματικής οι κ.κ. Κ. Σκανδαλίδης, Θ. Τσουκάτος, Ρ. Σπυρόπουλος.

Το βασικό ζητούμενο, όμως, δεν είναι τόσο η διαχείριση των κρίσεων όσο η έγκαιρη αποτροπή τους. Ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι έχει συναίσθηση πως η κυβέρνηση του απορροφήθηκε με την κατάρτιση του προϋπολογισμού κι

ότι μετά τις γιορτές θα πρέπει να εκδηλώσει πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς. Είναι χαρακτηριστική η (διακριτική, έως τώρα!) επαναφορά του σχεδίου μιας Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας: ορισμένοι θεωρούν ότι αυτού του τύπου ο διάλογος θα έπρεπε ενδεχομένως να είχε προηγηθεί του προϋπολογισμού, αλλά είναι σαφές ότι τα χρονικά περιθώρια δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο.

Μέσα στις προθέσεις του κ. Σημίτη είναι πάντως να εγκαινιάσει μια μορφή κοινωνικού διαλόγου, μέρος του οποίου θα είναι και ο διάλογος με τους αγρότες που έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της κυβερνήσεως. Η εκτόνωση και η εξομάλυνση του κοινωνικού μετώπου αναφέρεται ως μία από τις άμεσες προτεραιότητες που δίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Όπως λένε οι συνεργάτες του, πρόθεση της κυβερνήσεως είναι ένας διάλογος «με ημερομηνίες και αποτελέσματα».

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι ο επόμενος χώρος «υψηλής επικινδυνότητας» είναι ο χώρος της εκπαίδευσης κι εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχει σχέδιο υποδαύλισης καταλήψεων σχολείων, ώστε οι μαθητές να πάρουν τρόπον τινά τη σκυτάλη από τους αγρότες. Στην κυβέρνηση εκφράζουν την άποψη ότι η «κοινωνική αναταραχή» θα πρέπει να θεωρηθεί ως σαφής πολιτική επιλογή συγκεκριμένων κοιμματικών χώρων κι ότι η απάντηση από πλευράς κυβερνητικής παρατάξεως θα πρέπει να είναι «πολιτική και συ-

Βασίλειος
Αλέξανδρος
Παναγιώτης
Σταυρόπουλος
Σταυρόπουλος
(Σταυρόπουλος)

