



# Μερικοί είναι πιο ενώπιον του Νόμου

**Δ**ΥΟ δίκες, δύο αντίθετες ιστορίες... Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη του Τόλη Βοσκόπουλου με την τέως σύζυγό του Τζούλια Παπαδημητρίου. Το αντικείμενό της εξάλλου είναι τέτοιο που προημνεί σκληρή μάχη ως το τέλος. Ο Τόλης διεκδικεί 3,5 δισεκατομμύρια από την Τζούλια αλλά και ολόκληρη λίστα πολυτίμων κοσμημάτων και πανάκριβων εικόνων και πινακών.

Παράλληλα ζητεί να δηλώσει ενόρκως η Τζούλια και όλοι οι συγγενείς της ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς διαθέτουν και σε ποιες τράπεζες, ώστε να διαπιστωθεί στη συνέχεια

πότε, ποιος και πόσα χρηματικά έσοδα υπάρχουν στους λογαριασμούς.

Η Δικαιοσύνη επέβαλε την καταβολή της αξίας της περιουσίας της Τζούλιας, 3,5 δισ. και χθες στην περιφέρεια υπέθεσε Χάλαρη την υπέθεσε Τόλη και Τζούλια.

Ούτε η Τζούλια, ούτε η Τζούλια Παπαδημητρίου) εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Ο Τόλης κ. Αλφειάδης, ανταποκριτής του "Αδελφού" φύγει από την Ελλάδα κρυφά, φοβούμενος την πτώχευσή τους στο πριγκιπάτο της Λιβάνης. Πέρε ότι το σπίτι τους εδω...

ΟΥΑΟΥ

## ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗΣ;

**ΜΙΑ** φορά κι έναν καιρό ήταν ένας... "εκουγχρονιστής" βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που είχε ιδιαίτερη ενασχόληση με θέματα που αφορούν τα δημόσια έργα. Ο συμπαθής, κατά τα λοιπά, εθνοπατέρας ουδέποτε δημιουργούσε πρόβλημα στις κυβερνήσεις της περιόδου '93-96, παρά μόνο κάθε φορά που προωθείτο νομοσχέδιο το οποίο αφορούσε προμήθειες και έργα.

Τις δύο φορές που η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου κατέθεσε σχετικά νομοσχέδια, ο εν λόγω βουλευτής έμπαινε στο γραφείο του Αντώνη Λιβάνη και έλεγε "αυτό δεν πρόκειται να πάρει!". Και... περιέργως, πάντοτε του γινόταν το χατίρι!

Πού τα θυμηθήκαμε όλα αυτά; Μα, όταν είδαμε τον μέγα αυτό "εκουγχρονιστή", να καταλαμβάνει υπουργικό θώκο στην κυβέρνηση του "νέου ΠΑΣΟΚ" και μάλιστα, με αρμοδιότητες που κάθε άλλο παρά άσχετες είναι με τις παλαιότερες "ενασχολήσεις" του! Μα, κάτι... συμπλώσει!

ΠΑΝ ΤΑΝ ΞΕΝ

## ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ "ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ"

**ΕΝΑΣ** παλιός συνεργάτης του, ο κ. Σωκράτης Κοσμίδης, είναι από τα πρόσωπα που προορίζει ο Κώστας Σημίτης για τη θέση του νέου γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου! Στον κ. Κοσμίδη είχε προτείνει, τον περασμένο Ιανουάριο, να είναι ο διευθυντής του νομικού του γραφείου, όμως αυτός αρνήθηκε... ευγενικά, επειδή δεν ήθελε να είναι... υφιστάμενος του Τάσου Μαντέλη!

Τώρα όμως, που ο κ. Μαντέλης εξελέγη βουλευτής Επικρατείας και υπουργοποιήθηκε, ο κ. Κοσμίδης θεωρεί ότι δεν έχει πρόβλημα και εκτός απροόπτου... θα αποδεχθεί την πρωθυπουργική πρόταση, αν φυσικά γίνει!

Πάντως, από χθες, έκανε την εμφάνισή του στο ισόγειο της Βουλής όπου στεγάζονται το πρωθυπουργικό γραφείο και όλες οι υπηρεσίες του! Το οποίο απέχει αρκετά από το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, όπου στεγάζεται ο... άσπονδος φίλος του Τάσος Μαντέλης!

Μακριά κι αγαπημένοι...

ΠΑΝ ΤΑΝ ΞΕΝ

**ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ** και όμως αληθινό! Τέσσερα εικοσιπεντάχρονα, μετά τις εκλογές, άντεξαν οι πολιτικοί συντάκτες και, μεταξύ σοβαρού και γέλιου, ρώτησαν τον υπουργό Τύπου: "Αποκλείετε τις πρόωρες εκλογές;".

Ετοιμόλογος ο Δ. Ψέπας, πέταξε τον κεραυνό. "Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πρόωρες εκλογές. Εδώ έχουν αντιστραφεί οι όροι! Όταν λέμε δεν γίνονται εκλογές, οι εκλογές γίνονται και όταν λέμε γίνονται, δεν γίνονται!".

Επιτυχημένη η απάντηση που αποτελεί και στοιχείο αυτοκριτικής του υπουργού που, όπως κάθε υπουργός Τύπου, διαφεύδεται από τα γεγονότα. Τουλάχιστον διαθέτει χιούμορ!.

ΚΩΔ.

## Στέλιος αλατος

**ΜΕΤΑ** τα κουνούπια δολοφόνους, τώρα και... υπουργοί κουνούπια. Οι μισοί σκνίπες και οι άλλοι μισοί ρουφιήχτρες.

Σκέψου πόσα σαρκία, έχει επισκεφτεί ο κουνουπο-Πάγκαλος. Αν του κάνεις ανάλυση αίματος, θα βρεις όλες τις ομάδες.

Ο δε Σημίτης είναι η κλασική περίπτωση μοσκότο με υαλιά. Κουνούπι-καθηγητής. Τσίμπα - τσίμπα. Τσίμπησε από εδώ, τσίμπησε

από εκεί, τα βρήκε τα ποσοστά.

Ενώ στη Ν.Δ. δεν υπάρχει κουνούπι, ούτε για δείγμα. Από τη φαγάμαρα δεν έμεινε τίποτα. Και όσοι τη γλίτωσαν το ρίξανε στο ψαρικό. Εγιναν... δελφινό!

Ο Ρέππας το μουστάκι το έχασε από στοίχημα; Φανταστείτε πόσο απαισιόδοξος ήταν. Θα τον έσωσαν από βέβαιη αυτοκτονία. Εκτός κι αν το έχασε σε συμπλοκή με

"προεδρικούς". Αφού "φάγανε τα μουστάκια τους" στην κόντρα, σου λέει άσε να το ξερπώ το μισοφαγώμενο.

Αποφασισμένος φαίνεται πάντως ο Σημίτης να καθαρίσει το τοπίο από τους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Γι' αυτό θα στείλει ειδική αποστολή τον Πάγκαλο στο Πεκίνο (άλλωστε το ήθελε -δηλώνοντάς το- πάντοτε).

Τον Αρσένη στο πανεπιστήμιο της... Ρουάντα, ως υπουργό

Παιδείας. Δεν θα μείνει ούτε κόκαλο αδοκίμαστο.

Μόνο για τον Ακη σκέφτηκε ανθρωπιστικά και συμπονετικά. Σου λέει, αυτόν και στην Αθήνα να τον αφήσω, θα χαθεί. Και δεν θα δημιουργήσω και υποψίες.

Υπομιάζομαι ότι στη Ρηγίλλης έχουν μείνει ακόμη στη νύχτα των εκλογών.

Σ. Η. ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ

Πρόσθε...  
ες του ε...  
την Ελλ...  
να εμφαν...  
τι απέγιν...  
ποιος εί...  
τους, για...  
δηλώσου...  
είναι βαρ...  
Εμφαν...  
νήγορα...  
αφού εί...  
νείται ό...  
ζητήσα...  
θει η συ...  
της περι...  
όμως εν...  
Τόλης πα...  
τον κόσμ...  
Χαρά, τώ...

## Εξελ...

Η υπ...  
τας η άλ...  
και αυτά...  
γγώμη α...  
διασημό...  
θει την ε...  
Καθ...  
ταν στα...  
υπέθεσε...  
κάνεις ν...  
θαρότη...  
χρονίζο...  
Γιατί π...  
χρει την...  
ρότητα...  
νυμες υπ...  
θεση του...  
Γιατί σέρ...  
δεν εφα...  
Ελληνες...  
στον νό...  
προστά...  
Σούρλα...  
ραδειγμ...  
κοινωνία...  
βαρο κρ...  
ανεκτό...  
δειγμα;