

Η ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Στις 26-9-1996, μετά την ορκωμοσία των μελών της νέας Κυβέρνησης, ο νέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος παρέλαβε από τον απερχόμενο Υπηρεσιακό Υπουργό κ. Κώστα Μπέη, ο οποίος τον υποδέχτηκε σε ειδική τελετή και παραδίδοντας τον μεταξύ άλλων:

"Κύριε Ρωμαίε, ...η πολύτιμη εμπειρία σου, μαζί με το ήθος και τη συστηματικότητα που σφραγίζουν την προσωπικότητά σου, είναι τώρα ο μοχλός για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια, την οποία βρήκα εδώ σε ελπιδοφόρα εξέλιξη και η οποία εκφράζεται στο ακόλουθο τρίπτυχο: α) συνεχής και αδιάλειπτος εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε ν' αξιοποιούνται τα επιτεύγματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής Τεχνολογίας, β) εδραίωση του αισθήματος των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας ότι η Πολιτεία εκτιμά και τιμά το δύσκολο έργο τους με την ηθική, θεσμική και μισθολογική δικαίωση που η κοινωνία μας τους οφείλει, και γ) παραδοχή από το κοινωνικό σύνολο των ευγενικών διαστάσεων που έχει η κοινωνική προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θα ήθελα να σου εκμυστηρευτώ, ότι όταν πριν τέσσερις περίπου εβδομάδες, είχα έλθει εδώ, διακατεχόμενος από αμηχανία. Και τούτο, αφ' ενός, επειδή δεν είχα εξοικείωση με το χώρο και, αφ' ετέρου, επειδή σε πέτρινα για τον τόπο μας χρόνια, είχε δημιουργηθεί άλλο πλέγμα καχυποψίας για τα όργανα της τάξης.

Σήμερα φεύγω αληθινά πλούσιος. Θα γνωρίσεις εδώ, όπως γνώρισα κι εγώ, ηγεσία και στελέχη με υψηλού επιπέδου μόρφωση, με ευδόκιμη άσκηση στην αρετή της αυτοπειθαρχίας, και με ευαισθησίες απέναντι τόσο στις κοινωνικές ανησυχίες, όσο και στις αρχές του κράτους δικαίου.

...Θα ήθελα και από τη θέση τούτη να εκφράσω εγκάρδια συγχαρητήρια και θερμές ευχαριστίες, γιατί χάρη στη δική τους ανταπόκριση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία η αποστολή, που μας είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός, να διεξαχθούν οι εκλογές σε αρμονία με τις αντίστοιχες συνθήκες αδιατάρακτων κοινωνικών ρυθμών που επικρατούν σε όλες τις άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίχως στρατιωτική φρούρηση, δίχως περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων, δίχως περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση, και πολύ περισσότερο στην αναψυχή των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας μας, κι ακόμη με ευγενική καθοδήγηση των ψηφοφόρων μέσα στα κτιριακά συγκροτήματα των εκλογικών κέντρων. Η δική μου κύρια αποστολή περιοριζόταν βέβαια στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Ομως στο σύντομο διάστημα της εδώ παραμονής μου είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να εκτιμήσω το δύσκολο έργο της Αστυνομίας σε αναφορά με τα σύγχρονα πιεστικά προβλήματα και να εκτιμήσω την πολυπλοκότητα άλλων κοινωνικών προβλημάτων, των οποίων η αστυνομική αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη. Οι λύσεις δεν εξαντλούνται στο απόλυτο άσπρο ή μαύρο.

Ένα τέτοιο σοβαρότατο, όσο και πολυδιάστατο πρόβλημα είναι εκείνο του κύματος των εκατοντάδων χιλιάδων οικονομικών προσφύγων, που στερούνται άδειας παραμονής στη χώρα μας.

...Είχα την ευκαιρία αυτές τις ημέρες να υποβάλλω αρμοδίως τις σκέψεις μου για συγκεκριμένες λύσεις, όπως επίσης είχα την ευκαιρία να διατυπώσω σε σχετική υπουργική απόφαση τις κατά τη γνώμη μου προϋποθέσεις εναρμόνισης των αρχών του κράτους δικαίου με τις ανάγκες της κρατικής ασφάλειας, αναφορικά με την παροχή ασύλου σε πολιτικούς πρόσφυγες.

...Καλή επιτυχία στο συνεχιζόμενο έργο όλων σας."



Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Σωκράτης Κοσμιδής, ο οποίος είπε:

"Κύριε Καθηγητά, κύριε Μπέη,

αναλάβετε Υπηρεσιακός Υπουργός Δημόσιας Τάξεως αισθανόμενος αμηχανία και εκφράζοντας την ευχή και την ελπίδα να φύγετε αθόρυβα. Αποχωρείτε αθόρυβα, γιατί συμβάλατε με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις σας να να μην ακουστεί ούτε κροτίδα κατά την προεκλογική περίοδο. Ομως αφήσατε τη σφραγίδα σας, τα σημάδια της σπάνιας ευαισθησίας σας για τον άνθρωπο, της ευγένειας του χαρακτήρα σας, της καταδεκτικότητάς σας, της υψηλής επιστημοσύνης σας. Θα καταγραφεί ιστορικά ότι επί των ημερών σας η Αστυνομία πέτυχε ένα μικρό άθλο. Φρούρησε και επιτήρησε για πρώτη φορά τα εκλογικά τμήματα σ' όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, σε όλο το συγκρότημα Θεσσαλονίκης, σε όλες τις μεγάλες πόλεις και κωμοπόλεις. Ο στρατός έμεινε να επιτηρεί τα χωριά, κοντά στα στρατόπεδα, και αυτά, μόλις οκτώ μήνες από την άρνηση της Αστυνομίας να αναλάβει το έργο αυτό. Θα τονίσω, για να το ξέρουν όλοι, την ιδιαίτερη προσπάθεια που καταβάλατε ώστε το εκλογικό επίδομα να ορισθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Ρωμαίο,

αγκαλιάστε τα Σώματα Ασφαλείας. Θα βρείτε ανταπόκριση. Το επίπεδο είναι πολύ καλό και κάθε μέρα γίνεται ακόμα καλύτερο. Διάθεση υπάρχει, αξιοποιήστε την. Η Αστυνομία είναι πολύπαθη. Πριν δεκαετίες χρησιμοποιήθηκε για την καταστολή κάθε δημοκρατικής νηούς. Εξαρτήθηκε από την πολιτική εξουσία και η εξάρτηση αυτή βασίστηκε στις πελατειακές σχέσεις και στον κομματισμό. Εξάρτηση που ξεκινούσε από την πρόσληψη και έφθανε ως την τοποθέτηση, τη μετάθεση, την προαγωγή, την απόσπαση στο εξωτερικό, το σβήσιμο κλήσεων κ.λπ. Πατάξτε το ρουσφέτι αλλά και τη διαφθορά των ολίγων επίορκων και ευάλωτων αστυνομικών. Ήδη η Αστυνομία έχει απαλλαγεί από πολλά δεινά. Απαλλάξτε την από τα υπόλοιπα. Η Αστυνομία πρέπει να ενσωματωθεί στην κοινωνία, η κοινωνία πρέπει να αφομοιώσει την Αστυνομία.

Απευθυνόμενος στη φυσική ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την άφογη και υποδειγματική συνεργασία που είχαμε. Ιδιαίτερα, τονίζω τη συμβολή σας στην αλλαγή τρόπου φρούρησης των εκλογικών τμημάτων. Επιφυλακτικοί ως αρνητικοί στην αρχή, ενστερνισθήκατε την πρωτοβουλία και υπερθεματίσατε στην προσπάθεια διεύρυνσης της συμμετοχής της Αστυνομίας. Αποχωρώ σαν συνεργάτης, σαν φίλος.

Συnergάσθηκα στενά με εκατοντάδες άτομα από το προσωπικό. Αποκόμισα τις καλύτερες των εντυπώσεων. Ελπίζω ότι δεν αδικήσα κανέναν και περισσότερο ελπίζω ότι δεν ευνόησα κανέναν.

Στους δημοσιογράφους απευθύνω έκκληση. Στηριζτε την Αστυνομία και το έργο της με κριτική διάθεση και καλοπιστία. Και κλείνω με μια υπόσχεση. Από τη νέα μου θέση, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου του συντονιστή του Νομοθετικού έργου της κυβέρνησης, θα είμαι κοντά στα Σώματα Ασφαλείας. Δεσμεύομαι να προσπαθήσω, ώστε ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που θα ψηφισθούν από τη νέα Βουλή να είναι το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας".

Τέλος, το λόγο πήρε ο νέος Υπουργός Δημοσίας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:

"Φίλες και φίλοι, τολμώ από την πρώτη στιγμή να σας αποκαλώ φίλους και σας διαβεβαιώνω ότι όταν θα φύγω από δω, θα με αποκαλείτε κι εσείς φίλο. Όταν ήρθα είχα ένα όπλο, τον λόγο. Αλλά ο αγαπητός καθηγητής, ο κύριος Μπέης και ο φίλος Γενικός Γραμματέας με αφόπλισαν λέγοντας σχεδόν όλα όσα θα ήθελα να πω.



Μόλις ανακοινώθηκε ο διορισμός μου στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, όλοι με ρωτούσαν "πού πάω" και εγώ τους απαντούσα ότι "πάω στο καλύτερο υπουργείο". Το αποδέχθηκα με απόλυτη ικανοποίηση. Ήταν πρόταση και επιλογή του πρωθυπουργού, καθόλου τυχαία. Ο πρωθυπουργός θεωρεί το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως σημαντικότατο, γιατί είναι ο καθρέπτης της κοινωνίας μας.

Πολύ σωστά επισήμανε ο κύριος Κοσμίδης ότι η Αστυνομία είναι όπως τη θέλει η πολιτεία και η πολιτική. Εμείς οι πολιτικοί τη βλάψαμε, γιατί την χρησιμοποιήσαμε ο καθένας κατά τον τρόπο που ήθελε και σύμφωνα με τις επιδιώξεις που είχε. Τώρα αρχίσαμε όλοι να συνειδητοποιούμε ότι τα Σώματα Ασφαλείας ανήκουν σ' όλους τους Έλληνες και ηροορίζονται όχι μόνο για να φυλάσσουν, προορίζονται για ένα μεγάλο κοινωνικό έργο, για ένα μεγάλο κοινωνικό σκοπό. Είναι αδιανόητο σήμερα να σκεφθεί ο οιοσδήποτε να χρησιμοποιήσει την Αστυνομία για πολιτικούς και πολύ περισσότερο κομματικούς σκοπούς.

Εμείς, η κυβέρνησή μας, εγώ προσωπικά, ήρθαμε με πρόθεση να μη διακρίνουμε χρώματα κομματικά. Θα συνεργαστώ με όλους εκείνους που θέλουν να συνεργασθούν. Έχω μια βασική αρχή την οποία δεν εγκαταλείπω όπου κι αν πάω: Συνεργασία και εργασία. Αυτή είναι η αρχή της επιτυχίας μου. Θα διαπιστώσετε πολύ γρήγορα ότι το γραφείο θα είναι ανοικτό σε όλους. Θα συνεργαστούμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει κανείς που να κατέχει όλη τη σοφία και γνώση. Όλοι κάτι ξέρουμε, όλοι κάτι σκεφτόμαστε, όλοι κάτι θέλουμε. Γι' αυτό πρέπει να σμιζουμε τις σκέψεις και τις δυνάμεις μας, μόνο έτσι θα επιτύχουμε.

Πρώτα απ' όλα πρέπει να δείξουμε το καλό πρόσωπο της Αστυνομίας και να το βελτιώσουμε. Βεβαίως θα προωθήσουμε και το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο και ότι άλλο μπορούμε όπως επί παραδείγματι την εκπαίδευση.

Τονίζω και πάλι ότι το έργο της Αστυνομίας είναι κοινωνικό και βασίζεται κατά κύριο λόγο στον άνθρωπο γι' αυτό χρειάζεται να βελτιωθεί η επικοινωνία με τον πολίτη. Αν θέλουμε να έχουμε την αποδοχή του πολίτη πρώτα απ' όλα πρέπει να στηρίξουμε εσάς ως ένστολους πολίτες.

Μια από τις προθέσεις μου είναι να έχω διακομματική συνεργασία. Θα καλέσω όλα τα κόμματα να ορίσουν ένα εκπρόσωπό τους ώστε να δημιουργηθεί μια μικρή και ευέλικτη διακομματική επιτροπή για να συζητήσουμε όλα τα προβλήματά σας και τις πρωτοβουλίες που σκέφτομαι να αναλάβω.

Κλείνοντας επισημαίνω ενδεικτικά τα προβλήματα των μεταναστών και του πολιτικού ασύλου τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Επιτέλους πρέπει να αποκτήσουμε μια σύγχρονη νομοθεσία για τους μετανάστες και για το άσυλο διότι μόνο τότε θα μπορεί και η Αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της, να μην έρχεται σε σύγκρουση και να μη δισσύρεται άδικα αλλά και να αντιμετωπίζει αυτά τα σοβαρά προβλήματα σωστά μέσα στα πλαίσια του δικαίου αλλά και να προστατεύει αποτελεσματικά τη χώρα. Βεβαίως είμαστε ένα κράτος με αρχές που ξεκίνησε εδώ και μερικές χιλιετίες, δεν θα τις προδώσουμε αλλά πρέπει να προστατεύσουμε όχι μόνο την ασφάλεια των πολιτών αλλά και του κράτους και να αποφυγούμε και τη δημιουργία διεθνών εμπλοκών.

Πιστεύω ότι θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και ελπίζω οι πρώην συνάδελφοί μου, δημοσιογράφοι, να προβάλλουν αυτή τη δουλειά και φυσικά η κριτική όπου είναι καλόπιστη είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Το λέω αυτό γιατί έχουν αδικηθεί τα Σώματα Ασφαλείας και από μας τους πολιτικούς αλλά τολμώ να πω και από μας τους δημοσιογράφους".

