

# Δ. Παπούλιας: Οι προμηθειες του ΟΤΕ, το «σκοτεινό αντικείμενο του πόθου»

Η μετοχοποίηση των ΔΕΚΟ αποκαλύπτει τις «αθέατες πλευρές τους», υποστηρίζει ο πρόεδρος του Οργανισμού

Έχω πάντα άγχος πριν από τα ραντεβού, γιατί αυτό και πηγαίνω να-ρίτερα. Ίσως είναι κατάλοιπο, εμπάς των παλιών αριστερών, στίγμα του «ραντεβού με την ιστορία», μας είπε ο καθηγητής Δημήτρης Παπούλιας, τώρα με το «ένδυμα» του προέδρου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας.

Λιτός, ευθυτενής και διεισδυτικός ο κ. Δ. Παπούλιας, ίσως συγκαταλέγεται στην ομάδα των ολίγων δι-

αυτά που πιστεύει ότι αξίζει να γίνουν πραγματικότητα.

«Η έλευσή μου στον ΟΤΕ έχει στόχο τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα», λέει. «Η κοινωνία μας πλέον δεν έχει άλλοθι για κανέναν, δεν την ενδιαφέρει η σοφία που μπορεί κανείς να κομίζει, αλλά η αποτελεσματικότητά του στο να προωθήσει -στη συγκεκριμένη περίπτωση- τη σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή α-ντίληψη».

κ. Παπούλιας, η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και των συναλλαγών ωθεί τον Οργανισμό προς τα μπρος, κάτι που δεν σημαίνει βέβαια απαραίτητως ότι θα πάμε μπροστά. Γιατί πάντα ελλο-

Συνέντευξη στον ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ

χέυει ο κίνδυνος η παγκοσμιοποίηση των τηλεπικοινωνιών να μας ξεπεράσει ή να μας ισοπεδώσει. Με τη μετοχοποίηση ο ΟΤΕ πλέον δεν μπορεί να αποφυγεί στο εξής τη δημόσια θέα και αυτό είναι καλό, ισχυρίζεται ο πρόεδρος του ΟΤΕ.

Η ποιότητα των υπηρεσιών, η παραγωγικότητα και η διαχείριση τίθενται πλέον επί τάπητος, αφού η μετοχοποίηση των ΔΕΚΟ πρωτίστως αποκαλύπτει τις «αθέατες πλευρές τους». Είναι ένας όρος του οποίου διεκδικώ την πατρότητα, μας λέει ο κ. Παπούλιας παραπέμποντάς μας στο 1985, όταν ως γενικός γραμματέας ΔΕΚΟ, μαζί με τον νυν πρωθυπουργό Κ. Σημίτη και του κ. Γ. Παπαντωνίου επιχειρήσαμε να αγγίξουμε μια από τις αθέατες πλευρές: τη σχέση της πολιτικής εξουσίας με τις ΔΕΚΟ.

Τότε κάναμε την αρχή, ενώ στην Αγγλία επικρατούσε η νέα κοσμογονία των ιδιωτικοποιήσεων. Σήμερα πάντως χαιρόμαι που ο κ. Παπαντωνίου προωθεί το νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ, που ήταν και είναι το δεξί ή αριστερό χέρι της πολιτικής εξουσίας. Με τη σημείωση

βέβαια ότι εν πολλοίς οι ρυθμίσεις του ισχύουν ήδη στον ΟΤΕ.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, συνεχίζει ο πρόεδρος του ΟΤΕ, ότι ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η Ολυμπιακή, η Εθνική, η Εμπορική, ο ΟΣΕ, είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Ένας καθρέφτης που «θαμπώνει» όταν πάνω του αντικατοπτρίζονται οι απαράδεκτοι σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι ουρές στις τράπεζες, το αργό ταχυδρομείο και μ' ένα λόγο η κακή ποιότητα

των ΔΕΚΟ είναι αυτή της σχέσης τους με τους προμηθευτές. Συμφώνησε ότι ειδικά για τον ΟΤΕ το 1 τρισεδρχ. που θα μετασχηματισθεί -μέχρι το 2000- σε προμήθειες δεν θα μπορούσε να μην είναι «το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου» πολλών. Ομως, λέει ο κ. Παπούλιας, σύντομα θα συγκροτήσουμε ένα σύστημα προμηθειών πειστικό, αντικειμενικό και διαφανές, γιατί όντως η πρόσφατη δικαστική εμπλοκή των ψηφιακών έχει προκα-

**«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η Ολυμπιακή, η Εθνική, η Εμπορική, ο ΟΣΕ είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Ένας καθρέφτης που «θαμπώνει» όταν πάνω του αντικατοπτρίζονται οι απαράδεκτοι σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι ουρές στις τράπεζες, το αργό ταχυδρομείο και με ένα λόγο η κακή ποιότητα των υπηρεσιών...».**

μισίων ανδρών που παραμένουν απλοί άνθρωποι, μακριά από τις κοσμικότητες και κυρίως στη γειτονιά τους, στον Κολωνό, ξερκίζοντας κάθε σκέψη για μετακόμιση στα... βόρεια προάστια!

Ο ίδιος ο κ. Παπούλιας χαρακτηρίζει τον εαυτό του τυχερό γιατί απέκτησε διπλή ταυτότητα: του ανθρώπου με ακαδημαϊκή πείρα που διερευνά τις τάσεις στην κοινωνία και στην οικονομία, ο οποίος στη συνέχεια καλείται να εφαρμόσει στην πράξη

Ο ΟΤΕ, λέει ο κ. Παπούλιας δείχνει, τελευταία, σημάδια γρήγορης, αφύπνισης και ευαισθησίας. Έχουν κάνει πολλά βήματα και η διοίκηση και οι εργαζόμενοι, παρά το ότι η ΟΜΕ-ΟΤΕ κράτησε συντηρητική στάση στο θέμα της μετοχοποίησης.

Τώρα ο Οργανισμός θα βρίσκεται υπό το «μικροσκόπιο» των χιλιάδων επενδυτών του που είναι και συγχρομητές του και απαιτούν καλές υπηρεσίες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ηδη, όμως, συνεχίζει ο

**«...Για να είναι δραστικό το νομοσχέδιο των ΔΕΚΟ, θα πρέπει ο εκάστοτε Παπαντωνίου να έχει την εξουσία να απολύει όσους διοικητές δεν τηρούν το πολύ συγκεκριμένο συμβόλαιο στόχων. Και να απολύονται όσοι αποτυγχάνουν, με την ποινή του ισόβιου αποκλεισμού τους από ανάλογο αξίωμα σε ΔΕΚΟ».**

των υπηρεσιών. Ετσι για να είναι «δραστικό» το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ θα πρέπει, λέει ο κ. Παπούλιας, ο εκάστοτε Παπαντωνίου να έχει την εξουσία να απολύει όσους διοικητές δεν τηρούν το πολύ συγκεκριμένο συμβόλαιο στόχων. Και να απολύονται όσοι αποτυγχάνουν, με την ποινή του ισόβιου αποκλεισμού τους από ανάλογο αξίωμα σε ΔΕΚΟ.

Επισημάναμε πάντως στον πρόεδρο του ΟΤΕ ότι μια σημαντική και αθέατη πλευρά

λέσει αναστολές και καθυστερήσεις στο επενδυτικό πρόγραμμα.

«Είμαστε στην κόψη του ξυραφιού και αναμένουμε την διευκρίνιση, τόσο του υπουργείου Μεταφορών περί της συγκρότησης μιας ανεξάρτητης αρχής για τις μεγάλες προμήθειες, όσο και του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο ομιλεί περί συνάψεως προγραμματικών συμφωνιών. Εμείς ως Δ.Σ. είμαστε πεπεισμένοι ότι οι αποφάσεις που σύντομα θα πάρουμε για καίριες προμήθειες, θα πρέ-





**Ο Δημήτρης Β. Παπούλιας γεννήθηκε στο Ψάρι Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας το 1939 και είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει Στρατηγικό Προγραμματισμό και Επιχειρησιακή Έρευνα. Εργάστηκε σε ερευνητικές θέσεις στα Πανεπιστήμια της Ρώμης, της Οξφόρδης και στο ΕΜΠ. Εργάστηκε επίσης ως γενικός γραμματέας του ΥΠΕΘΟ, υπεύθυνος για τον δημόσιο τομέα και ως υποδιοικητής της ΕΤΒΑ. Υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών και από το 1991 είναι πρόεδρος του Ομίλου για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ).**

πει να διασφαλίζουν πως οι συγκεκριμένες επιλογές είναι τεχνολογικώς σωστές και οικονομικώς συμφέρουσες.

Όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ανοχή της κοινωνίας η οποία θέλει να πειστεί ότι διαχειριζόμαστε τα χρήματα του Οργανισμού και της Ε.Ε. με ακρίβεια και διαφάνεια. Πρέπει να λειτουργήσουμε με κανόνες της αγοράς, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, τονίζει ο κ. Παπούλιας, ότι και αυτή όπως και οι ΔΕΚΟ, έχει πλείστες αθέατες πλευρές...

Ο κ. Παπούλιας λίγο πριν από τη συνάντησή μας είχε δεχθεί τον πρόεδρο της Intracom, τον γενικό διευθυντή της Siemens, ενώ

ακολουθούσε ραντεβού με τον εκπρόσωπο της Alcatel. Μάλιστα, μάθαμε ότι σε ερώτηση του κ. Σ. Κόκκαλη για το ποια ομάδα υποστηρίζει, απάντησε ότι «δεν είμαι φιλαθλος». Ίσως είναι μια αιπάντηση με νόημα...

Για τη σχέση του με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ κ. Π. Λάμπρου πάντως, ο πρόεδρος είναι κατηγορηματικός: Παρά τα θρυλούμενα, λέει, άποψή μου είναι ότι θα λειτουργήσουμε άψογα, παραγωγικά και θα μας θυμούνται για το πέρασμά μας από τον Οργανισμό. Αλλωστε, υπογραμμίζει, στον κ. Λάμπρου οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, η επιτυχία του εγχειρήματος της μετοχοποίησης.

Πάντως, ο κ. Δ. Παπούλιας, πέρα από τα μικρά και μεγάλα του ΟΤΕ που γνωρίζει, μόλις κάθησε στην καρέκλα του προέδρου αντιμετώπισε το πρώτο πρόβλημα.

Πρόβλημα που προέκυψε όταν μάλλον αποφασίστηκε να μη λειτουργήσει στο μέλλον το ραντάρ του ΟΤΕ σ' ένα χωριό της Ευρυτανίας, που ο ίδιος αγαπάει ιδιαίτερα. Το ίδιο και τους ανθρώπους του -που ποιος μπορεί να τους πείσει- ότι η κατάργηση του ραντάρ είναι κι αυτή μέρος από «το σκληρό πρόσωπο του εκσυγχρονισμού;» Μάλλον η επόμενη δημοσίευση του καθηγητή Παπούλια θα φέρει τον τίτλο «Το χωριό, το ραντάρ που κλείνει και οι άνθρωποι»...

