

Ο ΟΤΕ μας ενώνει και όχι μόνο τηλεπικοινωνιακώς

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ(*)

Η ΠΡΟΟΔΟΣ και η εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στις Τηλεπικοινωνίες εξηγείται κατά τους θεωρητικούς αναλυτές από την παγκοσμιοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων. Η παγκοσμιοποίηση επίσης, τροφοδοτείται με τη σειρά της και αυτή από την πρόοδο και τις ταχύτερες ανακατατάξεις στις Τηλεπικοινωνίες, τις συγκοινωνίες, τις γρήγορες και πολλές ανθρώπινες μετακινήσεις κ.ά. Το αποτέλεσμα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι πως υπάρχουν τρία, με εσωτερικό τρόπο, συνδεδεμένα φαινόμενα που προωθούν, με δικές τους λογικές, δυνάμεις που χρειάζεται να μπουν κάτω από έλεγχο και επιλεκτική γνώση. Ιδιαίτερα για τη δική μας περίπτωση, τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, που βρίσκεται λόγω και της μετοχοποίησής του στο επίκεντρο της προσοχής των εσωτερικών οικονομικών εξελίξεων.

Το πρώτο σχετίζεται με τις διαστάσεις της τεχνολογίας. Ιδιαίτερα το κόστος που αυτή συνεπάγεται, τους κινδύνους που εμπεριλαμβάνει η μια ή η άλλη τεχνολογική επιλογή και η πολυπλοκότητα που εμπεριέχουν οι εξελίξεις. Πρόκειται για πράγματα που οι εθνικές αγορές και οι μεμονωμένες εταιρίες δεν μπορούν από μόνες τους να αντιμετωπίσουν. Το δεύτερο σχετίζεται με την έκρηξη των διαδεδειγμένων στρατηγικών συμμαχιών που σηματοδοτούν νέους τρόπους οργάνωσης των συναλλαγών όπου τα πάντα αντικαθίστανται με διεθνή δίκτυα και διεθνείς συνεργασίες και σχέσεις. Τέλος αυτή η αναδυόμενη παγκόσμια οικονομία δεν συνδέεται με ιεραρχικά σχήματα πλέον, αλλά μέσω της τεχνολογίας της Πληροφορικής και της οργάνωσης και αξιοποίησης των πληροφοριών. Με αποτέλεσμα οι εθνικές αγορές και η συνήθης γεωγραφία να χάνουν την παραδοσιακή σημασία τους.¹

Η μετοχοποίηση του ΟΤΕ είναι μια απάντηση στην όλο και αυξανόμενη πολυπλοκότητα, αβεβαιότητα και ασάφεια της παγκόσμιας πραγματικότητας όπως περιγράφηκε συνοπτικά παραπάνω. Ο ΟΤΕ έζησε και ανδρώθηκε ως κρατικό μονοπώλιο από το 1949 μέχρι σήμερα. Οι δύο προηγούμενες από-



πειρες εισόδου του στο Χρηματιστήριο δεν ήταν επιτυχείς για διάφορους λόγους. Η τωρινή φαίνεται πως εξελίσσεται με καλούς οριζόντιους. Υπάρχει αυτή τη φορά μικρή μέχρι ανύπαρκτη πολιτική αντίθεση και η ιδέα της μετοχοποίησης είναι περισσότερο ώριμη μέσα στην ελληνική κοινωνία. Η απόπειρα μετοχοποίησης είναι πολύ καλά οργανωμένη. Τέλος υπάρχει ένα πολύ καλύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον σχετικά με τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, τα μεγάλα έργα, κ.ά.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΤΕ του χθες δεν είναι ο ΟΤΕ του σήμερα. Υπήρξε μεγάλη προετοιμασία τα τελευταία χρόνια. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ψηφιοποιείται με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχουν δεκάδες νέες υπηρεσίες, 5,2 εκατομμύρια παροχές, 200 δισ. δραχμές περίπου καθαρά κέρδη προ φόρων το 1995, έσοδα ίσα με το 2,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Υπάρχει άδεια

κινητής τηλεφωνίας και αποκλειστικότητα στην καλωδιακή τηλεόραση. Επίσης ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για την τετραετία 1996-2000 που υπερβαίνει το 1 τρισ. δρχ. Αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει το γεγονός ότι ο ΟΤΕ είναι μια δυνατή, χωρίς αθέατες πλευρές ελληνική επιχείρηση, που αλλάζει σταθερά συμπεριφορά, αποκτά επιχειρησιακή κουλτούρα και προβάλλει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών του. Προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση του ως κυρίαρχη τηλεπικοινωνιακή εταιρία στην Ελλάδα και τη γύρω περιοχή, ως μια σύγχρονη, ανταγωνιστική, προοδευτική, πρώτης τάξεως επιχείρηση.

Ο ΟΤΕ εισέρχεται συντεταγμένος και καλά προετοιμασμένος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών. Η είσοδος προμηνύεται εντυπωσιακή. Για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Για την τιμή και την υπερεφάνεια των εργαζομένων. Για τη χαρά και την ικανοποίηση των πελατών και των μετόχων του αύριο. Ο πολιτικός κόσμος πρέπει να είναι ευτυχής που δημιουργήσε τις προϋποθέσεις για μια επιτυχή κατά τα φαινόμενα μετοχοποίηση. Φαίνεται πως ο ΟΤΕ μας ενώνει όλους και όχι μόνο τηλεπικοινωνιακώς.

(*) Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΤΕ.

1. Βλέπε για την Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας στους Financial Times της 16-17 Μαρτίου 1996.