

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Οι παγκόσμιες εξελίξεις τη τελευταία πενταετία, με την κατάρρευση των συστημάτων του "υπαρκτού σοσιαλισμού" με την αποδιάρθρωση των πολιτικών κομμάτων στην Ιταλία, με την ανάδειξη των οργανωτικών και λειτουργικών αδυναμιών όλων σχεδόν των κομμάτων και ιδιαίτερα με την συνολική αδυναμία όλων των πολιτικών φορέων να συνδεθούν με την κοινωνία, μέσα από τους παραδοσιακούς δρόμους και τις μορφές σύνδεσης που λειτούργησαν τα τελευταία 70 χρόνια, αναδεικνύουν ως θέμα πρώτης πολιτικής προτεραιότητας την επαναδιατύπωση μιας σύγχρονης πρότασης που θα καθορίσει τη δομή, τη λειτουργία και τους τρόπους σύνδεσης ενός σύγχρονου "δημοκρατικού σοσιαλιστικού κόμματος", με την κοινωνία και τα προβλήματά της.

Στην κατεύθυνση μιας υπεύθυνης προσέγγισης αυτού του σημαντικού θέματος, προτείνω μέσα από οργανωμένες συζητήσεις να επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε τους βασικούς άξονες μιας νέας πρότασης για τη δομή και τη λειτουργία "ενός σύγχρονου δημοκρατικού σοσιαλιστικού κόμματος".

A. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η κριτική προσέγγιση των σημερινών παραδοσιακών λειτουργικών και οργανωτικών δομών του κόμματος, μπορεί να διευκολύνει την αποτύπωση των σημερινών αιτιών της κρίσης.

Τα κομβικά θέματα συζήτησης, ανάλυσης και προβληματισμού μπορούν να εντοπισθούν στις παρακάτω ενότητες.

- . Την ιδιότητα του κομματικού μέλους σήμερα.
- . Την δομή της κομματικής ιεραρχίας και το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό
- . Την σύνδεση της κομματικής οργάνωσης με την κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς
- . Την σύνδεση των κομματικών οργανώσεων με τα κέντρα άσκησης κυβερνητικής και κρατικής εξουσίας
- . Το ρόλο και οι τις δυνατότητες της κομματικής οργάνωσης στην αναπαραγωγή στελεχών
- . Το ρόλο και τις δυνατότητες της κομματικής οργάνωσης στην ανάδειξη εκπροσώπων στους κοινωνικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και το κοινοβούλιο.

B. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η προσέγγιση των προηγούμενων θεματικών ενοτήτων, μπορεί να μας οδηγήσει στην αποτύπωση των βασικών αιτιών της σημερινής κρίσης των κομμάτων ενώ παράλληλα μπορεί να μας οδηγήσει στη διατύπωση μιας νέας ολοκληρωμένης πρότασης διαλόγου και προβληματισμού που θα προσδιορίζει τη λειτουργία και τη δομή ενός "σύγχρονου δημοκρατικού σοσιαλιστικού κόμματος".

Οι θεματικές ενότητες, συζήτησης για την διατύπωση μιας νέας σύγχρονης πρότασης μπορούν να κινηθούν στους παρακάτω άξονες:

- . Τη μετάβαση από την παραδοσιακή ιδιότητα του κομματικού μέλους-οπαδού στον καθορισμό νέων σχέσεων του ενεργού πολίτη με το κόμμα που τον εκφράζει ιδεολογικά.
- . Τη δομή-λειτουργία-οργανωτικό σχήμα "οργανώσεων πολιτών" που συγκλίνουν στις αρχές ενός σύγχρονου δημοκρατικού σοσιαλιστικού κόμματος.
- . Τις "οργανώσεις πολιτών" και τις σχέσεις τους με την κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς.
- . Την ανάδειξη των "πολιτών εκπροσώπησης" και τη διαμόρφωση των ιεραρχημένων θέσεων ευθύνης.
- . Τις αρχές λειτουργίας και σύνδεσης των "οργανώσεων πολιτών" με τα κέντρα άσκησης Κυβερνητικής και Κρατικής Διοίκησης.
- . Τις αρχές λειτουργίας και σύνδεσης των "οργανώσεων πολιτών" με τις αυτόνομες και αυτοδιοικούμενες κοινωνικές οργανώσεις.
- . Τη λειτουργία ενός σύγχρονου δημοκρατικού σοσιαλιστικού κόμματος, όχι ως φορέα-εγγυητή ενός ιδεολογικού "status" αλλά κύρια ως φορέα εγγυητή "ΑΡΧΩΝ" και παραγωγού πολιτικών προτάσεων που κάθε φορά θα παράγονται μαζί με την κοινωνία, τους πολίτες και τους φορείς τους και θα υπηρετούν με συνέπεια τις ακατάλυτες αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής δημοκρατίας και της ανάδειξης του ανθρώπου στο επίκεντρο μιας συνεχώς διευρυνόμενης δημοκρατίας.

Ενδειξη
Πορεία
με Κοινωνία

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

Σε πρώτη φάση προτείνω να συζητήσουμε τα περιεχόμενα των θεματικών ενοτήτων Α και Β.

Στη συνέχεια να επιχειρήσουμε συζητήσεις για την παραγωγή ιδεών και προτάσεων σ' ένα επίπεδο που να διασφαλίζει πλήρως την μη διαρροή τους.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος μπορούν, οι επεξεργασμένες απόψεις-ιδέες-προτάσεις, να τύχουν μιας ευρύτερης και πολύ προσεκτικής προσέγγισης από περιφερειακά στελέχη σε ανάλογους κύκλους, σε όλη τη χώρα.

Μετά και την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου, θα μπορούσαμε με τις επεξεργασμένες αυτές απόψεις, να ξεκινούσαμε μία σχεδιασμένη διαδικασία προβολής τους μέσα από τις οργανωμένες κομματικές συσκέψεις-συνδιασκέψεις-Νομαρχιακές και Κομματικές συνελεύσεις κ.λ.π.

Ροβέρτος Σπυρόπουλος