

Αθήνα 29 Ιουνίου 1987

Χαιρετισμός Δ. Παπούλια Γεν. Γραμματέα  
ΔΕΚΟ, στην ημερίδα για την Κοινωνικοποίηση

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

- Χαίρομαι για τη πρωτοβουλία σας που έχει την αξία και την ιδιαιτερότητα να προέρχεται από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα όργανα των κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων.
- Χαίρομαι γιατί ότι προγραμματίζεται για συζήτηση και προβληματισμό στη σημερινή ημερίδα για την Κοινωνικοποίηση είναι πράγματι τόσο επίκαιρο και ώριμο.
- Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα να συνεχίσουμε ένα διάλογο που άρχισε πριν δύο χρόνια περίπου και που έφερε το θεσμό της Κοινωνικοποίησης στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων και εξελίξεων. Ένα διάλογο που άλλαξε πολλές φορές, ίσως τόνο και ύφος, αλλά που νομίζω πως υπήρξε συνεχής, ζωηρός και ειλικρινής.
- Συμφωνώ μαζί σας πως το θέμα της Κοινωνικοποίησης είναι πάλι επίκαιρο γιατί επίκαιρο είναι το θέμα των Δημοσίων Επιχειρήσεων, του ρόλου τους και της προοπτικής τους.
- Συμφωνώ πως η συζήτηση για τη Κοινωνικοποίηση δεν μπορεί παρά να είναι αναπόσπαστο μέρος της συζήτησης για το μέλλον των Δημοσίων Επιχειρήσεων αλλά και μέρος της συζήτησης για αυξημένη παραγωγικότητα και υψηλή αποτελεσματικότητα.
- Συμφωνώ με το περιεχόμενο της ημερίδας, για ανταλλαγή απόψεων, για συντονισμό των δυσκολιών στη πορεία του θεσμού, για προτάσεις για τη προώθηση του θεσμού και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για το δημόσιο τομέα.
- Είναι ευχάριστο ότι το θέμα των Δημοσίων Επιχειρήσεων και οι βασικές αρχές που πρέπει να τις χαρακτηρίζουν βρίσκονται σε ανοικτή συζήτηση στη χώρα μας. Συμβαίνει και εδώ ότι συμβαίνει και αλλού όπου τα θέματα του Δημόσιου Τομέα είναι αντικείμενο καθημερινών συζητήσεων. Στο πρόσφατο συνέδριο του Ευρωπαϊκού

Κέντρου Δημοσίων Επιχειρήσεων που έγινε στη Βιέννη, διαμορφώθηκαν δύο κύριες τάσεις για τη ζωή και το μέλλον των Δημοσίων Επιχειρήσεων ενόψει της προοπτικής της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης το 1992. Η πρώτη πιστή στο γεγονός ότι σε τομείς στρατηγικής σημασίας, διαχείρισης φυσικών μονοπωλίων και τομείς με σημαντικές εξωτερικές οικονομίες η ευθύνη ανήκει κατ αποκλειστικότητα στο κράτος, υποστήριζε πως η έμφαση πρέπει να δοθεί στην οικονομική αποτελεσματικότητα και τη μείωση των πολιτικών παρεμβάσεων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις. Η άλλη άποψη υποστήριζε, πως οι δυνάμεις της αγοράς και ο ανταγωνισμός, μπορούν να οδηγήσουν τις Δημόσιες Επιχειρήσεις σε καλλίτερες μέρες, σε κέρδη και αποτελεσματικότητα, μέσα από το δρόμο της ιδιωτικοποίησης.

- Η Κυβέρνηση πολλές φορές μέχρι σήμερα υπήρξε ιδιαίτερα σαφής για το ρόλο-σκοπό των Δημοσίων Επιχειρήσεων. Πρόσφατα μάλιστα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στη συνεδρίαση του ΕΣΑΠ παρουσίασε απόψεις για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων που σας ενδιαφέρουν άμεσα. Ανάφερε, ότι η κακοδαιμονία των Δημοσίων Επιχειρήσεων, όπου υπάρχει, δεν είναι το δημόσιο καθεστώς ιδιοκτησίας τους, αλλά οι τρόποι πολιτικής παρέμβασης, είτε αυτό γίνεται στη κατεύθυνση της εξυπηρέτησης ιδιωτικών επιχειρησιακών συμφερόντων, είτε στη κατεύθυνση της συντεχνιακής αντιμετώπισης των προβλημάτων, είτε στη κατεύθυνση της άκρατης επέκτασης και ανάπτυξής τους. Οτι, για να είναι επιτυχής η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων απαιτείται, τόσο στο στάδιο της διαμόρφωσής της, όσο και στο στάδιο της εφαρμογής της, να υπάρχει κοινωνική συναίνεση για τους στόχους και συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών, Κυβέρνησης, Διοικήσεων και Εργαζομένων. Οτι, στόχος λειτουργίας των Δημοσίων Επιχειρήσεων πρέπει να τίθεται η επιδίωξη της οικονομικής αποτελεσματικότητας, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και εθνικής οικονομίας, όπου λαμβάνονται υπόψη οι εναλλακτικοί τρόποι επιδίωξης συγκεκριμένων στόχων κοινωνικού ή μακροοικονομικού χαρακτήρα. Οτι η Κοινωνικοποίηση είναι βασικός θεσμός κοινωνικού ελέγχου και συμμετοχής που προωθεί η Κυβέρνηση. Οτι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του θεσμού στις τρεις επιχειρήσεις παρουσιάστηκαν προβλήματα, που είχαν σαν αιτία την έλλειψη προγραμματισμού, τη επιδίωξη κομματικών στόχων μέσα από το

θεσμό και γενικά η δυσκολία αφομοίωσης ενός θεσμού πρωτοποριακού και νέου για τα ελληνικά δεδομένα. Οτι, τα προβλήματα απέρρεαν από διαφορετικές ερμηνείες για τους ρόλους του Κράτους, της ΑΣΚΕ και των Διοικητικών Συμβουλίων. Είναι γνωστό πως η Κυβέρνηση προώθησε τροποποιήσεις στα Προεδρικά Διατάγματα, μόνο και μόνο για να γίνει σαφής ο ρόλος του κάθε οργάνου. Σε γενικές γραμμές η Κυβέρνηση διατυπώνει τις κατευθύνσεις πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξειδικεύει τις κατευθύνσεις αυτές σε μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προγράμματα, προϋπολογισμό, κλπ., ενώ είναι αρμόδιο για τη διοίκηση της επιχείρησης. Η ΑΣΚΕ εγκρίνει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα, ενώ έχει γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό ρόλο για το προϋπολογισμό και άλλα συναφή θέματα. Η ΑΣΚΕ επίσης ελέγχει τη Διοίκηση και υποβάλλει στη Κυβέρνηση έκθεση για τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και όλα αυτά γιατί πιστεύεται ότι οδηγούν στο κύριο στόχο του Εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων, που είναι, όπως αναφέρθηκε, η οικονομική τους αποτελεσματικότητα.

- Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,
- Έχουμε πολλές φορές συναντηθεί και συζητήσει, Ιδιαίτερα με όλους εσάς που εκπροσωπείτε τους εργαζόμενους στα όργανα των κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων. Είναι σίγουρο πως υπάρχουν τόσα σημεία που συμφωνούμε. Υπάρχουν και κάποια που διαφέρουμε. Είναι γνωστό πως υπήρξαν διαφορές εκτιμήσεων για το ρόλο της ΑΣΚΕ. Γνωστή και η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η οποία λήφθηκε σοβαρά υπόψη και ήδη από σήμερα τα Προεδρικά Διατάγματα για τη Κοινωνικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, του ΟΛΠ, του ΟΛΘ, του ΟΥΘ και του ΟΑΘ προωθούνται στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να υπογραφούν στη παλιά τους μορφή, όπως και εκείνα της ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ και ΕΛΤΑ μένουν προς το παρόν ως έχουν. Το πρόγραμμα της ημερίδας και η παρουσία μου εδώ δείχνουν πως ο διάλογος συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.
- Εύχομαι λοιπόν, κυρήσσοντας την έναρξη της ημερίδας, καλή επιτυχία στις εργασίες σας όπως και παραγωγική και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων.

Σας ευχαριστώ.