

NRx 2/9/86



ΔΙΑΛΟΓΟΣ με τους αναγνωστές μας

Ο διαγωνισμός σε μία τράπεζα

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης καθηγητής κ. Ηλίας Καραντώνης επανέρχεται στο θέμα του επίμαχου διαγωνισμού και απαντά σε σχόλιο του συνεργάτη μας κ. Νίκου Ρούση.

Ο κ. Καραντώνης, αφού υπογραμμίζει κατηγορηματικά ότι «κανένα απολύτως στοιχείο δεν υφίσταται που να θέτει υπό αμφισβήτηση το αδιάβλητο του διαγωνισμού» καθώς και ότι «στις επιτροπές εξετάσεων μετέχουν και εξωτραπεζικοί εξεταστές (πανεπιστημιακοί), των οποίων η βαθμολογία δεν διαφέρει ουσιωδώς από τη βαθμολογία των εξεταστών που προέρχονται από την τράπεζα» συνεχίζει:

«Η ανάγκη σεβασμού της αγωνίας των νέων ανθρώπων, στην οποία αναφέρεται ο αρθρογράφος, να είστε βέβαιοι ότι θεωρείται από την τράπεζα πρωταρχικής σημασίας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον αρθρογράφο ο οποίος παρασυρθείς, προφανώς, από τις εμπειρίες ανακινούμενες του συλλόγου δεν διατάζει να παύσει με την αγωνία αυτή των νέων παιδιών, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη τους σε θεσμούς και διαδικασίες που αποτελούν αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία μιας ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας.

Είναι γνωστός και στους υποψήφιους και στους εργαζόμενους, αλλά και στο πανελλήνιο, ο αντικειμενικός και αδιάβλητος τρόπος διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης στους διαγωνισμούς της τράπεζας.

Χιλιάδες νέοι έχουν μετάσχει μέχρι στιγμής ο' αυτούς και οι θετικές αντιδράσεις τους ενθάρρυναν την διοίκηση να συνεχίσει με το ίδιο σύστημα

παρά τις σημαντικές δαπάνες που συνεπάγεται τούτο.

Για τον προφορικό διαγωνισμό θέλω να σημειώσω τα εξής:

Είναι αυτονόητο για έναν τραπεζικό οργανισμό που εξ ορισμού παρέχει υπηρεσίες να επιδιώκει την προσωπική επαφή με τους υποψήφιους συνεργάτες του. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι προσλήψεις γίνονται μόνο με προφορική συνέντευξη. Είναι επίσης γενικά γνωστό ότι, όταν γίνεται γραπτή και προφορική εξέταση οι δύο εξετάσεις είναι ισοδύναμες. Παρά ταύτα, τούτο ανακινώνεται και πάλι σε όλους τους υποψήφιους που πετυχαίνουν στο γραπτό διαγωνισμό, αλλά το γνωρίζει και ο σύλλογος που συμμετείχε στην διαδικασία της προφορικής εξέτασης σαν βαθμολογητής αρχικά και σαν παρατηρητής στη συνέχεια χωρίς ποτέ να επικρίνει τις ψυχολογικές ανακατατάξεις που επέρχονται στην τελική κατάταξη των υποψηφίων. Αν στην συνέχεια ο σύλλογος εργαζομένων απεχθώθηκε από τον πρόσφατο προφορικό διαγωνισμό αυτό είναι δικαίωμά του και δική του επιλογή.

Εφόσον όλα αυτά ήταν εκ των προτέρων γνωστά δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί ο ισχυρισμός του συλλόγου εργαζομένων, που υιοθετείται αβασάνιστα από τον αρθρογράφο, για «εκ των υστέρων» απόφαση της διοίκησης να θεωρησει τις δύο εξετάσεις βαθμολογικά ισοδύναμες. Άλλωστε, τι λόγο θα είχε η τράπεζα να αποκρίνεται το ισοδύναμο των εξετάσεων, όταν αυτό αποτελεί από το 1982 πάγια πρακτική.

Κατάληγοντας, θέλω να τονίσω ότι η δαπάνη και κοπιώδης διαδικασία που επέλεξε η τράπεζα, συνδυάζοντας την γραπτή και την προφορική εξέταση έχει για μοναδικό μέλημα την επιλογή των καλύτερων ανάμεσα στους καλούς.

Έτσι θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που απαιτεί και χρειάζεται το συναλλασσόμενο κοινό και που ζητά κάθε τόσο ο Τύπος. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα λειτουργίας της τράπεζας και η σύνθεση του προσωπικού της νομίζω ότι δικαιώνουν απόλυτα τις επιλογές της διοίκησης στον τομέα αυτό».

Σχετικά, ο συνεργάτης μας κ. Ν. Ρούσης γράφει:

Σαν τελευταία απάντηση στα όσα επικαλείται ο κ. Καραντώνης, πρέπει να επιστημονεί ότι:

— Ο ισχυρισμός του ότι ήταν γνωστό στους υποψήφιους πως θα βαθμολογηθούν και στην προφορική συνέντευξη έρχεται σ' αντίθεση με τα όσα υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι και η Επιτροπή των υποψηφίων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, αλλά και με αυτό που αναφέρεται ρητά στην

προκήρυξη του διαγωνισμού ότι η «αξιολόγηση των υποψηφίων που θα πετύχουν στην γραπτή εξέταση θα συμπληρωθεί και με προφορική εξέταση».

Μιλάει, δηλαδή, η προκήρυξη για συμπλήρωση και όχι βαθμολόγηση της αξιολόγησης των υποψηφίων και αναφέρεται σ' αυτούς που θα πετύχουν στη γραπτή εξέταση (διαχωρισμός που δεν έγινε).

— Αν ο σεβασμός της αγωνίας των νέων ανθρώπων για δουλειά θεωρείται πρωταρχικής σημασίας από την τράπεζα γιατί, τέσσερις μήνες τώρα, δεν έβγαλε τον Δ.Σ. της τράπεζας να ανακινώσει τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων και να εξηγήσει δημόσια πως άλλαξε η σειρά τους και βρέθηκαν «άλλοι αντί άλλων» στις υπό πρόκληση θέσεις της τελικής κατάταξης;

Εξάλλου, προς αποκατάσταση του κλονισμού της εμπιστοσύνης των νέων παιδιών στους θεσμούς, αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει και σήμερα η τράπεζα.

εγώ προσωπικά μίλησα με τον κύριο Β. Μεσολογγίτη (και αυτός μπορεί να σας βεβαιώσει) πλην όμως ο κύριος Μπίρκας δεν θέλησε να αφήσει τον οικο (ιδιωτικό) που κατοικεί, διευκρινίζοντάς μας, μέσω της κοινής μας φίλης, δημάρχου Ζωγράφου, κ. Σακελλαρίου, ότι το αίτημά του δεν ήταν να φύγει, μα και οι συνθήκες που επικρατούν εκεί που μένει είναι καλύτερες από αυτές του Δημοσίου ή της Εκκλησίας, αλλά να βοηθηθεί με κάποιο χρηματικό επίδομα προνοίας. Αν και δεν είναι αυτό στις αρμοδιότητές μου, ερώτησα και έμαθα ότι δεν δικαιούται κάτι τέτοιο ο κ. Μπίρκας διότι λαμβάνει τη λογοτεχνική σύνταξη, πράγμα που μέσω συνεργάτη μου, εμπήνυσα και στην κ. Σακελλαρίου, αλλά και στον ίδιο τον κύριο Μπίρκα, τον οποίο (αφού τον βεβαίωσα ότι θα κάνω κάθε προσπάθεια για να τον βοηθήσω) του άφησα και το τηλεφώνω του γραφείου μου για σιδηρίστε χρευστεί. Εκτός απ' αυτό, θέλω να πω τα εξής:

Ο έλεγχος ακόμη και γι' αυτές τις λεπτομέρειες των κυβερνητικών στελεχών είναι ωφέλιμο γιατί κρατάει άγρυπνη τη συνείδηση του καθήκοντος και προφυλάσσει από την αδράνεια που είναι ένα ελάττωμα των δημοσίων υπηρεσιών. Έστω και έτσι σε προσωπικό επίπεδο, εμένα μου είναι χρήσιμο. Πρέπει να σας πω ότι, σίγουρα υπερεντείνοντας τις προσπάθειές σας, θα βρείτε και περιπτώσεις παραλείψεων και ατελειών. Ο εντοπισμός τους θα με βοηθούσε πολύ να δελτιώσω τις διαδικασίες και τη λειτουργία, τόσο του γραφείου μου, όσο και των υπηρεσιών που εποπτεύω, γιατί φυσικά θα υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που μου διαφεύγουν μέσα β' αυτόν τον κυκλώνα, μιας ανοργάνωτης Δημόσιας Διοίκησης που αγωνιζόμαστε να αλλάξουμε.

Οι κοινωνικοποιήσεις

Ο γεν. γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κ. Α. Β. Παπούλιας και σ' απάντηση δημοσιεύματος των «ΝΕΩΝ» μας πληροφορεί:

Σε απάντηση άρθρου της έγκριτης εφημερίδας σας, στη στήλη ΡΗΠΕΣ με τον τίτλο «ΦΟΥΝΤΕΣ» και στο σημείο που αναφέρεται στο θεσμό των κοινωνικοποιήσεων, που δημοσιεύτηκε στις 25-8-1986, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, η οποία καθιερώθηκε πολύ νωρίτερα από τις ανατιμήσεις στις οποίες αναφέραμε, ο ρόλος της ΑΣΚΕ ως κάθε επιχείρησης καθορίζεται ως εξής: Η ΑΣΚΕ συμμετέχει στη διαμόρφωση του Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στους Τομείς Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και Ψυχοκοινωνιών. Η ΑΣΚΕ επεξεργάζεται τις κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή πολιτική, όπως έχουν διατυπωθεί από την κυβέρνηση και αποφασίζει σε γενικές γραμμές και χωρίς αναφορά σε ποσοτικούς στόχους για τον προγραμματισμό της Επιχείρησης.

Συγκεκριμένες ανατιμήσεις τιμολογίων δεν εμπόδιζαν επομένως στις αρμοδιότητες της ΑΣΚΕ. Άλλωστε σε καμιά δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση η Συνέλευση δεν αποφασίζει για τον καθορισμό των τιμών του προϊόντος ή των υπηρεσιών της επιχείρησης.

Η κυβέρνηση κατά την έγκρισή των προϋπολογισμών των κοινωνικοποιούμενων ΔΕΚΟ είχε διατυπώσει και γνωστοποιήσει στα Δ.Σ. και κατ' επέκταση στις ΑΣΚΕ για επεξεργασία, τις βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής της σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση, τα τιμολόγια και είχε επισημάνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξυγιανθούν, εξοικονομώντας πόρους, και για αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους και για την εξυπηρέτηση των δανείων παρελθουσών χρήσεων, μειώνοντας σταδιακά το δανεισμό και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

Στη συνέχεια με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των κοινωνικοποιούμενων επιχειρήσεων του Α εξαμήνου του 1986 βγήκε το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν κατευθύνσεις πολιτικής που είχαν καθοριστεί από τις αρχές του 1986. Έτσι πάρθηκε η απόφαση για αναπροσαρμογή των τιμολογίων των κοινωνικοποιημένων ΔΕΚΟ.

Επομένως οι πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης για τις αναπροσαρμογές των τιμολογίων των ΔΕΚΟ ήταν μέσα στα πλαίσια που είχαν προδιαγραφεί και γνωστοποιηθεί στις ΑΣΚΕ στις αρχές του 1986.

Με την ευκαιρία κύριε διευθυντή, θέλω μου να πληροφορηθώ και σας αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται για την προώθηση του θεσμού της κοινωνικοποίησης, πως η Γ.Γ. ΔΕΚΟ σύντομα θα αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με όλα τα όργανα των κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων που θα βοηθήσουν να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στο πρώτο χρόνο λειτουργίας του θεσμού.

Σταμάτης

Αθήνα 29 Αυγούστου 1986

κ.Λ. Καραπαναγιώτη
Διευθυντή της Εφημερίδας
"ΤΑ ΝΕΑ"
Χρ. Λαδά 3

Κύριε Διευθυντή,

Σε απάντηση άρθρου της έγκριτης εφημερίδας σας, στη στήλη ΡΙΠΕΣ με το τίτλο "ΦΟΥΝΤΕΣ" και στο σημείο που αναφέρεται στο θεσμό των κοινωνικοποιήσεων, που δημοσιεύτηκε στις 25.8.1986, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, η οποία καθιερώθηκε πολύ νωρίτερα από τις ανατιμήσεις στις οποίες αναφέρεσθε, ο ρόλος της ΑΣΚΕ σε κάθε επιχείρηση καθορίζεται ως εξής: Η ΑΣΚΕ συμμετέχει στη διαμόρφωση του Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στους Τομείς Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και Συγκοινωνιών. Η ΑΣΚΕ επεξεργάζεται τις κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή πολιτική, όπως έχουν διατυπωθεί από τη Κυβέρνηση και αποφασίζει σε γενικές γραμμές και χωρίς αναφορά σε ποσοτικούς στόχους για τον προγραμματισμό της Επιχείρησης.

Συγκεκριμένες ανατιμήσεις τιμολογίων δεν εμπίπτουν επομένως στις αρμοδιότητες της ΑΣΚΕ. Άλλωστε σε καμιά δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση η "Συνέλευση δεν αποφασίζει για τον καθορισμό των τιμών του προϊόντος ή των υπηρεσιών της επιχείρησης.

Η Κυβέρνηση κατά την έγκριση των προϋπολογισμών των κοινωνικοποιημένων ΔΕΚΟ είχε διατυπώσει και γνωστοποιήσει στα Δ.Σ. και κατ'επέκταση στις ΑΣΚΕ για επεξεργασία, τις βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής της σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση, τα τιμολόγια και είχε επισημάνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξυγιανθούν, εξοικονομώντας πόρους, και για αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους και για την εξυπηρέτηση των δανείων παρελθουσών χρήσεων, μειώνοντας σταδιακά το δανεισμό και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

Στη συνέχεια με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων του Α εξαμήνου του 1986 βγήκε το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν κατευθύνσεις πολιτικής που είχαν καθοριστεί από τις αρχές του 1986. Έτσι πάρθη-

κε η απόφαση για αναπροσαρμογή των τιμολογίων των κοινωνικοποιημένων ΔΕΚΟ.

Επομένως οι πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης για τις αναπροσαρμογές των τιμολογίων των ΔΕΚΟ ήταν μέσα στα πλαίσια που είχαν προδιαγραφεί και γνωστοποιηθεί στις ΑΣΚΕ στις αρχές του 1986.

Με, την ευκαιρία κύριε Διευθυντή, θέλουμε να πληροφορήσουμε και σας αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται για την προώθηση του θεσμού της κοινωνικοποίησης, πως η Γ.Γ. ΔΕΚΟ σύντομα θα αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με όλα τα όργανα των κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων που θα βοηθήσουν να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στο πρώτο χρόνο λειτουργίας του θεσμού.

Με εκτίμηση,



Δημήτρης Β. Παπούλιας