



## ΔΕΝ... ΟΠΛΟΦΟΡΕΙ!



«ΔΕΝ οπλοφορώ. Ούτε καν έπαιζα με όπλα όταν ήμουν παιδί». Με τη δήλωση αυτή υποδέχτηκε ο νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Π. Ρουμελιώτης τους οικονομικούς συντάκτες που εισέβαλαν στο γραφείο του για να πληροφορηθούν τι θα γίνει με την έκτακτη εισφορά. Και η επίθεση Ρουμελιώτη έγινε γιατί μια εφημερίδα είχε κάνει μοντάζ και τον έδειχνε να κρατάει όπλο...

## ΕΘΝΟΣ



«ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ κάθε προσπάθεια για να συνεχιστούν οι συναινετικές διαδικασίες στην πολιτική της κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα», είπε αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του ο νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Και έκτοτε δεν εμφανίστηκε ποτέ στο τηλέφωνο.

Α.Χ.

ΕΠΙΕΙΚΙΑ, πίστωση χρόνου και τήρηση της δεοντολογίας από τους δημοσιογράφους ζήτησε σε μια συνάντηση που είχε — κυριολεκτικά στο πόδι, με τους τελευταίους ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Παν. Ρουμελιώτης. Η τήρηση της δεοντολογίας που επικαλέστηκε ο υπουργός είχε να κάνει με δημοσίευμα που τον έφερε να... οπλοφορεί. «Είναι απαράδεκτο, είτε να γράφονται τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν οπλοφορούσα. Ρωτήστε και το Δροσογιάννη». Αλλωστε δεν υπάρχει λόγος να οπλοφορεί ο κ. Ρουμελιώτης. Η πολιτική είναι στραμμένη...

Δ.Τσ.

## ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΪ ΒΡΑΔΥΝΗ

Είπαμε να προλάβει να ενημερωθεί ο νέος υπουργός Εθν. Οικονομίας κ. Π. Ρουμελιώτης, αλλά τόσο αγνοία πιά, είναι κραυγαλέα εκ του πονηρού! «Μπορεί και να παρατήθηκε» δήλωσε ο κ. Ρουμελιώτης σε ερώτηση για την παραίτηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου κ. Δημ. Παπούλια! Για πληροφόρηση του κ. υπουργού, ο κ. Παπούλιας είναι εκείνος ο κύριος με τα γυαλιά και το μουστάκι που ασχολείται με τα έλλειμματα των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Είδε κι άποείδε τα παράτησε κι έφυγε). Μήπως τώρα του θυμίζει κάτι η περιγραφή;

Είναι σίγουρα πλέον, ότι ο νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Π. Ρουμελιώτης δεν οπλοφορεί.

Σε σύντομη συνάντησή του χθές με τους δημοσιογράφους ο νέος υπουργός διέψευσε κατηγορηματικά εφημερίδα που τον ήθελε «επιστολέρο». Ο κ. Ρουμελιώτης δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν οπλοφορώ και ούτε από μικρό παιδί έπαιζα με όπλα». Αυτό μας έλειπε μέ την φορά που έχει πάρει ο νέος υπουργός να οπλοφορούσε. Για σκεφθείτε τί πιστολάι θα έπεφτε κάθε φορά που τον στεναχωρούσαν οι συνεργάτες του!

Δεν οπλοφορεί, απλώς... κυκλοφορεί! (Κι αυτό, να δούμε για πόσο θα τού το επιτρέπει ο «υπεράνω όλων» πρωθυπουργός του...)