

## Θέμα: Εκκλησιαστική εκπαίδευση

1. Η συνολική αναμόρφωση της νομοθεσίας (ν. 476/1976) που διέπει την εκκλησιαστική εκπαίδευση στη χώρα μας αποτελεί προ πολλού ώριμο αίτημα. Με την προώθηση των σχετικών ρυθμίσεων αντιμετωπίζεται με καθυστέρηση ένα ζήτημα που χρονίζει.

2. Η προτεινόμενη «ανωτατοποίηση» της ανώτερης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης θα συναντήσει προβλήματα και θα προκαλέσει αντιδράσεις. Άλλωστε, το Υπουργείο Παιδείας δεν φαίνεται να δικαιολογεί πειστικά ορισμένες βασικές επιλογές της πρωτοβουλίας του, που προσδιορίζουν την ουσία της. Αξίζει έτσι να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται σε σημείωμα του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του, η «ανωτατοποίηση» επιβάλλεται, επειδή οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές «είναι πλέον οι μόνες σχολές αρμοδιότητας του Υπουργείου που έχουν παραμείνει στο καθεστώς των Ανωτέρων Σχολών».

3. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διέξοδος θα μπορούσε να αναζητηθεί, εν πρώτοις, στην ανάθεση στην Εκκλησία της Ελλάδος της παροχής εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, όπως συνέβη την περίοδο 1971-1976 (ν.δ. 876/1971). Η λύση αυτή φαίνεται όμως δυνατή μόνο για τη μέση εκκλησιαστική εκπαίδευση, δηλαδή την εκπαίδευση που θα παρέχεται στα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια και στις Σχολές Εκκλησιαστικών Σπουδών.

4. Αντίθετα, η ανώτερη εκκλησιαστική εκπαίδευση, ως μορφή ειδικής εκπαίδευσης, παρέχεται κατά το Σύνταγμα από το κράτος με σχολές ανώτερης βαθμίδας (άρθρο 16 παρ. 7). Η ανάθεσή της, κατ' αποκλειστικότητα, στην Εκκλησία της Ελλάδος θα ήταν, γι' αυτό, συνταγματικά προβληματική.

5. Διέξοδο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων θα μπορούσε να προσφέρει η εκ νέου επεξεργασία του σχεδίου νόμου, προκειμένου να εναρμονισθεί με όσες παρατηρήσεις περιέχονται στο σημείωμα της 6<sup>ης</sup> Μαρτίου 2003. Οι σχετικές ρυθμίσεις, με στόχο την αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, πρέπει να ανταποκρίνονται στη φύση και την αποστολή της και με την προώθησή τους πρέπει να εκσυγχρονίζεται η οργάνωση και να ορθολογικοποιείται η λειτουργία της.

6. Η αναδίπλωση του Υπουργείου Παιδείας θα συναντούσε πάντως την αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία -επικαλούμενη το προσχέδιο Αρσένη (1999) και το τελευταίο προσχέδιο νόμου- θα συνεχίσει να επιμένει στην

«ανωτατοποίηση» της ανώτερης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης υπό τον καθοριστικό έλεγχό της.

7. Εάν επαληθευθεί η παραπάνω εκτίμηση, πρέπει -ενόψει των εκλογών της Άνοιξης του 2004- να αναζητηθούν τρόποι για να αμβλυνθεί η δυσαρέσκεια που θα προκαλέσει η μη προώθηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2003

Dis.K(2)/EkklesiastEkpaideysi.doc/21.8.03/p.1-2 (K3)