

**ΘΕΜΑ: Σκέψεις για την ομιλία στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης**

1. Στο σημείωμα περιλαμβάνονται ορισμένες σκέψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην ομιλία της Θεσσαλονίκης. Κεντρικό σημείο αναφοράς τους είναι η στενή σχέση διοίκησης, οικονομίας και ανάπτυξης.
2. Για τον σκοπό αυτό θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιηθούν και παραθέματα του σχεδίου ομιλίας της 17ης Ιουλίου 1997 για τη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ στο Ναύπλιο. Το σχέδιο επισυνάπτεται.

26 Αυγούστου 1997

## Σχέση διοίκησης, οικονομίας και ανάπτυξης

### Ορισμένες βασικές σκέψεις

Η ανάπτυξη της οικονομίας και η πλήρης ενεργοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας απαιτούν μία Διοίκηση σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική.

Ο ρόλος της διοίκησης σήμερα στην περιοχή της οικονομίας δεν μπορεί να είναι πατερναλιστικός. Η διοίκηση πρέπει να είναι συμπαραστάτης της επιχείρησης και γενικότερα κάθε οικονομικά ενεργού πολίτη. Πρέπει να αναζητά με δημιουργικό τρόπο λύσεις που διευκολύνουν την ανάδειξη πρωτοβουλιών, μακριά από παρωχημένες αντιλήψεις, παραδοσιακές νοοτροπίες και περιττές αγκυλώσεις. Στην εποχή μας η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η κυριαρχία της “κοινωνίας της πληροφορίας”, με την οποία οφείλουμε να εξοικειωθούμε με γρήγορους ρυθμούς, αλλάζουν ριζικά τους όρους της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα στελέχη της διοίκησης πρέπει να διαθέτουν αυξημένα προσόντα, να επιμορφώνονται περιοδικά και να εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους της. Όσοι επιδεικνύουν πρωτοβουλία και αφοσίωση στο έργο τους πρέπει να αμείβονται ηθικά και υλικά. Η ισοπέδωση που κληρονομήσαμε από το παρελθόν πρέπει να εγκαταλειφθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Όπως γνωρίζετε, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της χώρας. Οι κοινοτικοί πόροι εξασφαλίζουν τους όρους για τη δημιουργία μακρόπνοων έργων υποδομής, την ενίσχυση βασικών παραγωγικών διαδικασιών, την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών, την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής.

Οι επιλογές μας διαμορφώνονται στο πλαίσιο ενός νέου και έντονα ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος. Είναι γιαυτό καθήκον μας να δεχθούμε αυτήν την ιστορική πρόκληση. Ο απομονωτισμός και η εσωστρέφεια οδηγούν στον μαρασμό. Μαζί με τους εταίρους μας ανοίγουμε το δρόμο για την Ευρωπαϊκής Ένωση,

δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες. Συνθήκες που θα επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που μας παρέχουν οι πολύπλοκοι διεθνείς συσχετισμοί.

Για να πετύχουμε τους στόχους μας χρειαζόμαστε μία συνεκτική και παραγωγική διοίκηση σε όλα τα επίπεδά της. Εάν συνεχίζαμε την προσπάθειά μας με μία αναχρονιστική και γραφειοκρατική διοίκηση, δεν θα είχαμε καμμία πιθανότητα επιτυχίας. Κρατική διοίκηση από τη μία και τοπική αυτοδιοίκηση από την άλλη συνθέτουν το νευρικό σύστημα στις αρτηρίες του οποίου πάλλεται η ανάπτυξη.

Γι' αυτό ακριβώς είναι αναγκαία η εύρυθμη λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των επιπέδων της. Και αν ακόμη η κεντρική διοίκηση ανταποκρίνονταν στο στρατηγικό ρόλο της, η ανάπτυξη θα απείχε πολύ από τους στόχους της, στο βαθμό που δεν θα υλοποιούνταν στο επίπεδο των άλλων διοικητικών μονάδων. Αυτή η πραγματικότητα δεν επιδέχεται καμμία απολύτως αμφισβήτηση.

Πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με στείρους ανταγωνισμούς μεταξύ διαφόρων επιπέδων της διοίκησης. Ξεχνάμε όμως ότι η διοίκηση αποτελεί εντέλει μία ενότητα. Γι' αυτό, τα επιμέρους επίπεδά της πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά και να συναγωνίζονται για την επίτευξη του καλύτερου κάθε φορά αποτελέσματος.

Με τη συγκρότηση της περιφέρειας, την εδραίωση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και την προγραμματική συνένωση των δήμων και των κοινοτήτων επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού διοικητικού συστήματος. Ενόσ συστήματος, πρόσφορου να χρησιμεύσει ως μοχλός για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας..

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1997