

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Στο κατώφλι του αιώνα που έρχεται είναι ανάγκη να θυμηθούμε όσους έθεσαν τα θεμέλια για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και την ανασυγκρότηση της πολιτείας μας. Κορυφαία θέση σ' αυτούς κατέχει ο *Αλέξανδρος Παπαναστασίου*, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην πολιτική ζωή μας ιδίως κατά την ταραγμένη αλλά και δημιουργική εποχή του μεσοπολέμου.

Ο πατέρας της, βραχύβιας δυστυχώς, δεύτερης Ελληνικής Δημοκρατίας, ο εκ των συνιδρυτών της Κοινωνιολογικής Εταιρείας, ο συντάκτης του Δημοκρατικού Μανιφέστου, ο μεγάλος διανοητής, ο οραματιστής πολιτικός σφράγισε κάθε σελίδα σχεδόν της ιστορίας μας επί μία τουλάχιστον εικοσιπενταετία. Πράγματι, όλες οι πρωτοπόρες πολιτικές και όλοι οι καινοτόμοι θεσμοί που αναζωογόνησαν την ελληνική κοινωνία κατά τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, αν δεν είναι προϊόν φέρουν έκδηλα τα σημάδια της σκέψης και της πολιτικής πράξης του μεγάλου πολιτικού. Σπάνια πολιτικός επένδυσε τόσο δημιουργικά τον πλούσιο κόσμο των ιδεών του στην πολιτική πράξη.

Αυτή η διαπίστωση εξηγεί ίσως το γεγονός ότι πολλοί επιστήμονες και πολιτικοί που οραματίστηκαν την αναζωογόνηση της Ελλάδας μετά την ταραγμένη μετεμφυλοπολεμική εποχή συσπειρώθηκαν στον Όμιλο Παπαναστασίου. Στην συνείδηση άλλωστε του βαθειά δημοκρατικού λαού μας ο *Αλέξανδρος Παπαναστασίου* συμβόλιζε και συμπύκνωνε το πρότυπο του δημόσιου άνδρα, οι ιδέες και η πολιτική πράξη του οποίου αποτελούσαν αστήρευτη πηγή έμπνευσης.

Όπως γνωρίζετε, ανήκω στους ιδρυτές του Ομίλου Παπαναστασίου, γιατί ο μεγάλος Αρκάς πολιτικός υπήρξε και είναι πάντοτε για μένα φωτεινό παράδειγμα εμπνευσμένου, σύγχρονου, κοινωνικά ευαίσθητου και βαθύτατα δημοκρατικού πολιτικού. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνεται η δυνατότητα να χαιρετίσω τις εκδηλώσεις που γίνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του στον τόπο όπου απέκτησε συνείδηση του κόσμου μας. Εύχομαι οι εκδηλώσεις αυτές να γίνουν θεσμός. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που οφείλουμε στον *Αλέξανδρο Παπαναστασίου*.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ