

Θέμα : Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. *Γιατί αποφεύγετε τον άμεσο διάλογο με τους πολιτικούς αρχηγούς, όπως επιβάλλει το Σύνταγμα; Από αλαζονεία, αυταρχισμό ή ατολμία;*

2. *Είναι κοινή διαπίστωση ότι η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί την εκπαιδευτική σας πολιτική αποτυχημένη. Τα σχολεία, τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί είναι αντίθετοι με την πολιτική σας. Έχει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα άδικο ; Δεν πρέπει να παραδεχθείτε ότι στον τομέα αυτό υστερήσατε;*

Κατ' αρχήν θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι δεν είναι σωστό αυτό που αναφέρατε. Η πλειοψηφία των πολιτών έχει πεισθεί ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία. Κάθε πολίτης, κάθε γονιός και κάθε μαθητής ξέρει ότι με την επετηρίδα και τις εξετάσεις αποστήθισης οι νέοι δεν οδηγούνταν πουθενά. Για να αναστραφεί αυτή η αδιέξοδη κατάσταση έπρεπε να κάνουμε τομές. Τομές, που μας έφεραν σε σύγκρουση με συντεχνιακά συμφέροντα τα οποία υποστηρίζονταν από μια ανεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης. Ήδη, μετά από τις δυσκολίες της πρώτης περιόδου η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποδίδει καρπούς.

3. *Ο Υπουργός Παιδείας θεωρείται ότι απέτυχε να εφαρμόσει την πολιτική της Κυβέρνησής σας. Εσείς τον θεωρείτε επιτυχημένο; Αν κερδίσετε τις εκλογές θα τον κρατήσετε στη θέση του;*

Ο Υπουργός Παιδείας προώθησε μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, τα αποτελέσματα της οποίας γίνονται απτά μέρα με τη μέρα. Ο Υπουργός Παιδείας εφαρμόζει, άλλωστε, την πολιτική της Κυβέρνησης. Αντιμετώπισε με επιτυχία πολλές δυσκολίες. Και αν οι Έλληνες πολίτες ανανεώσουν, όπως εσείς λέτε, την εντολή τους στο ΠΑΣΟΚ, τότε θα πάρω τις αποφάσεις μου για τη σύνθεση της Κυβέρνησης.

4. Ένα παράδειγμα αποτυχημένης Ανεξάρτητης Αρχής είναι το ΕΣΡ. Είναι γνωστό ότι το ΕΣΡ είναι θεσμικά κολοβό και η ανεξαρτησία του μύθος. Δύο Πρόεδροί του και άλλα μέλη του οδηγήθηκαν σε παραίτηση, κυρίως λόγω της σύγκρουσης με τον Υπουργό Τύπου. Ταυτόχρονα στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο εξακολουθεί, δέκα χρόνια μετά την ίδρυση των ιδιωτικών σταθμών, να κυριαρχεί πλήρης ασυδοσία. Τα τελευταία επτά χρόνια την ευθύνη έχει το ΠΑΣΟΚ, ενώ τα τέσσερα είστε εσείς Πρωθυπουργός. Πιστεύετε ότι κάνατε αυτό που έπρεπε να γίνει ;

Δεν είναι αλήθεια ότι το ΕΣΡ είναι “αποτυχημένο”. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί αποδοτικά. Δεν δίστασε να ελέγξει γνωστά ΜΜΕ, να καταλογίσει συγκεκριμένες ευθύνες και να συγκρουσθεί με ιδιωτικά συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ συνέβαλε στη θεσμική του ενίσχυση τόσο με το νόμο του 1995 όσο και με το νόμο για την ψηφιακή τηλεόραση. Με πρωτοβουλία μας, το ΕΣΡ θα αναβαθμισθεί και θα αποκτήσει κύρος συνταγματικού θεσμού. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η εικόνα του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου είναι αυτή που θέλουμε. Το ΕΣΡ με δουλειά σε βάθος- που ίσως να μην είναι πολύ γνωστή, είναι όμως ουσιαστική- έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση των σταθμών για να χορηγηθούν άδειες λειτουργίας και να τακτοποιηθεί οριστικά ο χώρος του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Τότε και το ΕΣΡ και το υπουργείο ΜΜΕ θα διευκολυνθούν αποφασιστικά στη συνεργασία τους. Εμείς πιστεύουμε στο διακριτό και αποφασιστικό ρόλο των ανεξάρτητων αρχών. Στην πολιτική αυτή θα επιμείνουμε.

5. Η θέση σας για την μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα είναι ότι αυτή θα προκύψει από κοινωνικό διάλογο. Οι ασφαλισμένοι διερωτώνται, τι θα κάνετε αν ο διάλογος δεν καταλήξει σε συμφωνία ή έστω βασικές συγκλίσεις. Αν διαπιστώσετε - όπως όλοι προβλέπουν- ότι δεν υπάρχει περιθώριο συναίνεσης, θα επιβάλετε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άφησε να εννοηθεί η Επίτροπος κα Διαμαντοπούλου ;

Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωντανός ο προβληματισμός για την αναμόρφωση των ασφαλιστικών τους συστημάτων. Πρέπει να επισημάνω ότι η Ε.Ε. δεν είναι κάτι “ξένο” από εμάς για να μας “επιβάλλει” τις απόψεις της. Η Ελλάδα μετέχει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τους εταίρους της σχεδιάζει το κοινωνικό κράτος του 21ου αιώνα. Στο σχεδιασμό αυτό η συνεργασία και η συναίνεση των

κοινωνικών εταίρων είναι βασική μας επιλογή. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, η αναμόρφωση του ασφαλιστικού μας συστήματος θα προχωρήσει, έχοντας στο επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του.

6. Όταν πριν από τέσσερα χρόνια αναλάβατε Πρωθυπουργός, για να αναγνωρίσει ένας συνταξιούχος το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα έπρεπε συχνά να περιμένει δύο και τρία χρόνια. Σήμερα, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα φαίνεται ότι έχει χειροτερέψει. Ποιός ευθύνεται για την κατάσταση αυτή; Πώς πρέπει να ζήσουν όλα αυτά τα χρόνια οι συνταξιούχοι χωρίς τη σύνταξή τους;

Όχι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά και πολλές κατηγορίες πολιτών, στις οποίες αναγνωρίζονται ειδικότερα δικαιώματα, ταλαιπωρούνται από τις διαδικασίες μίας διοίκησης που είναι απαρχαιωμένη και εσωστρεφής. Όπως γνωρίζετε, είμαστε οι πρώτοι που ξεκινήσαμε μια συνολική πολιτική προσπάθεια, ώστε να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και να ξεπεραστούν οι παρωχημένες δομές. Ο στόχος “πρώτα ο πολίτης” περιέχει δράσεις προς τρεις κατευθύνσεις : προς τη διοίκηση με ειδικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της, προς τους πολίτες, με την εμπέδωση της αξίωσής τους να είναι οι πρωταγωνιστές, προς την ίδια την πολιτεία με την ενίσχυση της παρεχόμενης από αυτήν προστασίας με θεσμούς όπως ο Συνήγορος του Πολίτη.

7. Πιστεύετε ειλικρινά ότι οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ χρηματοδοτούν τον προεκλογικό τους αγώνα χωρίς αφανείς χρηματοδοτήσεις και μέσα στα όρια του νόμου; Είναι σ’ όλους γνωστό, ότι στη Β’ Αθηνών π.χ. κάθε υποψήφιος που θέλει να έχει ελπίδα εκλογής δαπανά πάνω από 100.000.000 δρχ. Αγνοείτε αυτήν την πραγματικότητα ; Πώς αντιμετωπίζετε την πικρή αλήθεια ότι θα είστε επικεφαλής μίας κοινοβουλευτικής ομάδας, πολλά μέλη της οποίας θα έχουν εκλεγεί παραβιάζοντας τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας ;

Δεν νομίζω ότι για να έχει ελπίδες εκλογής ένας υποψήφιος χρειάζεται να δαπανήσει το ποσόν που είπατε. Αν κάποιος έχει να επιδείξει ουσιαστική κοινωνική προσφορά, επιβραβεύεται από τους πολίτες, χωρίς να κινείται έξω από το πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας. Το πλαφόν της νομοθεσίας αναπροσαρμόσθηκε, όπως γνωρίζετε,

και νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό. Αλλά για να αντιστρέψουμε λίγο το ερώτημα : νομίζετε ότι θα είχε ελπίδες εκλογής ένας υποψήφιος μικρού κόμματος που δεν έχει προοπτική εξουσίας - άρα κατά τη λογική σας δεν προσελκύει “αφανείς” πόρους - αν ίσχυε απόλυτα αυτό που λέτε ; Και όμως, βουλευτές εκλέγουν και τα μικρά κόμματα ! Θέλω πάντως να τονίσω ότι από ένα σημείο και μετά το θέμα που θίγεται αφορά το προσωπικό πολιτικό ήθος των υποψηφίων. Εκείνοι πάντως που παρανομούν, όπου και αν ανήκουν, δεν αισθάνονται ασφαλείς για την κοινωνική προσφορά τους και γι’ αυτό προσπαθούν να “λουστράρουν” την εικόνα τους. Είμαι βέβαιος ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν θα βρείτε τέτοιους υποψηφίους. Αλλού να ψάξετε !

8. Τα μικρά κόμματα σας κατηγορούν ότι ζοδεύετε τεράστια ποσά για τις εκλογές. Ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωρίζετε πόσα θα ζοδέψει το ΠΑΣΟΚ; Πόσα διαθέτετε τώρα και τι ενισχύσεις περιμένετε να λάβετε ; Υπάρχουν εισφορές “φίλων”; Ποιοί είναι αυτοί, τι ποσά προσφέρουν και γιατί τα προσφέρουν στο κόμμα σας ;

Όπως γνωρίζετε, η οικονομική εξόρμηση του ΠΑΣΟΚ για τον εκλογικό αγώνα είναι σε εξέλιξη. Το σύνθημά μας είναι “λίγα από τους πολλούς, όχι πολλά από τους λίγους”. Σας βεβαιώνω ότι τελικά θα συγκεντρώσουμε “πάρα πολλά”, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας ενισχύουν. Η διαφορά με αυτό που λέτε είναι ότι για όλα θα υπάρχουν πλήρη στοιχεία, με αποδείξεις και βιβλία, στη διάθεση οποιουδήποτε ζητήσει να τα ελέγξει. Αυτοί που θα μας ενισχύσουν, οι φίλοι μας, προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα, προσφέρουν γνωρίζοντας ότι δεν κάνουμε “χατήρια” προς ανταπόδοση, και ενισχύουν το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι άνθρωποι που ακριβώς βαρέθηκαν την πολιτική που κάνει “χατήρια”. Θέλουν πολιτικές ισοπολιτείας και αξιοκρατίας. Τους συμφέρει η διαφάνεια και οι καθαροί κανόνες. Είναι άνθρωποι της δουλειάς και της δημιουργίας.

9. Όταν ακούτε τον Υπουργό της Δικαιοσύνης να χρησιμοποιεί στην πολιτική αντιπαράθεση όλο και πιο συχνά χαρακτηρισμούς που είναι υβριστικοί (π.χ. “πατσαβούρα”), πώς νιώθετε ; Δεν πλήττεται έτσι η εικόνα και το κύρος της Δικαιοσύνης και της Κυβέρνησής σας ;

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αντιδρά με τον τρόπο του σε επιθέσεις που, θα συμφωνείτε και εσείς, ορισμένες φορές αγγίζουν τα όρια της αγένειας. Αυτές οι επιθέσεις δεν ανήκουν στην πολιτική αντιπαράθεση, όπως λέτε, αλλά είναι μάλλον δείγματα πολιτικής ή δημοσιογραφικής οίησης, είναι επιθέσεις που “πουλάνε” ποικιλοτρόπως και δεν συμβιβάζονται με το επίπεδο μίας ουσιαστικής πολιτικής κριτικής. Προσωπικά δεν θα αντιδρούσα με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πρέπει να διαχωρίζουμε την προσωπική στάση καθενός μας από τον χώρο που υπηρετούμε. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι έχει πληγεί το κύρος της Δικαιοσύνης ούτε της Κυβέρνησης. Ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης ως πρόσωπο - ή οποιοσδήποτε Υπουργός- δεν είναι ούτε η Δικαιοσύνη ούτε η Κυβέρνηση.

10. *Ως χριστιανός ορθόδοξος επιθυμώ να αναγράφεται το θρήσκευμά μου στην ταυτότητά μου γιατί το θεωρώ σημαντικό μέρος της προσωπικότητάς μου. Σκέπτεσθε να μου το απαγορεύσετε; Εσείς θέλετε να αναγράφεται το θρήσκευμά σας στην ταυτότητά σας, όπως τώρα;*

Η ταυτότητα δεν είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει κάθε πλευρά της προσωπικότητάς μας. Υπάρχει για να διευκολύνει τις σχέσεις μας με την Πολιτεία και τις συναλλαγές μας με τους άλλους. Όχι μόνο το θρήσκευμα, αλλά και άλλα στοιχεία αποτελούν σημαντικές πλευρές της προσωπικότητάς μας - όπως οι πολιτικές, οι φιλοσοφικές - και όμως δεν αναγράφονται στην ταυτότητα, διότι απλώς δεν ενδιαφέρουν την Πολιτεία ή τους άλλους. Και καλώς δεν ενδιαφέρουν ! Θα θέλατε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμη και τα πιο ευαίσθητα, να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του καθενός ; Πώς θα λειτουργούσε έτσι με ασφάλεια η ισοπολιτεία, πώς θα αποφεύγαμε τις ανεπίτρεπτες σε μια δημοκρατία διακρίσεις ; Ας μην υπερβάλλουμε λοιπόν! Είναι υποτιμητικό για οποιοδήποτε θρήσκευμα αλλά πολύ περισσότερο για την ορθοδοξία, να συρρικνώνουμε την πνευματική σχέση του ανθρώπου με το θείο στον τύπο ενός νομικού εγγράφου. Προσωπικά θέλω να αναγράφεται το θρήσκευμά μου στην ταυτότητα, αλλά θέλω και να προστατεύονται εκείνοι που επιθυμούν να διατηρήσουν για τον εαυτό τους την πίστη τους. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους, και ο πολιτισμός μας βασίζεται σε αυτό.

11. Όλες οι κοινότητες Ελλήνων στο εξωτερικό έχουν την εκκλησία τους. Μόνο στα λίγα θεοκρατικά μουσουλμανικά κράτη τους απαγορεύεται αυτό. Γιατί απαγορεύετε στους εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας να έχουν τζαμί; Ποιά λογική επιτρέπει σε μια σύγχρονη κυβέρνηση να διατηρεί τη νομοθεσία της μεταξικής δικτατορίας, που καθιστά αρμόδιο για την ίδρυση τζαμιού τον επιχώριο Μητροπολίτη; Πιστεύετε ότι είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας;

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη περιορισμοί στην άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας. Τα παραδείγματα που αναφέρατε συνιστούν τέτοιους περιορισμούς. Θα γνωρίζετε ίσως ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη ορίσει ειδική επιτροπή για τη θρησκευτική ελευθερία, η οποία έχει αναλάβει να μελετήσει όλα αυτά τα θέματα και να προτείνει λύσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο, σαφές νομίζω, δείγμα μίας ευαισθησίας που δεν είχαν επιδείξει στο παρελθόν άλλες Κυβερνήσεις.

12. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες φαίνεται να εξελίσσονται σε περιπέτεια για τη χώρα. Πολλοί φοβούνται ότι δεν θα προλάβουμε να τους οργανώσουμε σωστά και σχεδόν όλοι είναι βέβαιοι ότι θα στοιχήσουν πολύ περισσότερα από όσα είχαμε προϋπολογίσει. Είστε ευχαριστημένος από το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής "ΑΘΗΝΑ 2004"; Πιστεύετε ότι οι επικεφαλής της Επιτροπής απέδωσαν όσο θα έπρεπε; Επιμένετε στα πρόσωπα που επιλέξατε ή επίκεινται αντικαταστάσεις; Ποιοί είναι υπεύθυνοι για τις καθυστερήσεις;

Η Οργανωτική Επιτροπή "Αθήνα 2004" ως συλλογικό όργανο λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της αναγνωρίζει ο ιδρυτικός της νόμος. Ως τώρα έχει παράγει σημαντικό έργο για την προετοιμασία των Αγώνων. Οι εγκαταστάσεις παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση. Προκειμένου όμως κάθε διαδικασία να πραγματοποιηθεί με όρους διαφάνειας και υγιεινούς ανταγωνισμού, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις για το σεβασμό του περιβάλλοντος και έχοντας μακροπρόθεσμη προοπτική για τη μετά Ολυμπιακή περίοδο, οι καθυστερήσεις δεν είναι λόγω αδράνειας. Σκεφτείτε απλά και μόνο το μέγεθος του εγχειρήματος και τις πολλές πτυχές που περιλαμβάνει. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες της τελευταίας στιγμής και έχω

εμπιστοσύνη σε όλα τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο, ότι θα αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θέσης τους και τις προσδοκίες των πολιτών.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000

Dis.E(1)/Dim/ErotiseisApadiseis.doc/7.3.2000/p.1-3/md