

## Θέμα: Περιφερειακή ανασυγκρότηση και αυτοδιοίκηση

(Σχέδιο ανακοίνωσης)

### I.

Η ενίσχυση της αποκέντρωσης και η ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν θεμελιώδεις και κεντρικές πολιτικές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η παράταξή μας είναι περήφανη, γιατί προώθησε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν ριζικά το διοικητικοπολιτικό χάρτη της χώρας. Παραλάβαμε ένα κράτος αυταρχικό, συγκεντρωτικό και αναποτελεσματικό και δημιουργήσαμε, τα είκοσι σχεδόν χρόνια που έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, μια σύγχρονη Πολιτεία δημοκρατική και αποκεντρωμένη.

Επιθυμώ να αναφέρω τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες μας τα τελευταία χρόνια. Με το πρόγραμμα «Ιωάννης Καποδίστριας» μειώσαμε τον αριθμό των δήμων και τους καταστήσαμε αυτοτελείς πόλους ανάπτυξης, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της απαιτητικής εποχής μας. Συστήσαμε τις Νομαρχικές Αυτοδιοικήσεις και τις ενισχύσαμε με αρμοδιότητες και πόρους. Επίσης, οι Περιφέρειες επωμίσθηκαν την ευθύνη της ανάπτυξης και της αποκεντρωμένης άσκησης της εξουσίας.

### II.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης τα πράγματα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Το ίδιο και οι ανάγκες των ανθρώπων. Γι' αυτό ακριβώς, η διακυβέρνηση της χώρας πρέπει τόσο στην αποκεντρωμένη διοίκηση όσο και στην αυτοδιοίκηση να προσαρμόζεται στις διαμορφούμενες συνθήκες.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η χώρα μας μετά τις τελευταίες εξελίξεις χρειάζεται λιγότερες Περιφέρειες. Είναι λοιπόν ανάγκη να μειωθεί ο αριθμός τους. Το μέγεθός τους πρέπει να καθορισθεί με ορθολογικά κριτήρια και ο πληθυσμός τους να κινείται στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του 4<sup>ου</sup> Κοινοτικού

Πλαισίου Στήριξης. Οι Περιφέρειες έτσι θα αναδιαταχθούν, ώστε να λειτουργούν αποδοτικά ως ευρύτερες γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ενότητες, δηλαδή αφενός ως ενιαίες και αυτοδύναμες διοικητικές μονάδες και αφετέρου ως ολοκληρωμένες αναπτυξιακές οντότητες. Η εκπροσώπηση της κυβέρνησης στην περιφερειακή διοίκηση αναβαθμίζεται και οι αποκεντρωμένες κρατικές υποθέσεις ασκούνται στην Περιφέρεια πιο αποτελεσματικά.

Οι νέες Περιφέρειες θα αποτελούν τη βάση για την αναδιοργάνωση της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και τη συγκρότηση έτσι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις συμπληρώνουν σε λίγο δέκα χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και είναι βασικές μονάδες τοπικής ανάπτυξης και διοίκησης. Για να μπορέσει ωστόσο η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση να εκπληρώσει καλύτερα την αναπτυξιακή αποστολή της πρέπει να οργανωθεί σε ευρύτερες μονάδες, τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.

Στο νέο διοικητικοπολιτικό χάρτη της χώρας θα συμπίπτουν διοικητικές περιφέρειες και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις αποκτούν νέες σημαντικές αρμοδιότητες, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Βασικό τους έργο είναι η εξειδίκευση του εθνικού και του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού με ανοικτές διαδικασίες. Με την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και των δυνατοτήτων τους καθώς επίσης τη λειτουργία του ισχυρού περιφερειακού συμβουλίου, που θα διαθέτει απτή δημοκρατική νομιμοποίηση, οι νέοι αυτοδιοικητικοί οργανισμοί θα ικανοποιούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών τους.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται συγκεντρωμένος ο περισσότερος πληθυσμός της χώρας, ιδρύονται Μητροπολιτικές Αυτοδιοικήσεις, ως ειδικές μορφές Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Έτσι απαντούμε σε ένα αίτημα που με την πάροδο του χρόνου γίνεται ολοένα και πιο επιτακτικό. Οι Μητροπολιτικές Αυτοδιοικήσεις θα συμβάλλουν στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Τέλος, οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών θα ληφθούν υπόψη για την ανασυγκρότηση των περιφερειών σε αυτές και την οργάνωση των Περιφερειακών τους Αυτοδιοικήσεων.

### III.

Στη σημερινή μας συνεδρίαση διαμορφώσαμε τις προτάσεις για τα κρίσιμα αυτά θέματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο ενός οργανωμένου εθνικού διαλόγου. Σε αυτόν θα κληθούν να συμμετάσχουν τα κόμματα, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι σημαντικότεροι κοινωνικοί φορείς και η επιστήμη. Η κυβέρνηση προσβλέπει στη δημιουργική συμβολή τους, αφού το διακύβευμα που έχουμε μπροστά μας θα προσδιορίσει αποφασιστικά την ζωή μας στις κυριότερες πτυχές της.

Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2003