

ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ

Συγκεκριμένη αντιπολίτευση

Πολιτικοί παρατηρητές σχολιάζουν ότι η Ν.Δ. αφήνοντας πίσω της την εσωκομματική κρίση, εγκαινιάζει περίοδο αποτελεσματικής και απόλυτης συγκεκριμένης αντιπολίτευσης. Τα 8 καυτά ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο που δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να απαντήσει με τις γνωστές αοριστίες, εάν φυσικά φιλοδοξεί να διατηρήσει κάποιο ίχνος αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας.

Η δυναμική αντιπολίτευση της Ν.Δ. επιβεβαιώνει ότι η οικονομία είναι το πεδίο στο οποίο θα διεξαχθεί σκληρή και αποφασιστική πολιτική αναμέτρηση. Δείχνει επίσης στους εργαζομένους ότι αυτές τις δύσκολες ώρες θα έχουν τη συμπαράσταση του πρωτοπόρου 41% του ελληνικού λαού και της πολιτικής ηγεσίας του.

Το κείμενο της ανακοίνωσης της Ν.Δ., που θέτει την κυβέρνηση προ των ευθυνών της έχει ως εξής:

Ομολογία αποτυχίας

Ο λόγος του πρωθυπουργού στα φετινά εγκαίνια της Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης ήταν αξιοπρόσεκτος και για τα όσα απεκάλυψε, αλλά περισσότερο για τα όσα υπέκρυψε ή απέκρυψε. Γιατί:

— για πρώτη φορά, έστω συγκεκριμένα και παραπειστικά, ομολογεί την αποτυχία του στην Οικονομία.

— για πρώτη φορά προσπαθεί να περάσει το μήνυμα της λιτότητας στο λαό και ιδιαίτερα στους εργαζομένους.

Το για ποιον χτυπά η καμπάνα, φάνηκε άλλωστε και από τους τίτλους των κυβερνητικών εφημερίδων. «Πού θα πέσει η λιτότητα», «ΑΤΑ με όρους». Ο ίδιος όμως ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να ξεχάσει την τέχνη της παραπλάνησης και της δημαγωγίας. Δε δίστασε να παραποιήσει την πραγματικότητα και να υποστηρίξει ότι ο πληθωρισμός πέφτει και ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου, καθώς και τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα, μειώνονται, ενώ τόσο τα επίσημα κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία, όσο και οι εκθέσεις των Διεθνών Οργανισμών δείχνουν ότι το 1985 παρουσιάζεται σαφής χειροτέρευση σε όλα αυτά τα μεγέ-

θη. Ενώ στη συνέντευξη που έδωσε αμέσως μετά την ομιλία προσπάθησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες των εργαζομένων, αποπροσανατολίζοντας τη συζήτηση και ισχυριζόμενος ότι δε θα υπάρξει μείωση στο πραγματικό τους εισόδημα.

Πρέπει όμως να καταλάβει ο κ. Α. Παπανδρέου ότι, όταν ζητά «ομοψυχία, εμπιστοσύνη και αισιοδοξία» από όλους, όταν ρίχνει την ευθύνη για την πορεία της Οικονομίας στις πλάτες του λαού και όταν ζητά αίσθημα ευθύνης και θυσίας από τους εργαζομένους πρέπει ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗ ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. Αυτό άλλωστε αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση και για τη συμπαράσταση που ζητά.

Επειδή δεν το έκανε θα θέσουμε μερικά βασικά ερωτήματα για να ενημερωθεί επιτέλους και ο λαός.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: (Ανύπαρκτη η διεθνής οικονομική κρίση)

Πού βρίσκετε κ. Α. Παπανδρέου το «δυσμενές διεθνές οικονομικό περιβάλλον» που επικαλείσθε ως δικαιολογία για τα χάλια της Οικονομίας μας; Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το εισόδημα των χωρών της ΕΟΚ, που το 1981 είχε σημειώσει μείωση 0,2% αυξήθηκε κατά 2,3% το 1984. Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κατά 30% και τα διεθνή επιτόκια έπεσαν κατά 50%. Παραπλανάτε λοιπόν τον Ελληνικό λαό όταν λέτε ότι υπάρχει διεθνής κρίση που ευθύνεται για την οικονομική σας αποτυχία ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: (Αντιλαϊκή στροφή)

Μας είπατε ότι η αναδιανομή του εισοδήματος προϋποθέτει την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόν-

τος, αλλά συγχρόνως μας λέτε σε άλλο σημείο ότι προχωρήσατε στην αναδιανομή χωρίς να προηγηθεί η ανάπτυξη και ότι αυτό ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή.

Τι σημαίνουν αυτά κ. Α. Παπανδρέου; Οτι τώρα αλλάζετε πολιτική επιλογή, ρίχνετε το βάρος στην ανάπτυξη και θα ξεχάσετε την αναδιανομή; ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: (Η ΑΤΑ υπό αμφισβήτηση)

Μιλώντας για την ΑΤΑ, λέτε στους εργαζομένους ότι οφείλουν να συσχετίζουν τις εισοδηματικές τους απαιτήσεις με την παραγωγικότητά τους και ότι πέραν από τις οικονομικές απολαβές τους έχουν και τον «κοινωνικό μισθό».

Τι εννοείτε με αυτά; Θα καταργήσετε την ΑΤΑ και θα αναπροσαρμόσετε τις αμοιβές των εργαζομένων ανάλογα με την παραγωγικότητα, αφού μάλιστα εκπέσετε προηγουμένως από τις αμοιβές και το λεγόμενο κοινωνικό μισθό; Ξηγηίστε καθαρά τι έχετε κατά νου; Κατάργηση ή αντικατάσταση της ΑΤΑ με άλλο μηχανισμό;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: (Ερχονται απολύσεις)

Μιλώντας για τα δυσμενή χαρακτηριστικά της Οικονομίας μας αναφερθήκατε και στην υπερβολική αύξηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και σε άλλο σημείο της ομιλίας αναφέρετε ότι η κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων δεν είναι αποδεκτή λύση ούτε για την εξασφάλιση απασχόλησης στους εργαζομένους, ούτε για την κοινωνικοποίηση των ζημιών των ιδιωτών επιχειρηματιών. Βέβαια μας προκαλεί έκπληξη ότι αυτά που υποστηρίζαμε εμείς προεκλογικά, έρχεστε και τα υιοθετείτε τώρα μετεκλογικά. Αλλά επειδή η υπαναχώρηση είναι δική σας και όχι δική μας ερωτούμε: Τι θα κάνετε τώρα; Θα ακολουθείτε τη συμβουλή της πρόσφατης Εκθέσεως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που επικαλείται μάλιστα και τη συμφωνία των (ελληνικών) αρχών και θα προχωρήσετε σε απολύσεις του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού στο δημόσιο τομέα; ΝΑΙ ή ΟΧΙ και τι θα κάνετε με τις δεκάδες χιλιάδες που προσλάβετε για λόγους ψηφοθηρίας προεκλογικά; Θα τις απολύσετε;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: (Φοβερές σπατάλες)

Μας είπε ο κ. Α. Παπανδρέου: «Πρέπει πάση θυσία να αυξήσουμε τις επενδύσεις και να εξασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους με σχετική μείωση των καταναλωτικών δαπανών. Αυτό σημαίνει κύρια τη μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα».

Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε πόσες φορές έχουμε εκθέσει εντός

και εκτός Βουλής την κραπάλη των δαπανών που παρατηρείται στο Δημόσιο από τότε που ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Να υπενθυμίσουμε ότι μόνο για το γραφείο του πρωθυπουργού πληρώθηκαν το 1984 υπερυρίες που ξεπερνούν το 1 εκατ. δρχ. για κάθε άτομο; Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τους επίσημους προϋπολογισμούς του κράτους οι δαπάνες για φιλοξενίες, δεξιώσεις, εορτές και επιδείξεις αυξήθηκαν κατά 131% μεταξύ του 1981 και 1985; Να υπενθυμίσουμε ότι η σπατάλη είναι ακόμα μεγαλύτερη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα; Οτι στις δημόσιες επιχειρήσεις πληρώνονται αμοιβές ηγεμονικές και οργανισμούς, στις κρατικές τράπεζες, ακόμα και στις ελλειμματικές προβληματικές επιχειρήσεις στα κομματικά όργανα, που χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία, χωρίς τίτλους σπουδών, έχουν τοποθετηθεί στις διευθυντικές θέσεις; Να υπενθυμίσουμε τα σκάνδαλα που ξεσπούν καθημερινά στη διαχείριση των γεωργικών συνεταιρισμών, της ΚΥΔΕΠ, του ΕΜΠΟ ή της ΠΡΟΜΕΤ;

Σας ερωτώ κ. Α. Παπανδρέου:

Θα περικόψετε τη σπατάλη δίνοντας το καλό παράδειγμα ο ίδιος; Θα καταργήσετε τα ηγεμονικά «πόστα» των κομματικών στις ζημιωμένες δημόσιες επιχειρήσεις; Θα παραπέμψετε τα σκάνδαλα στον εισαγγελέα; Η θα ρίξετε το βάρος των περικοπών των καταναλωτικών δαπανών στους ώμους των μισθωτών και των συνταξιούχων του δημοσίου;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΚΤΟ: (Κρυφή συνεργασία ΠΑΣΟΚ - Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου)

Μας μιλήσατε στο λόγο σας και στη συνέντευξη για την υψηλή δανειοληπτική ικανότητα της χώρας, αλλά συγχρόνως υπογραμμίσατε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε με τους ίδιους ρυθμούς γιατί τότε θα υποθηκεύσουμε το μέλλον της χώρας. Συγχρόνως τονίσατε τη σχέση ανάμεσα στην οικονομική και την εθνική ανεξαρτησία.

Κατ' αρχήν σας συγχαιρούμε που επιτέλους κάνετε αυτή τη θλιβερή διαπίστωση που σας την επαναλαμβάνουμε τόσο καιρό. Η αλήθεια δυστυχώς είναι ότι δεν θα υποθηκεύσετε, όπως λέτε στο λόγο σας, υποθηκεύσατε ήδη το μέλλον των παιδιών μας και την οικονομική και εθνική μας ανεξαρτησία.

Επειδή όμως αυτό το θέμα δεν ξεπερνιέται ούτε με το πληθωριστικό χαρτονόμισμα του Χολαργού, ούτε με νεφελώδεις εξορκισμούς. Επειδή

φέτος θα πρέπει να δανειστούμε πάνω από 3,5 δισεκ. δολάρια και του χρόνου θα ξεπεράσουμε τα 4 με τα υπέρογκα τοκοχρεωλύσια που σωρεύσατε. Επειδή από αυτό εξαρτάται εάν θα έχουμε καφέ να πιούμε ή κρέας και τυρί να φάμε, σας ερωτώ κ. Α. Παπανδρέου:

Μπορείτε να βεβαιώσετε τον Ελληνικό Λαό ότι οι ξένες τράπεζες θα συνεχίσουν να μας δανείζουν, όταν είναι βέβαιο ότι του χρόνου δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε τις δόσεις μας; Και όταν υποχρεωθείτε να ζητήσετε ρύθμιση του εξωτερικού χρέους, πώς θα αποφύγετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Εμείς νομίζουμε ότι ήδη το έχετε καλέσει και μάλιστα προσπαθήσατε να το εξαπατήσετε υποσχόμενοι ότι το έλλειμμα του 1985 θα είναι 1,7 δισεκ. δολάρια, ενώ καλπάζει ολατωχώς προς τα 3 δισεκ.

Τα γνωρίζετε αυτά κ. Α. Παπανδρέου; εάν όχι φροντίστε να τα μάθετε. Εάν ναι, τότε έχετε την υποχρέωση να τα πείτε στον Ελληνικό λαό. Γιατί το ραντεβού με την αλήθεια δεν μπορείτε να το αποφύγετε και μάλιστα πολύ σύντομα.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: (Κουρέλι το πενταετές)

Μας λέτε προς το τέλος του λόγου σας, ότι για την Ελλάδα του 2000, μεταξύ άλλων χρειάζεται και «πρόγραμμα, σωστή προετοιμασία και συντονισμένη δράση». Μα ο Ελληνικός λαός νόμιζε, γιατί έτσι του είχατε πει ότι όλα αυτά τα έχει το ΠΑΣΟΚ και δεν τα έχει η Ν.Δ. Τι έγινε το Πενταετές; η πανάκεια αυτή κάθε προβλήματος. Ούτε μια φορά δεν το αναφέρατε στην ομιλία σας. Το εγκαταλείψατε γιατί όπως λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής του και ακόμα δεν έχει φανεί ούτε ανάκαμψη ούτε δομική αλλαγή. Αντίθετα η κατάσταση χειροτερεύει. Και έτσι εγκαταλείφθηκε και το Πενταετές, άχρηστο κουρέλι, όπως το άλλο εκείνο ανύπαρκτο πρόγραμμα των 100 ημερών.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΓΔΟΟ: (Αρνητικό επενδυτικό κλίμα)

Ο λόγος σας σε εκατό σημεία μιλάει για επενδύσεις. Τις έχουμε ανάγκη και μάλιστα αποτελεσματικά γρήγορα. Και κάνετε εκκλήσεις στους επιχειρηματίες, Έλληνες και ξένους. Μηπως μπορείτε όμως να μας ξεκαθαρίσετε τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ιδιωτική πρωτοβουλία; Κατά την προσφιλή σας τακτική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, πότε τους προσκαλείτε στο λόγο σας σε συνεργασία, σε επενδύσεις και πότε τους απειλείτε. «Πρέπει να έχουν αντιληφθεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια σύντομη παρένθεση. Οι καιροί έχουν αλλάξει και πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων», τους λέτε.

Αλλά, τι σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια σύντομη παρένθεση; έχετε αποκτήσει μονιμότητα στην εξουσία; ποιος σας μονιμοποίησε;

Δεύτερο, αν είσατε εσείς κ. Παπανδρέου επιχειρηματίας και ακούγατε το λόγο σας, που μιλά για συνεχή επέκταση του δημόσιου τομέα στην επιχειρηματική δραστηριότητα για συνεχή ενίσχυση των συνεταιριστικών, των δημοτικών επιχειρήσεων, των εταιριών λαϊκής βάσης, των εταιριών που αυτοδιαχειρίζονται οι εργαζόμενοι, θα αναλαμβάνατε ποτέ τον τεράστιο επιχειρηματικό κίνδυνο μιας νέας επένδυσης στην Ελλάδα; Όταν μάλιστα γνωρίζατε ότι μόνο στις 39 προβληματικές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον ΟΑΕ, το Δημόσιο θα καλύψει ελλείμματα ύψους 80 δισεκ. δρχ. ενώ ο επιχειρηματίας που τις ανταγωνίζεται πάει φυλακή για χρέη στο Δημόσιο μερικών εκατοντάδων χιλιάδων δρχ.

Απαντήστε λοιπόν στον Έλληνα επιχειρηματία, είναι έτσι τα πράγματα;

Ναι ή ΟΧΙ;

Διαλέξτε επιτέλους το δρόμο σας, έστω στον πέμπτο χρόνο της εξουσίας σας, και αποφασίστε: θέλετε την ιδιωτική πρωτοβουλία ή όχι; θέλετε να ακολουθείτε το δρόμο που ακολουθούν οι Κινέζοι, οι Ούγροι, ακόμα και ο Γκορμπατσόφ, που προσπαθούν να απελευθερώσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία ή θα εξακολουθείτε πεισματικά να επιμένετε να δημιουργήσετε στον τόπο μας, αποτυχημένα σχήματα που δοκιμάστηκαν πριν από 40 και 50 χρόνια στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού και κατέληξαν στο δελτίο για ένα κομμάτι ψωμί και λάδι;

Δεν υπάρχει δίλημμα

Για μας δεν υπάρχει δίλημμα. Ο Έλληνας μεγαλουργεί όποτε τον αφήσεις ελεύθερο. Το απέδειξαν οι μετανάστες μας, το απέδειξε η μεγάλη ελληνική ναυτιλία, που την παραλάβατε πρώτη στον Κόσμο και τώρα την έχετε υποβιβάσει στην 4η θέση.

Σταματείστε την αφαίμαξη του Έλληνα φορολογούμενου, με δισεκατομμύρια που πάνε στα ελλείμματα των αλλοπρόσαλλων πειραματισμών σας. 850 δισεκ. θα είναι φέτος τα ελλείμματα του Δημοσίου τομέα. Θα απελευθερώσετε την οικονομία, ώστε να παράγει ο βιοτέχνης με το μισό κόστος. Για να αναπτυχθούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που θα σας γλιτώσουν από την εξάρτηση της Οικονομίας. Για να έρθουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες κομπούτερες και να δώσουν δουλειά σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους.

Έχετε όμως την πρόθεση και τη θέληση να αλλάξετε πολιτική; τότε πείτε το ξεκάθαρα στο λαό για να έχετε και τη συμπαράστασή του. Αν όχι, πάλι ομολογήστε την αδυναμία σας. Πέρασε η εποχή που προσφέρατε στο λαό οράματα και προγράμματα. Σε λίγο θα νοιώσει τη σκληρή πραγματικότητα. Το ομολογήσατε και σας ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη. Τα πράγματα είναι πολύ απλά: Αν δεν αλλάξετε πολιτική θα οδηγηθεί αναπότρεπτα η Οικονομία στην καταστροφή και ο λαός στην Δυστυχία. Πολύ φοβούμεθα ότι είτε δεν το μπορείτε, είτε δεν το θέλετε, είτε δεν το αντέχετε πολιτικά. Και γι' αυτό και η μόνη λύση στο πρόβλημα της Οικονομίας είναι πολιτική: να συνεχισθεί ο αγώνας για να απομακρυνθεί το γρηγορότερο το ΠΑΣΟΚ από την εξουσία. Για να σωθεί και η Οικονομία και η Ελλάς.

Ο Λαλιώτης

Σε απάντησή του στα ξεκάθαρα ερωτήματα της Ν.Δ. με τα αδιάσειστα στοιχεία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κ. Λαλιώτης δήλωσε: «Η επιλογή και η πρόταση της κυβέρνησης, μέσα από πανεθνική προσπάθεια είναι η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη της οικονομίας μας».

Είναι καιρός η ηγεσία της «Νέας Δημοκρατίας» να καταλάβει, ότι δεν πρόκειται να αποφύγει την πρόκληση της αλήθειας και της ευθύνης, διατυπώνοντας περιτέχνα ερωτήματα».

Η Ν.Δ.

Η Ν.Δ. σε ανταπάντησή της προσθέτει: «Όλοι γνωρίζουμε ανάγνωση. Είναι προφανές ότι τα ερωτήματα της Νέας Δημοκρατίας μένουν αναπάντητα».



ΣΕΠ. 1985