

(το κείμενο που ακολουθεί αντικαθιστά τις σ. 74 και 75 - πάνω μέρος)

Θέμα: Αναθεώρηση του Συντάγματος

Η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία μας χωρίς εντάσεις και με πιστή τήρηση των ορισμών του. Η Βουλή διέθεσε στην πρώτη Σύνοδό της πολύ χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα των εργασιών της μας κάνουν περήφανους. Η αναθεώρηση του Συντάγματος αποτελεί από κάθε άποψη μια σημαντική κατάκτηση της πολιτικής μας ζωής. Αποτελεί μία κατάκτηση που επιβεβαιώνει την ωριμότητα του πολιτικού μας συστήματος και δείχνει το δρόμο που πρέπει να πορευθούμε στο μέλλον.

Οι τομές που επιφέραμε στους θεσμούς είναι σημαντικές.

- Διευρύναμε και επαυξήσαμε την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσων η προστασία είναι αναγκαία λόγω των εξελίξεων της σύγχρονης τεχνολογίας.
- Ενισχύσαμε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και αναβαθμίσαμε την ποιότητα της δημοκρατίας.
- Αναδείξαμε τη διαφάνεια σε σταθερό γνώμονα για την οικονομική και πολιτική μας ζωή.
- Επιφέραμε τομές στη λειτουργία της Βουλής, ώστε να εκσυγχρονισθούν οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί και να αναζωογονηθεί η λαϊκή αντιπροσωπεία.
- Θωρακίσαμε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.
- Ενισχύσαμε την αποκέντρωση και ενδυναμώσαμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
- Δημιουργήσαμε τις συνθήκες για μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, η οποία θα λειτουργεί αποτελεσματικά και θα εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη.
- Κατοχυρώσαμε τις σημαντικότερες Ανεξάρτητες Αρχές.

Με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για την ανανέωση και την αποδοτικότερη λειτουργία του πολιτικού συστήματος αλλά και

του πολιτεύματος. Το αναθεωρημένο Σύνταγμα προσφέρει ένα νέο πλαίσιο, που με την αξιοποίησή του θα αναδείξει σταδιακά τη δημοκρατία, με την οποία πορευόμαστε στον 21^ο αιώνα.

Η νέα πραγματικότητα θα πάρει συγκεκριμένη έκφραση με την ψήφιση των εκτελεστικών νόμων. Πρόκειται για μία εργώδη προσπάθεια που άρχισε και συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

(ακολουθεί η απαρίθμηση των εκτελεστικών νόμων στις σ. 75-76)

(το κείμενο που ακολουθεί αντικαθιστά τις σ. 81-83)

8. ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

«Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να έχει αξιοπιστία, ποιότητα και σαφείς υποχρεώσεις απέναντι στον πολίτη. Στόχος μας είναι μια Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη».

Συνοπτικός απολογισμός 2002

1. Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση

Με το Πρόγραμμα «Πολιτεία» επιχειρείται μια σε βάθος μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση, με δράσεις και μέτρα που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό, στην αποτελεσματικότητά της και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται η κοινωνία της πληροφορίας και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση των πολιτών. Απτά δείγματα γραφής είναι:

- τα κέντρα εξυπηρέτησης των πολιτών
- το πρόγραμμα «Αριάδνη»
- το πρόγραμμα «Αστερίας» για τα νησιά και
- η εξυπηρέτηση του πολίτη με τηλεφωνικές κλήσεις
- η απλούστευση των διαδικασιών και
- το πρόγραμμα «Σύζευξις» για την ηλεκτρονική διασύνδεση διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

Η πύκνωση αυτών των δράσεων θα αλλάξει γρήγορα την εικόνα της κεντρικής, της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα εισαγάγει τη χώρα στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

2. Ολοκλήρωση των Αυτοδιοικητικών Δομών

Σημαντικό έργο πραγματοποιήθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

- Νέες αρμοδιότητες ανατέθηκαν στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, ώστε οι πολιτικές και οι δράσεις να διαμορφώνονται κοντά στον πολίτη με την ευθύνη και τη συμμετοχή του στο πλαίσιο της τοπικής δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η μεταβίβαση σε αυτούς των Λιμενικών Ταμείων, των Αθλητικών Κέντρων, των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, της Δημοτικής Αστυνομίας και των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης.
- Από τις Περιφέρειες μεταφέρθηκαν για τους ίδιους λόγους αρμοδιότητες στις Νομαρχίες.
- Ενισχύθηκαν οι καποδιστριακοί Δήμοι με προσωπικό, εξοπλισμό και πόρους, ώστε να ανταποκριθούν γρήγορα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
- Ιδρύθηκαν 88 Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
- Ενισχύθηκαν οι Περιφέρειες, ώστε να ανταποκριθούν στην απαιτητική αποστολή τους.

3. Εκσυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος

Σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- η ολοκλήρωση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της εκλογικής διαδικασίας
- η ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων με βάση τα δημοτολόγια
- η καθιέρωση Ειδικού Εκλογικού Αριθμού
- η ανασυγκρότηση της πολιτικής προστασίας, ενός θεσμικού εργαλείου που αποδεικνύεται καθοριστικό σε όλες τις δύσκολες δοκιμασίες που μας επιφυλάσσει η ζωή

- η αναβάθμιση των Ανεξάρτητων Αρχών με την επεξεργασία και προώθηση προς ψήφιση νομοσχεδίου
- η ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης
- η ίδρυση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
- η εντατικοποίηση της προσπάθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς
- η καθιέρωση του «πόθεν έσχες» για τους δημόσιους υπαλλήλους
- Η επικείμενη ψήφιση του νόμου για τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών θα αποτελέσει τομή στο πολιτικό μας σύστημα.

4. Νομιμοποίηση και Κοινωνική Ένταξη Μεταναστών

Η καταγραφή και η νομιμοποίηση των μεταναστών καθώς επίσης και η επεξεργασία μιας σύγχρονης πολιτικής για την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία μας αποτέλεσε βασική μέριμνα της Κυβέρνησης του Υπουργείου. Η προσπάθεια αυτή εντείνεται και αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Με την ίδρυση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής η χώρα μας θα αποκτήσει για πρώτη φορά ένα σοβαρό εργαλείο για τη μελέτη του φαινομένου.

Η Κυβέρνηση έχει θέσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα της εποχής μας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρότεινε τη δημιουργία κοινοτικού παρατηρητηρίου στην Ελλάδα. Η πρόταση αυτή είχε ευμενή απήχηση.

5. Άλλες δράσεις

Συστηματική προσπάθεια καταβλήθηκε από την Πολιτεία για να σταθεί αρωγός στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενλόγω ευπαθείς ομάδες πολιτών. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται:

- προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης, απασχόλησης, εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους παλιννοστούντες ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και

- εξαιτές πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη, τη στεγαστική αποκατάσταση και την εκπαίδευση των τσιγγάνων.