

Θέμα: Σωστή λειτουργία του Κέντρου Προσφύγων στο Λαύριο

1. Σύμφωνα με το π.δ. 266/1999 το Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών στο Λαύριο υπάγεται διοικητικά και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, επιτηρείται δε από την αστυνομία. Σκοπός του είναι η παροχή προσωρινής φιλοξενίας στους αλλοδαπούς που καταφεύγουν στο ελληνικό έδαφος και υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας για όσο διάστημα είναι αναγκαίο προς ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

2. Για τη λειτουργία του Κέντρου αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια μια δυσάρεστη δημοσιότητα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, βλαπτική της εικόνας της χώρας. Η κριτική οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι συνωστίζονται σε αυτό, για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλοδαποί που έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο, κουρδικής στην πλειονότητά τους καταγωγής. Εκτός από τις εγγενείς δυσλειτουργίες του, το Κέντρο αποτελεί πόλο έλξης παράνομων μεταναστών με πιθανές διασυνδέσεις με τους φιλοξενούμενους σ' αυτό, ενισχύοντας την εντύπωση ότι έχει ενπολλοίς αυτονομηθεί.

3. Προϋπόθεση για την ακριβή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και τη σωστή και νόμιμη λειτουργία του Κέντρου είναι η επίσπευση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, ώστε να διευκρινίζεται γρήγορα ποιό αλλοδαποί αποκτούν την ιδιότητα του πρόσφυγα και τα συναφή δικαιώματα (ελεύθερης κυκλοφορίας, εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης), ποιών αλλοδαπών η αίτηση απορρίπτεται με συνέπεια την απέλασή τους και, τέλος, σε ποιούς αλλοδαπούς αναγνωρίζεται προσωρινή προστασία για λόγους ανθρωπιστικούς. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να οδηγεί, σε κάθε περίπτωση, στη λήξη παραμονής τους στο Κέντρο.

4. Παρά τις προφανείς δυσχέρειες, πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο σταδιακής αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας του. Αναμενόμενες αντιδράσεις όσων διαμένουν εντός και εκτός αυτού πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή, ώστε να μην δυσχεραθεί η εφαρμογή του σχεδίου.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2001