

Θέμα : Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Σημείωμα για την συνάντηση στις 24.11.2000 με τον Πρόεδρο Chirac

1. Η Συνέλευση διαμόρφωσε το κείμενο του Χάρτη, ώστε να είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό στη Διακυβερνητική Διάσκεψη της Νίκαιας είτε ως διακηρυκτικό είτε ως δεσμευτικό.

2. Οι περισσότερες από τις γενικές διατάξεις διευκολύνουν την ένταξη του Χάρτη, αργά ή γρήγορα, στις Συνθήκες, αφού οριοθετούν με σαφήνεια τη σχέση του με αυτές, τα Συντάγματα των κρατών, την ΕΣΔΑ και άλλες διεθνείς συμφωνίες.

3. Το βασικό θέμα που απασχόλησε τη Σύνοδο Κορυφής στο Biarritz και θα δεσπόσει στη Νίκαια ήταν, όπως αναμενόταν, ο χαρακτήρας που θα προσλάβει ο Χάρτης και η ενδεχόμενη ένταξή του στις Συνθήκες.

4. Το Συμβούλιο αποδέχθηκε στο Biarritz το σχέδιο του Χάρτη που υπέβαλε η Συνέλευση και θεώρησε το κείμενό του οριστικό. Από τις τοποθετήσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων φαίνεται ότι η πρόσδοση δεσμευτικού χαρακτήρα στο Χάρτη δεν είναι εφικτή.

5. Η Ελλάδα υποστηρίζει το δεσμευτικό χαρακτήρα του και την ένταξή του στις Συνθήκες, θα συμπορευθεί δε με επιλογές που θα επιφυλάσσουν την αμέσως καλύτερη αντιμετώπιση στον Χάρτη (λ.χ. ρητή αναφορά του στο άρθρο 6 παρ. 2 της Συνθήκης και αναγωγή του, έμμεσα, ως πηγή της κοινοτικής έννομης τάξης).

6. Ο Χάρτης, ανεξαρτήτως της τύχης που θα έχει στη Νίκαια, αποτελεί ένα ιστορικό βήμα προς τη θεσμική ωρίμανση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Με το λιτό, εύληπτο και ισόρροπο περιεχόμενό του προσφέρει στον ευρωπαίο πολίτη ένα συνεκτικό κείμενο αναφοράς για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2000