

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2003

ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

Σημεία Παρέμβασης

1. Γενικά

- Ο κ. Παπανδρέου πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να τονίσει ότι πάγιο συμφέρον όλων μας είναι να συμβάλουμε στην οικοδόμηση μίας σταθερής καί ειρηνικής Μ. Ανατολής.
- Οι προοπτικές δεν είναι ευοίωνες, όχι μόνο λόγω της ιρακινής κρίσης. Η σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, ενώ δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συνολική λύση στο ζήτημα των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Συρίας/Λιβάνου. Υπάρχει σαφής κίνδυνος η ειρηνευτική διαδικασία να μείνει στο περιθώριο εξαιτίας του Ιράκ, έστω κι αν τα δύο ζητήματα αλληλοσυνδέονται, σύμφωνα και με την αντίληψη των Αράβων.

2 . Ειρηνευτική διαδικασία – οδικός Χάρτης

- Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να απωλεσθεί άλλος χρόνος για την αναζωογόνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η διεθνής κοινότητα δεν έχει την πολυτέλεια να ανεχθεί μία κατάσταση αναμονής. Προκειμένου να διατηρήσουμε τη δυναμική του ζητήματος, επιθυμούμε να προωθήσουμε ταχέως το έργο του Κουαρτέτου σε όλα τα επίπεδα, κι ας μην έχει σχηματισθεί ακόμα η νέα κυβέρνηση συνασπισμού στο Ισραήλ.
- Πιο συγκεκριμένα, ο οδικός χάρτης είναι ανάγκη να δημοσιοποιηθεί. Το κείμενό του έχει ήδη διαμορφωθεί από την τελευταία συνάντηση του Κουαρτέτου το Δεκέμβριο του 2002 και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παρουσιασθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη και να εφαρμοσθεί το συντομότερο δυνατό.
- Υπάρχει προφανής ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Ειδικότερα, οι μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής θα πρέπει να προχωρήσουν, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της σχετικής ομάδας εργασίας του Κουαρτέτου.

- Τώρα που οι εκλογές αποτελούν παρελθόν, η νέα κυβέρνηση του Ισραήλ οφείλει να κάνει ότι είναι αναγκαίο, προκειμένου να διευκολύνει την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Οι αποκλεισμοί και η δραματική ανθρωπιστική κατάσταση είναι αντιπαραγωγικοί. Η πολιτική εποικισμών του Ισραήλ πρέπει να αναθεωρηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκήσει πίεση προς τους Ισραηλινούς στα συγκεκριμένα ζητήματα.

3. Άλλα θέματα

- Πρέπει όλοι να επιδείξουμε μία στάση περισσότερο εποικοδομητική και προσανατολισμένη προς το μέλλον. Η τρομοκρατία ή η βία σε οποιαδήποτε μορφή της δεν θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο. Τα δεινά που συνεπάγονται δεν εξυπηρετούν ούτε το σκοπό των Παλαιστινίων ούτε άλλο σκοπό - μάλλον το αντίθετο.
- Η ΕΕ χαιρετίζει τις συνομιλίες του Καΐρου για θέματα ασφαλείας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε κάποιο είδος πολιτικής διακήρυξης που θα οδηγήσει σε ανακωχή, αν και η επανεκλογή του Sharon δυσχεραίνει την κατάσταση.
- Μόνον οι διαπραγματεύσεις θα φέρουν συνολική ειρήνη μακροπρόθεσμα και θα αποτρέψουν τον συνεχιζόμενο κύκλο της βίας που θέτει περαιτέρω σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.
- Προκειμένου να δώσουμε μία ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, θα πρέπει όλοι να επαναπροσεγγίσουμε το θετικό πνεύμα της διακήρυξης της Βηρυτού στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου: στόχος μας πρέπει να είναι οι σχέσεις καλής γειτονίας με το Ισραήλ.
- Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς που θέλουν να προωθήσουν τις παλαιστινιακές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε μιλήσει με τη Συρία και το Λίβανο σχετικά με την ανάγκη να μεταδοθεί αυτό το μήνυμα προς Hamas και Hezbollah.