



Του
ΓΡΗΓ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
Δικηγόρου, πρ. Επαρχου

Στο φύλλο της 13.2.92 του «ΝΕΟΥ ΑΓΩΝΑ» δημοσιεύτηκε άρθρο μου με τίτλο «Η ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Για την πάταξη της ρουσφετολογίας

ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ», στο οποίο αναφέρθηκα ακροθιγώς σε είκοσι (20) θέματα, που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενα ειδικής σύσκεψης σε ένα «Εθνικό Τραπέζι» στην Προεδρία της Δημοκρατίας των αρχηγών των κομμάτων (και γιατί όχι και των μικρότερων κομμάτων, τα οποία δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή) με την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας για να λάθουν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων, που η επίλυσή τους απαιτεί διακομματική αντιμετώπιση και να δημιουργηθεί έτσι, όχι με λόγια, αλλά με έργα η τόσο αναγκαία, ιδιαί-

τερα σήμερα, Εθνική Ομοψυχία.
Ένα από τα θέματα αυτά είναι οι αδιάβλητες προσλήψεις υπαλλήλων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες κρατικές και ιδιωτικές, Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΔΕΗ), Οργανισμοί (ΟΤΕ) κ.λ.π. για να μη δηλητηριάζουν επιτέλους τον Εθνικό μας κορμό, το «ρουσφέτι» και τα «μπακτοίσι», τα οποία είναι κατάλοιπα της Τουρκοκρατίας.

Και διερωτάται κανείς, τι απήχηση μπορεί να έχουν σήμερα τα λόγια του κ. Μητσοτάκη για Εθνική Ομοψυχία προς αντιμετώπιση των μεγάλων εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων, όταν ο ίδιος ύστερα από πιέσεις βουλευτών και Υπουργών της Ν.Δ. διέκοψε τις διακομματικές συσκέψεις και συζητήσεις, που είχαν αρχίσει στο Υπουργείο Προεδρίας, μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία για την εξεύρεση αδιάβλητου τρόπου προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο Τομέα με βάση το Νόμο 1735/87, που ψηφίστηκε όταν την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας μας είχε το ΠΑΣΟΚ.

Ηχούν ακόμη στα αυτιά μας τα ηχηρά λόγια βουλευτών και Υπουργών της Ν.Δ.: «Και τι θα γίνουν τα δικά μας παιδιά αν εφαρμόσει αδιάβλητος τρόπος προσλήψεων υπαλλήλων;». Τι θα γίνουν δηλαδή τα παιδιά του κόμματός τους. Πρέπει να διοριστούν όλα. Και έτσι, δυστυχώς για τον τόπο μας, επεκράτησαν κομματικά κριτήρια και επακολούθησαν διορισμοί, από το παράθυρο, χιλιάδων υπαλλήλων ωρομισθίων και μόνιμων για εξαιρετικές δήθεν ανάγκες σε θέσεις που ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, με αποτέλεσμα να παραμένουν στην ανεργία τα παιδιά της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού και να παραθιάζεται έτσι κατάφορα και χωρίς αιδώ το Σύνταγμά μας, το οποίο καθορίζει την ισότητα όλων των Ελλήνων, τόσο στα δικαιώματα, όσο και στις υποχρεώσεις τους προς την Ελληνική Πολιτεία, από έναν Πρωθυπουργό απάρδεκτα κυνικό και από μια κουστωδία υπουργών και δελφίνων - ηγετίσκων, που ενώ κατακρίνουν τις επιλογές στα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα του Πρωθυπουργού τους και της στενής γενικά ηγετικής και οικογενειακής ομάδας τους, τελικά στη Βουλή «Εν ονόματι» της κομματικής πειθαρχίας τις εγκρίνουν και τις υπερψηφίζουν, με αποτέλεσμα να είναι υποτακτικοί στον Πρωθυπουργό και να μεταβάλλο-

νται σε πραγματικές μαριονέτες. Ετσι μαριονέτες ήταν όταν ψηφίζαν το Νόμο 1943/1991 για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, οι οποίες γίνονται «κατ' όνομα» με πανελλήνιες εξετάσεις ως προς

τη χρονική περίοδο διεξαγωγής τους, διεξάγονται όμως από κεντρική Επιτροπή και τριμελείς επιτροπές δημοσίων υπαλλήλων και δε διαφέρουν σε τίποτε από τις κομματικές επιλογές των Διευθυντών των Σχολείων, που έγιναν πρόσφατα.

Αλλοίμονο και τρισαλλοίμονο αν εφαρμοστεί αυτός ο αναξιοκρατικός Νόμος, ο οποίος εξυπηρετεί μόνο τα κομματικά συμφέροντα της Ν.Δ. και θα είναι το σαράκι, που θα πλήττει θανάσιμα την Εθνική Συνοχή και Ομοψυχία.

Οι βαρύγδουπες δηλώσεις του κ. κ. Κούβελα σε τηλεοπτική εκπομπή, που πραγματοποιήθηκε προ ημερών και στην οποία έλαβαν μέρος η Βάσω Παπανδρέου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι των κομμάτων και γενικά και της πολιτικής ζωής, ότι οι προσλήψεις θα γίνουν με τον αδιάβλητο τρόπο που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 1943/1991, ζυν ξεγελεύουν πλέον κανένα και εμπεικλείουν πραγματικά περισσή θρασύτητα και αναληθεία.

Και είναι βέβαιο ότι ο αναγνώστης του άρθρου αυτού και ο κάθε γενικά Έλληνας θα έχει βγάλει ήδη τα συμπεράσματά του για τη ρεμούλα και την ρουσφετολογία, που θα επικρατήσουν στις προσλήψεις στο Δημόσιο, με τον παραπάνω τρόπο επιλογής, αν λάβουμε υπόψη μας ότι όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και οι εκλογές φαίνεται ότι θα γίνουν μέσα στο 1993.

Αλλά πρέπει συνοπτικά να αναλύσω τον τρόπο προσλήψεων του Νόμου 1735/1987, που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και καταργήθηκε από τη Ν.Δ. για να κάνω στη συνέχεια τις δικές μου προτάσεις.

Με τον εν λόγω Νόμο συνδυάζονται αξιολογικά κριτήρια (βαθμός απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, αποφοίτηση από νυχτερινό σχολείο, ηλικία, χρόνος κτήσης πτυχίου) και μόνο κοινωνικά κριτήρια για προσλήψεις απόφοιτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου). Τόσο τα αξιολογικά κριτήρια, όσο και τα κοινωνικά δίδουν ένα συνολικό αριθμό μορίων, σύμφωνα με τα οποία γίνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες διορισμών.

Πίνακες διορισμών καταρτίζονται μια φορά το έτος κατά νόμο και είναι ενιαίοι κατά πτυχίο ή δίπλωμα.

Υστερα από την παραπάνω υφιστάμενη κατάσταση η επίλυση του όλου προβλήματος των προσλήψεων μπορεί να επιλυθεί με

τις παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα συνδυάζουν την αξιοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, ήτοι:
1) Με την επανίδρυση του Ανώτατου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών (ΑΣΔΥ), το οποίο εκτός από τις αρμοδιότητες εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στον οποίο πρέπει να υπάγεται και ο νέος κλάδος των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, θα έχει και την ευθύνη επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού σε συνεργασία με την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

2) Με την επαναφορά σε ισχύ των διατάξεων που αφορούν τις προσλήψεις του Νόμου 1735/1987 (συνδυασμός δηλαδή αξιοκρατίας βαθμοί και μόρια από τους διάφορους τίτλους σπουδών) και κοινωνικά κριτήρια.

3) Με την καθιέρωση, ύστερα από τροποποίηση των ανωτέρω νόμων 1735/1987 και 1943/1991 πανελλήνιων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξάγονται με ευθύνη του (ΑΣΔΥ) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κατά το σύστημα των αδιάβλητων εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ, οι οποίες, κι αν ακόμη καταργηθούν (θλ. άρθρο μας για την κατάργησή τους στο φύλλο της 14.1.1993 του ΝΕΟΥ ΑΓΩΝΑ) θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με τις προτεινόμενες εξετάσεις για την πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο Τομέα και την καθιέρωση δεσμών π.χ. δέσμη πρόσληψης υπαλλήλων: Διοικητικών Δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. απόφοιτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δέσμη Διοικητικών Υπαλλήλων Τραπεζών απόφοιτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.λ.π.

Το άθροισμα των μορίων: α) των τίτλων σπουδών, β) των κοινωνικών κριτηρίων και γ) των Πανελληνίων εξετάσεων θα μας δίνουν το σύνολο των μορίων του κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με τα οποία θα γίνεται η κατάταξη του στο σχετικό πίνακα για την πρόσληψή του.

Την ευθύνη για την πρόσληψη ολιγάριθμων υπαλλήλων διάφορων ειδικών κλάδων που δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στο σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων των ΑΕΙ θα έχει το ΑΣΔΥ, το οποίο σε συνεργασία και πάλι με το Υπουργείο Παιδείας θα προκηρύσσει και θα πραγματοποιεί ειδικούς διαγωνισμούς πρόσληψής τους.

Με τον προτεινόμενο παραπάνω τρόπο προσλήψεων, εκτός από την αξιοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, που θα εξασφαλίζονται, δε θα επιβαρύνεται και ο κρατικός προϋπολογισμός με περιττές δαπάνες, μια και το σύστημα των εισαγωγικών

εξετάσεων στα ΑΕΙ λειτουργεί ήδη και έχει δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή και θα απαλλαγούν από αυτές οι υπουργοί, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι Νομάρχες οι έπαρχοι, οι διοικητές και διευθυντές Τραπεζών Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών κ.λ.π. φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και θα ασχοληθούν με

τα κύρια έργα τους δηλαδή με τον προγραμματισμό του συντονισμού, τον έλεγχο των υπηρεσιών τους για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Είναι καιρός να αναλογιστούν τις ευθύνες τους ολοι οι παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου μας και να συμβάλλουν στην επίλυση

σοβαρών προβλημάτων όπως είναι οι προσλήψεις με υπερκομματικό πνεύμα και όχι με τις μεγαλοστομίες του κ. Κούβελα «περί αδιάβλητων εξετάσεων για τις προσλήψεις». Διαφορετικά θα πρέπει, κατά την άποψή μου, ο πρόεδρος και το Εκτελεστικό

Γραφείο του ΠΑΣΟΚ να διακηρύξουν ότι αν η Κυβέρνηση δε λύσει διακομματικά το όλο πρόβλημα των προσλήψεων, το ΠΑΣΟΚ ερχόμενο στην εξουσία θα ακυρώσει όλες τις κομματικές και διαβλητές προσλήψεις, οι οποίες θα γίνουν κατά την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, που αρχίζουμε να διανύουμε και στις 100 πρώτες ημέρες της διακυβέρνησής του θα εφαρμόσει το παραπάνω νέο αδιάβλητο σύστημα προσλήψεων.

Είναι καιρός να σταματήσει ο εμπαιγμός των Ελλήνων πολιτών από τους εκάστοτε κυβερνώντες του τόπου μας. Πρέπει να ανέλθει το επίπεδο της πολιτικής και της Δημοκρατίας στην χώρα, που γεννήθηκαν με γενναίες αποφάσεις, οι οποίες θα μας απαλλάξουν μια για πάντα από τα γνωστά κατάλοιπα της Τουρκοκρατίας για να ξαναγυρίσουμε έτσι στις ρίζες μας και στον πολιτισμό μας.

Να πάψει επί τέλους η καταρράκωση της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτών, που αναγκάζονται να εξευτελιζονται, εκλιπαρώντας τους εκάστο

τε υπουργούς και λοιπούς αξιωματούχους της πολιτείας μας για μια θέση εργασίας, η οποία είναι κοινωνικό δικαίωμα όλων των Ελλήνων και έχει ιερή υποχρέωση η Πολιτεία να την εξασφαλίσει με μια επιθετική οικονομική πολιτική σ' όλους τους τομείς.

Δεν έχει πέραση πλέον ο μύθος της φτωχής πατρίδας, της ψωροκώστανας. Η χώρα μας διαθέτει τεράστιο πλούτο ανεκμετάλλευτο, που αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας στον ενεργειακό κλάδο 20 και πλέον εκατομμ. Ελλήνων.

Νέο Συμβολαιογραφείο
Αγορής Λαδιά - Καραγιάννη
Πλαστήρα & Υψηλάντου γωνία 1ος όροφος ΤΗΛ. 41.164
Διπλά από τα Ιατρεία του Παιδιάτρου Κων/νου Καραγιάννη
και όπισθεν του πρώην Κινηματογράφου ΠΑΛΛΑΣ