

μηνίες και «απόρρητες συνομιλίες»

παραισκήνια «για την κυρία Νίτσα» ζεύγους Χ. Σαρτζετάκη

Οι θέσεις Μ. Κουτσούγωνα, Κ. Σημίτη, Ι. Αλεβρά και Ι. Χαραλαμπόπουλου: Ποιο ήσαν οι... «καρμανλικόι»; Οι συζητήσεις Κ. Μητσούτακ - Δ. Λιβανού για υποστήριξη της υποψηφιότητας... Χ. Σαρτζετάκη!



Παν. Κανελλόπουλος: Τρεις αρνήσεις για υψηλά αξιώματα μετά το 1974

ιστορική προσωπική διάσταση της άρνησής του: «Δεν ήθελω να πάρω αυτό τον τίτλο ως ανταμώση. Μου φάνηκε ανταμώση όταν έγραφα από τη δικτατορία της σήμερας της δικής σας ημερομηνίας. Σας ευχαριστώ. Είναι, όμως, αποκαρτωμένος, αφού δεν μετράει μάλλον να συμβάλω με τις μικρές μου δυνατότητες στη θητεία μιας μιας μεταδικτατορικής πολιτικής, να μείνω χωρίς καμία δημόσια ανταμώση, χωρίς κανένα τίτλο. Ο κ. Τσαχατζόπουλος επέμεινε, αλλά συνέστησαν οι ενγυμνιστές αρνήσεις του κ. Παν. Κανελλόπουλου. Στο τέλος ο κ. Τσαχατζόπουλος σπρώχθηκε να φύγει εκκρόνως της «άληθης ειλικρίνειας» και παρακάλεσε τον κ. Παν. Κανελλόπουλο να μην καταστεί γνωστή σε κανένα η σύλληψη που είχαν υπολάβουν έως την ανακοίνωση από τον ΠΑΣΟΚ του νέου υποψηφίου Προέδρου. Ο κ. Παν. Κανελλόπουλος είχε και κάποιους άλλους λόγους, ίσως ηθικούς τύψεις από την πλευρά του να μην αποδοχθεί αυτή η τιμητική πρόταση «πίσω από τις πλάτες του Κ. Καρμανλή».

Ο κ. Παν. Κανελλόπουλος είχε αρνηθεί δυο φορές στον κ. Κ. Καρμανλή να αναλάβει κάποιο δημόσιο αξίωμα μετά τη δικτατορία: Την πρώτη φορά στις 24 Ιουλίου 1974 να αναλάβει πρόεδρος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μαζί με τον κ. Γ. Μαύρο. Και τον Δεκέμβριο του 1974 να γίνει προσωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας (θήση που αποδόθηκε ο κ. Μιχ. Στασιόπουλος έως την ψήφιση του νέου Συντάγματος, επειδή από τότε σχεδίαζε ο κ. Κ. Καρμανλής να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να ακολουθήσει η προεδρία του κ. Κ. Τσάτου.

Πάντως, ο κ. Παν. Κανελλόπουλος ενημέρωσε τον κ. Κ. Καρμανλή μόνο μετά την 9η Μαρτίου και μάλιστα κατά τα τέλη εκείνου του μήνα. Η άρνησή του κ. Παν. Κανελλόπουλου δημόσια έγινε κατά το λόγο του στην εκδήλωση που έγινε στο κ. Κ. Καρμανλή, γιατί η συγκεκριμένη θέση εθεώρησε ως δεδομένη περίπτωση. Μάλιστα κάποια στιγμή εκφράσθηκαν ορισμένες επιφυλάξεις εάν και κατά πόσο ο κ. Τσαχατζόπουλος ήταν «ελεύθετος και πιστός» απασχλημένος και συνωμότης.

Ακολούθησαν 10 περίπου ημέρες νέων προβληματισμών, συζητήσεων στην επαφή Κανελλόπουλου - Τσαχατζόπουλου (εκτός από τη σύζυγο του πρώην Προέδρου Γούλα και τη φρονιμάτσα του κ. Γούλα

«Το Βήμα» αποκαλύπτει ονόματα, ημερο

Προεδρικά Από τα τριαντάφυλλα στις συζητήσεις του

Η μυστική αποστολή Α. Τσαχατζόπουλου και η εν συνεχεία σύσκεψη στο Καστρί: «Κρίμα»... ΟΚ. Μητσούτακης εγγυώριζε την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην προτείνει ως υποψήφιο τον Κ. Καρμανλή!



Μίνως Κουτσούγωνας: Οι κρίσεις «αποκαρτωμένου» Καραμανλή

«αντιδεδία και αντικαρμανλική επιλογή» (όπως εκείνη του κ. Χρ. Σαρτζετάκη) και απ' εκείνη γιατί ήθελε να συνδυάσει στο πρόσωπο του πρώην Προέδρου τον «επισημότητα αντίστοιχη κατά τη δικτατορία της μεταδικτατορικής εποχής για διεύθυνση της πολιτικής και κοινωνικής δημοκρατίας».

Ολοι όσοι συζητήσαν την υποψηφιότητα του κ. Παν. Κανελλόπουλου συμφώνησαν ότι η πολιτική στάση από την εκλογή της δικτατορίας είναι υπερασπιστική, η βαρύνουσα απόφαση του να την αναγνώριση της Εθνικής Αντιστάσεως ήταν στην κατεύθυνση της εθνικής συμφιλίωσης και κολλήσε υποστήριξη του κ. Καρμανλή από τον ΠΑΣΟΚ. Στην αμφισβήτηση της 9ης Μαρτίου κριτήριο ότι ο Κ. Καρμανλής δεν μετρούσε να αντιδράσει και μάλιστα Σοβιετικοποιείτο.

Από τη δική του πλευρά ο κ. Α. Πετσινέλης και οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των αρχών Φεβρουάριου κάθε δεδομένο, από τις πιεστικές απαιτήσεις του Χριστιανισμού και τη σφοδρή απ' αυτό αποφοροσύνη να αναζητήσει η απόφαση της Στάβδας) έως την κτηνωδική μεταβολή των κομμάτων και έκδοσαν συνεντεύξεις από την εκλογή του Γεωργίου Πετσινέλη (Παύλ μετ. Ανδρική, πριμ. να κωνομική Πρόεδρο της Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ). Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κ. Κ. Καρμανλή που δεν ήθελε να υποστηρίξει τον Κ. Καρμανλή. Η κρατική στα πρόσωπο του τότε Κ. Καρμανλή κ. Παν. Κανελλόπουλος έγινε αρνητική με την ήττα του κ. Κ. Καρμανλή.

Την Κυριακή, 24 Φεβρουάριου 1980, το απόγευμα, ο τότε υποκράτης Δημόσιων Έργων και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ κ. Άρης Τσαχατζόπουλος πήγε στο διαμέρισμά του πρώην Προβιθυπουργού κ. Παν. Κανελλόπουλου, στην οδό Σινωκράτους 15. Είχε ζήτημα να συζητήσει με τον κ. Κανελλόπουλο, το πρώτο της ίδιας ημέρας, αλλά ο πρώην Προβιθυπουργός και τότε ανεξάρτητος βουλευτής του Σήματος να οριστεί το ραντεβού τους για τις 6 το απόγευμα. Ο κ. Τσαχατζόπουλος ανέβηκε στο διαμέρισμά του δεύτερου ορόφου, κρατώντας μια ανθοδέσμη για την κ. Νίτσα Κανελλόπουλου, που ήταν ελαφρά ασθενής.

Με βάση εξαιρετικά υπεύθυνες μαρτυρίες, οι «βιβλίοι σχιζοφρένειας» στα (επιφανειακά καλά) αίσθημα κυβερνήσεως και Προέδρου της Δημοκρατίας άρχισαν να σημειώνονται την άνοιξη του 1984 και κορυφώθηκαν στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Η ηγεσία της κυβερνήσεως και του ΠΑΣΟΚ είχε σταδιακά πεισθεί ότι ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να ακολουθεί άγραφα να αντανακλά τον καθήκοντα, αλλά στο βάθος παρέμεινε ως νοοτροπία και στρατηγική τακτική «η πρόκληση μιας πολιτικής παράδοξης, της «δέξιας».

Τρεις περιπτώσεις ήταν εκείνες που λειτουργούσαν αρνητικά και μαζί συνσυνέταξαν σε σχηματική η πεποίθηση ότι ο κ. Κ. Καρμανλής έδωσε τότε «ηλεκτρόδιο» του «κόλπου της Αλλαγής» και ότι «διολοβάνε» σε αντιλήψεις για την πολιτική χειραγώγηση του ΠΑΣΟΚ.

Η πρώτη περίπτωση ήταν το «δάγγελο» στις 25 Μαρτίου 1984 και η δεύτερη μια συνέντευξη του τότε αρχηγού της Ν.Δ., κ. Ευάγγελου Αλέφω στην «Μεσημβρινή» (10.6.1984) στην οποία υποστήριξε ότι «με τη νίκη μας στις ευρωεκλογές θέλουμε να λύσουμε τα χέρια του Ανάστατου Άρχοντα».

Η τρίτη ήταν η γνωστή δήλωση του κ. Κ. Καρμανλή την ημέρα των ευρωεκλογών, στις 17 Ιουνίου, ότι «από σήμερον θα με συμβουλευτούν όλοι για το τι θα πρέπει να κάνω».

Αντά τα βασικά δεδομένα μαζί με άλλες πληροφορίες και «ακρομυθικές σημειώσεις» στερέωσαν στην κεντρική και στο ΠΑΣΟΚ την πεποίθηση ότι «δεν είναι μόνο ο Αλέφω που θέλει τη φθορά και την πολιτική χρεοκοπία του ΠΑΣΟΚ». Σύμφωνα με άλλες πιο «προσωπικές» απόψεις η αντίληψη για «αυαλληγή ή όση μεγάλη αυδοκωμία» αποτελούσε αν όχι κοινή επιβεβαίωση πάντως συνεντίληψη του κ. Κ. Καρμανλή και του κ. Ε. Λάβρου.

Δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά ο' αυτό το «κροστί», που οδήγησε στην «αντιδεδία επιλογή» της 9ης Μαρτίου και ειδικότερα στις θέσεις: Μας έδωσαν κατά κείνης διάφορα

MEΓΑΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΖΗΤΑΕΙ... ΤΟΤΕ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ... Σας πωλάμε διαφόρων σημείων μαζί με πρόσβαση φιλανοργάνωσης στην διεύθυνση Πανεπιστημίου 58, 105 78 ΑΘΗΝΑ

Του Μιχάλη Δημητρίου... Να θυμηθούμε και τις γερομυθικές μας συνθήκες, είτε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαχατζόπουλος, που πρόσφερε ως μενικέτο τα τριαντάφυλλα, αφού πρώτα δηλαδή αφαίρεσε (κατά τη συνήθεια των Γερμανών) το σελό από τον ανθοκυβώτιο. Οι δύο άνδρες ασοσθίθηκαν στο μικρό σαλόνι και συζητήσαν επί μια ώρα. Εν συνεχεία ο κ. Τσαχατζόπουλος γύρισε στο Καστρί, γύρω στις 8 το βράδυ, όπου τον περίμενε ο Προβιθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου και άλλα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ.

SOUTHEASTERN COLLEGE Πρωτοπόροι στην Υψηλή Τεχνολογία και Πληροφορική. THOMAS JEFFERSON PROGRAM (Business Administration and Computer Science Studies)

ΚΥΠΡΙΑ ΤΥΧΕΡΑΚΙΑ είσαι έρωτής; ΜΙΚΡΗ ΚΟΥΖΙΝΑ HOBBY «Όσο μπόι της Λέιπης...»

COGOUZOS MEIS CLUB φτημές τιμές σε ακριβά είδη Ιταλικής ραφής. 2 Πουλόβερ 8.400, 3 Σακάκι 9.500, 2 Πουλόβερ 6.500, 2 Πουλόβερ 5.900