

Γιατί... συνωμοτούν οι Βρυξέλλες!!!

ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ να συνεδριάσει το νέο ΕΓ του ΠαΣοΚ και οι αιτίες που κλυδωνίζουν την κυβερνητική παράταξη εντοπίστηκαν ήδη: φταίει «το Διευθυντήριο της ΕΟΚ» που, μαζί με άλλα συμφέροντα και συγκροτήματα, επιχειρεί την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά. Η διαπίστωση αυτή θα πρέπει να γίνει δεκτή με ανακούφιση από τα στελέχη και τους οπαδούς του κόμματος. Υπέδειξε τον πραγματικό υπεύθυνο των δεινών τους... Διότι ως τώρα οι μισοί υποστήριζαν πως φταίει η κυρία Βάσω, ενώ



Του
Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΡΤΕΡΗ

οι άλλοι μισοί απέδιδαν ευθύνες στην κυρία Δήμητρα.

Ούτε η Βάσω, λοιπόν, ούτε η Δήμητρα... Φταίει ο Σαντέρ! Και ο Κολ και ο Σιράκ και ο Μέιτζορ... Οι οποίοι εγκαταλείπουν στη μέση όσα ελάχιστα σπουδαία τους απασχολούν και ασχολούνται με το μείζον: το ΠαΣοΚ. Το γεγονός φαντάζει απολύτως λογικό, έστω και αν παρουσιάζεται ελαφρώς δυσεξήγητο. Για ποιο λόγο αποφάσισε το «Διευθυντήριο της ΕΟΚ» να προ-

χωρήσει σε τόσο ριζοσπαστικές ενέργειες; Τι το ενόχλησε και τι το στενοχώρησε; Γιατί αποσταθεροποίησε ειδικά την ελληνική κυβέρνηση και αφήνει ανενόχλητη την ιρλανδική και τη φινλανδική; Τι συμβαίνει;

Η πρώτη εξήγηση αναφέρεται στη χαμηλή απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων: μας δίνουν λεφτά... και δεν τα απορροφούμε! Η «υπερήφανη» στάση μας τους βάζει σε υποψίες, τους ενοχλεί. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να ζητιανεύει κοινοτικά χρήματα και εμείς που μας τα δίνουν με το παραπάνω να κάνουμε τους δύσκολους. Μπορεί να είναι «Διευθυντήριο», αλλά έχουν και αυτοί μια κάποια αξιοπρέπεια.

Η δεύτερη εξήγηση αναφέρεται ενθώς στη «μητέρα όλων των δεινών» του ΠαΣοΚ, τη μάχη για τη διαδοχή. Ο Γκονζάλες φεύγει, ο Ντελόρ είναι χωρίς δουλειά, ο Σαντέρ δεν πάει για μακροήμευση... Είναι βέβαιο πως κανένας δεν ενδιαφέρεται για τη διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου; Και είναι βέβαιο πως δεν επιχειρούν να παρακάμψουν τη ρητή διαβεβαίωση του κ. Α. Τσοχατζόπουλου πως «στο ΠαΣοΚ δεν υπάρχει θέμα διαδοχής»;

Η τρίτη εξήγηση είναι ίσως και η πιθανότερη: στρεφόμενο κατά του ΠαΣοΚ, το «Διευθυντήριο

της ΕΟΚ» επιδιώκει ουσιαστικώς να πλήξει την Ορθοδοξία. Είναι κοινό μυστικό ότι η κυβερνητική παράταξη ή, τουλάχιστον, μέρος αυτής, καλλιεργεί μια κάποια ευαισθησία στα ζητήματα του Χριστού, του Σταυρού και της Μεγάλης Κυρίας της Ελλάδας (σ.σ.: της Παναγίας). Η αποσταθεροποίηση του ΠαΣοΚ στρέφεται πρωτίστως κατά της Ορθοδοξίας.

Εδώ, τα πράγματα ελαφρώς μπερδεύουν... Γιατί να θέλει το «Διευθυντήριο της ΕΟΚ» να πλήξει την Ορθοδοξία; Ο γράφων ομολογεί πως δεν διαθέτει εύκολη εξήγηση. Αβυσσος η ψυχή του Διευθυντηρίου! Με δεδομένο, όμως, ότι το Βατικανό και η Γερμανία υποστηρίζοντας την Κροατία διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία, γιατί να μην επιχειρήσει το Διευθυντήριο να εξοντώσει την Ορθοδοξία αποσταθεροποιώντας το ΠαΣοΚ;

Αν μη τι άλλο αποκαλύφθηκαν. Τώρα ξέρουμε ποιοι φταίνε και ποιοι δεν φταίνε. Ποιοι μας επιβουλεύονται και ποιοι απλώς γκρινιάζουν. Και τώρα εξηγείται πως εκατόν τόσοι βουλευτές και στελέχη έσπευσαν αποενοχοποιημένοι να παρακολουθήσουν την ομιλία Σημίτη στο «Ιντερκοντινένταλ». Με το Διευθυντήριο ένοχο, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία: ο Σημίτης είναι αθώος!