

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστα Καραμανλή, με θέμα: «Η κατάσταση της οικονομίας και οι επιπτώσεις της».

Σύμφωνα με το άρθρο 143, παράγραφος 4, του Κανονισμού της Βουλής η διάρκεια της αγόρευσης του Πρωθυπουργού είναι τριάντα λεπτά της ώρας, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως και των Προέδρων των άλλων Κοινοβουλευτικών Ομάδων είκοσι πέντε λεπτά και των Υπουργών δεκαπέντε λεπτά. Ο χρόνος αγόρευσης εκείνου που προκαλεί τη συζήτηση προσαιξάνεται κατά πέντε λεπτά. Δικαίωμα δευτερολογίας έχουν για δεκαπέντε λεπτά ο Πρωθυπουργός και για δέκα λεπτά οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και οι Υπουργοί. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να τριτολογήσει για πέντε λεπτά. Υπουργός ο οποίος παρεμβαίνει στο στάδιο των κυρίων αγορεύσεων ή των δευτερολογιών πριν ολοκληρωθούν περιορίζεται στο ήμισυ του χρόνου που δικαιούται.

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, κ. Κωνσταντίνος Σημίτης, έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την πορεία της οικονομίας την οποία πραγματοποιούμε σήμερα μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για τη σημασία του εκσυγχρονισμού και για τους εθνικούς μας στόχους, τους στόχους που σφραγίζουν την πορεία της χώρας μας. Σε κάθε χώρα η παγκοσμιοποίηση καθιστά τον εκσυγχρονισμό επιτακτική και κορυφαία πολιτική συνθήκη, συνθήκη για την ευημερία και την ισχυροποίηση της κοινωνίας, του κράτους και του λαού. Με τον εκσυγχρονισμό της χώρας τραβάμε μπροστά, δημιουργούμε συνθήκες για να έχει ολόκληρος ο ελληνικός λαός ένα αύριο ευημερίας, ένα αύριο προόδου, ένα μέλλον ειρήνης και υπερηφάνειας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε όλοι ότι η Ελλάδα έχει διανύσει μια μεγάλη απόσταση, μια πολύ μεγάλη απόσταση. Κάναμε μεγάλα βήματα, τα οποία προσδιορίζουν σήμερα τους στόχους μας, στόχους οι οποίοι δεν σφραγίζουν μονάχα αυτό το διάστημα, αυτήν τη συγκυρία, αλλά την πρώτη δεκαετία του αιώνα, την πορεία και τη θέση της Ελλάδας και του Ελληνισμού μέσα στην Ευρώπη.

Ποιοι είναι οι στόχοι; Ο ελληνικός λαός και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θέλει την Κύπρο στην Ένωση. Θέλει την προώθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Ελσίνκι. Θέλει ο ευρωστρατός να συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ, χωρίς να έχει τα προβλήματα του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως θέλει την πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα αυτά εργαζόμαστε ήδη. Για να τα πετύχουμε, εργαζόμαστε με συνειδητή των προβλημάτων, αλλά είναι δεδομένη η αποφασιστικότητα μας να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες.

Ένας επίσης μεγάλος και σημαντικός σταθμός είναι η ελληνική προεδρία. Είναι ένας σταθμός, γιατί μπορεί να μας δώσει ευκαιρίες για να αναδείξουμε τη χώρα και να προωθήσουμε μία Ελλάδα ισχυρή, περήφανη, ισότιμη στις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για να έχουμε το 2004 μία πετυχημένη Ολυμπιάδα. Είμαι αισιόδοξος από τα αποτελέσματα που έχουν ως τώρα πετύχει τα αρμόδια Υπουργεία και η οργανωτική επιτροπή. Η Ολυμπιάδα θα είναι η μεγάλη στιγμή της σύγχρονης Ελλάδας. Η εθνική ενότητα που υπάρχει γύρω από το 2004 αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα.

Κεντρικός πυρήνας του σημερινού θέματος συζήτησης είναι η πορεία της οικονομίας, είναι η πρόκληση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πορεία που ακολουθούμε για να πετύχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση.

Η πρόκληση της σύγκλισης είναι μια εθνική, μία ιστορική αλλά ταυτόχρονα μία κοινωνική και πολιτική πρόκληση. Είναι η σύγκλιση ιστορική, εθνική, κοινωνική πρόκληση επειδή σε καμία

άλλη περίοδο η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν είχε τις δυνατότητες να φθάσει τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα όπως τις έχει σήμερα. Τώρα υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, όχι για πάντα. Τώρα μπορούμε να πετύχουμε. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε.

Και φυσικά η σύγκλιση είναι και κατ'εξοχήν πολιτική πρόκληση της δεκαετίας, γιατί η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα -και πρέπει να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια να την ακολουθεί- εγγυάται ένα καλύτερο αύριο για όλο το λαό, εγγυάται ένα καλύτερο αύριο για όλους τους εργαζόμενους και δεν είναι μόνο μία πολιτική η οποία έχει όφελος μόνο για λίγους.

Και επειδή κάποιος ίσως θεωρούν ότι η σύγκλιση που είναι ένας τεχνικός όρος περιορίζεται μόνο σε κάποιους οικονομικούς δείκτες και ότι αυτοί ενδιαφέρουν μονάχα, πρέπει να επισημάνω με έμφαση ότι δεν είναι έτσι.

Σύγκλιση σημαίνει να αποκτήσουμε εκπαίδευση, υγειονομική περιθαλψη, υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες και το εισόδημα που έχουν οι λαοί της Ευρώπης.

Σύγκλιση σημαίνει μετασχηματισμό της κοινωνίας με βάση διαρκή αναδιανομή, ώστε να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των πιο αδύναμων ομάδων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των χαμηλομισθών και των συνταξιούχων.

Σύγκλιση σημαίνει μια πιο ισχυρή κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία που είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα προβλήματά της, να εξασφαλίζει με δική της πρωτοβουλία, με συνεχείς πρωτοβουλίες των πολιτών μια συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα ζωής για όλους. Αυτές είναι οι επιδιώξεις μας, ο στόχος μας, αυτοί είναι οι κινητήριοι μοχλοί της πολιτικής μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι μας γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί ο στόχος, πόση προσπάθεια χρειάζεται, πόση συνέπεια και πόσες συντονισμένες κινήσεις απαιτούνται. Είναι σωστό να πούμε ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, ότι έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.

Η Ελλάδα βρίσκονταν σε μεγάλη υστέρηση και δεν έχει ξεπεράσει ακόμη όλες τις συνέπειες της υστέρησης αυτής. Είναι παράλληλα όμως δίκαιο να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα που δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Δεν πρέπει να τα αγνοούμε για να ξέρουμε πώς προχωρήσαμε και αν πλησιάζουμε ή όχι τους στόχους.

Η Ελλάδα για πρώτη φορά στη μεταπολεμική περίοδο εξακολουθεί για έβδομη συνεχή χρονιά να έχει σταθερά υψηλότερους και για το 2002 υπερδιπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2002 οι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι η χώρα μας θα είναι η πρώτη ή η δεύτερη σε ανάπτυξη χώρα ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρ' όλα αυτά, όπως φαίνεται από το έγγραφο με το οποίο ζητείται η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την οικονομία, η Αξιωματική Αντιπολιτεύση δεν είναι ικανοποιημένη από την πρωτοφανή για τη δική μας ιστορία αναπτυξιακή επίδοση της οικονομίας. Δεν μου είναι κατανοητό. Ίσως έχει ως σημείο αναφοράς την καθήλωση της οικονομίας και τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης της περιόδου 1990-1993 ή τα скаμπανεβάσματα της περιόδου 1974-1981.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι από το 2000 η ανεργία παρουσιάζει μείωση της τάξης του 1,5%. Τη διετία 2001 - 2002 οι πραγματικοί μισθοί και συντάξεις εμφανίζουν αύξηση μεταξύ 5% και 7%.

Στη σημερινή Ελλάδα ανοίγει ο δρόμος για να εισέλθουν νέες δυνάμεις στην αναπτυξιακή προσπάθεια, να αναλάβουν νέοι άνθρωποι νέες πρωτοβουλίες. Ελληνικές επιχειρήσεις -και αυτοί επίσης είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός- δεσπόζουν στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Σε όλα τα Βαλκάνια είμαστε στη πρώτη σειρά των επενδυτών. Χρόνο με το χρόνο οι ελληνικές επιχειρήσεις κάνουν αισθητή την παρουσία τους και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λόγω της νέας μας θέσης στην Ευρώπη -αλλά και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια- λόγω του Γ' Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης και των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα στα επό-

Ρεθύμνης σας παρακαλώ θερμότητα. Έχετε Αρχηγό ο οποίος σας εκφράζει. Μη με αναγκάσετε να κάνω άλλα σχόλια.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ έχω αυτογνωσία, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Δεν είναι σωστό να διακόπτετε συνεχώς τον Πρωθυπουργό και οποιονδήποτε είναι στο Βήμα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν τον διέκοψα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Δεν είναι σωστό και το ξέρετε. Σαράντα χρόνια είστε εδώ μέσα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Είπα στην ομιλία μου στις Κορυσσάδες ότι η δημοκρατία ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα με την έλευση του ΠΑΣΟΚ το 1981 και το εξήγησα αυτό με πολλές αναφορές στην ιστορία και στο τι συνέβη μετά. Ο κ. Καραμανλής σήμερα είπε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εμπέδωσε την καλύτερη δημοκρατία που γνώρισε η χώρα.

Εγώ θέλω να τον ρωτήσω αν το 1974 έπαψε ο διχασμός των πολιτών. Αμφιβάλλετε ότι υπήρχε διχασμός των πολιτών. Εδώ έχω ένα έγγραφο. «Ελληνική Χωροφυλακή, Διεύθυνση Χωροφυλακής Κεφαλληνίας, Γραφείο Ασφάλειας, Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Σκάλας Κεφαλληνίας για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 1978. Αναφέρω τα κατώτερω προς ενημέρωση σχετικά με εκδήλωση που πραγματοποιήσε ο ανωτέρω σύλλογος για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς του 1978.

Προς τούτο κάλεσε τον καθηγητή της Παντείου Κωνσταντίνου Σημίτη, ο οποίος στο ύπαιθρο και έξω από το καφενείο των προέδρων της Κοινότητας Σκάλας μίλησε τη 1-5-1978, ώρα 18.10', ενώπιον ακροατηρίου εκ τριάντα πέντε περίπου ατόμων, τα οποία ανήκαν κατά την πλειοψηφία τους στο ΠΑΣΟΚ. Στην ομιλία του ανέφερε στο θέμα του Αιγαίου και στις επικείμενες κοινοτικές και δημοτικές εκλογές. Η ομιλία τελείωσε 19.15', ουδέν σύνθημα ερίφθη και οι συγκεντρωθέντες διελύθησαν ορμάτως».

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Έχω εδώ ένα έγγραφο Ελληνική Δημοκρατία, Ελληνική Χωροφυλακή, Διοίκηση Χωροφυλακής Χανίων, Γραφείο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο κοινοποιείται στο Αρχηγείο Χωροφυλακής, Διεύθυνση Αστυνομίας Ασφαλείας, Τμήμα Εθνικής Ασφαλείας Αθήνας. «Επιθεώρησον Χωροφυλακή ενταύθα. Ανωτέρω Διεύθυνση Χωροφυλακής Κρήτης, Γραφείο Ασφαλείας, Υπηρεσία Γενικής Ασφαλείας Αθηνών». Το θέμα του εγγράφου αυτού, το οποίο δεν σας διαβάζω, είναι «πραγματοποιηθείσα ομιλία του καθηγητού κ. Κωνσταντίνου Σημίτη».

Έχω ένα έγγραφο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ελληνική Χωροφυλακή, Διεύθυνση Χωροφυλακής Τριφυλίας. Όλα το 1978, κυρίες και κύριοι. Γραφείο Εθνικής Ασφαλείας το οποίο κοινοποιείται στις διάφορες Ασφάλειες ανά τη χώρα. «Διάλεξη του καθηγητού της Παντείου Σχολής Σημίτη Κώστα».

(Θόρυβος στην Αίθουσα - Κωδωνοκρουσίες)

Υπάρχει μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση της Ασφάλειας «δεν είναι καθηγητής ελληνικού πανεπιστημίου».

Υπάρχει ακόμα ένα έγγραφο της Ελληνικής Χωροφυλακής, Διοίκηση Χωροφυλακής Λαμίας «δραστηριότητα συλλόγων σπουδαστών Φθιώτιδος» όπου πάλι σημειώνεται ότι «ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σημίτης ανέφερε στην ΕΟΚ κλπ.»

Και έχω επίσης, μεταξύ άλλων, γιατί θα μπορούσα να έχω και άλλα, Ελληνική Χωροφυλακή, Διεύθυνση Χωροφυλακής Τρικάλων, Γραφείο Εθνικής Ασφαλείας 19 Απριλίου 1977, όπου «ομιλίες στον κινηματογράφο Απόλλων στις 17-4-1977 του καθηγητού Σημίτου Κωνσταντίνου». Είναι τα ίδια. Στο τέλος υπάρχει και η εξής ωραία παρατήρηση. «Μετά το τέλος της ομιλίας και η εβήσ ωραία παρατήρηση. «Μετά το τέλος της ομιλίας του υπεβλήθησαν υπό ακροατών σχετικές ερωτήσεις και εδόθησαν υπ' αυτού απαντήσεις χωρίς να δημιουργηθεί τι το επιλήψιμον».

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Εγώ θέλω να αφιερώσω αυτό το πρώτο χαρτί - γιατί πιστεύω ότι έχει κάποια ιστορική αξία - στον κ. Καραμανλή. Το θέμα είναι τι θα του αφιερώσω. Να πω στον κ. Καραμανλή να γνωρίζει ότι οι πολίτες που δεν είχαν συγγενείς στη Νέα Δημοκρατία είχαν άλλη μεταχείριση; Ίσως αυτό να ήταν σκληρό. Γι' αυτό θα γράψω στον κ. Καραμανλή, Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολι-

τευσης, για να θυμηθεί το παρελθόν του.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Και για να κλείσω τη δευτερολογία μου θέλω να πω ότι θέλουμε τη σύγκλιση όλοι οι Έλληνες. Γι' αυτό χρειάζεται να δουλέψουμε με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα και μέτρο, χρειάζεται κριτική με πρόταση, κυρίες και κύριοι, χρειάζονται απόψεις που δεν είναι μονάχα καταγγελίες. Η Ελλάδα απαιτεί θετική στάση. Η Ελλάδα προχωρεί με θετική στάση, η Ελλάδα προχωρεί με δημιουργικότητα. Η Ελλάδα δεν προχωρεί με την άρνηση. Γι' αυτό έχει δυσκολίες η Ελλάδα, γιατί υπάρχει πολλή άρνηση και δεν υπάρχει θέληση για σύνθεση, συνεργασία, ομοψυχία, δημιουργία. Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Κυρίες και κύριοι, με προσοχή άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό.

Να ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδεις σοβαρά που είπε.

Περί διεθνών οργανισμών κατ' αρχήν. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχουν και κάποιες θετικές αναφορές. Αλλά γιατί αυτή η αλλεργία, να αποσιωπούμε τις αρνητικές; Μας διαβάσετε σχεδόν ολόκληρη την προέκθεση του ΟΟΣΑ, αλλά δεν μας είπατε: λείπει ή δεν λείπει για κρυφό χρέος και μάλιστα υπέρογκο; Ψέματα λείπει ο ΟΟΣΑ; Να μας το πείτε εδώ. Σας θέτουμε ερωτήματα και έρχεστε εδώ και κάνετε εύκολη μικροπολιτική ομιλία. Λείπει ή λείπει ο ΟΟΣΑ; Υπάρχει κρυφό χρέος; Το ξέρουν όλοι. Μόνο εσείς το αρνείστε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Ακουστήκε η δικαιολογία για την επιστολή Μπαρνιέ. Η επιστολή Μπαρνιέ - δεν θέλω να γίνονται μάντης κακών - κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε ένα νέο και χειρότερο Κτηματολόγιο. Και έρχεστε σήμερα και τι μας λέτε; Δεν μας απαντάτε γιατί την κρύβετε, την έχετε καταχωνιάσει ενάμιση μήνα. Το μόνο που μας λέτε είναι: «Δεν πρέπει να ανασύρουμε την κάθε επιστολή». Πρώτον, από πού και ως πού είναι δική σας ιδιοκτησία; Αναφέρεται σε χρήματα που αφορούν τον Ελληνικό Λαό, σε δημόσιο χρήμα και σε χρήμα που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Έλληνες πολίτες.

Αντί, λοιπόν, να μας παροτρύνετε να μην ανασύρονται και να μην ανασύρουμε επιστολές, να προσέχετε εσείς να μη διασύρετε τη χώρα, κύριε Σημίτη, γιατί αυτό κάνετε με τις επιλογές σας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Δηλαδή εδώ παρακολουθούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Ψέματα λείπει ο ΟΟΣΑ, ψέματα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ψέματα λείπει ο Μπαρνιέ, ψέματα λείπει η Κομισιόν, ψέματα λείπει η Νέα Δημοκρατία, ψέματα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ψέματα ο Συνασπισμός, ψέματα οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που σας επικρίνουν. Μόνο εσείς λέτε αλήθεια! Ε, δεν σας πιστεύει κανένας πια.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Σας έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα και απάντηση δεν πήρα. 207 σελίδα, Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Λείπει ή δεν λείπει αλήθεια; Γιατί δεν απαντάτε; Μιλούσατε για πλεόνασμα και μένει, στην 207 σελίδα, στο 4,5% το έλλειμμα; Για την ΕΡΓΟΣΕ τι είπατε; Δεν άκουσα να πείτε τίποτα, όπως τίποτα δεν είπατε για το Κτηματολόγιο, για το Χρηματιστήριο, για την Ολυμπιακή Αεροπορία, για τη «SOFTEX», για το Σκαμαγκά, για τη «ROM - TELECOM», για τα ΚΑΕ, για μία σειρά από πράξεις κακές διαχειριστικά, που διατυμπανίστηκαν ως δήθεν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν είχατε το στοιχειώδες θάρρος να απολογηθείτε και να πείτε «έκανα λάθος, έσφαλα»; Και εμείς με μεγαλύτερη συμπάθεια θα σας δούμε τότε, γιατί θα ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας, έναν ειλικρινή συνομιλητή. Τι είναι αυτή η λογική να μας λέτε ότι «όλα πάνε καλά»; Κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, όχι εμάς.

Παρακολουθούν οι πολίτες σήμερα από την τηλεόραση. Τι εικόνα αποκομίζουν από έναν Πρωθυπουργό, που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να εξωραϊσεί και να ωραιοποιήσει πράγ-

ματα, που δεν πιστεύει ούτε η Κοινοβουλευτική του Ομάδα;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Είναι βαρύ αυτό που λέω και με συγχωρείτε, αλλά ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Στην απαντητική του επιστολή προς τον αρμόδιο επίτροπο κ. Μπαρνιέ κάνει ειδική αναφορά στο πρόγραμμα του ΟΣΕ και λέει: «Θα ήθελα να επισημάνω ότι τα τρία έργα των σιδηροδρόμων αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα έργων που ξεκίνησαν σε περίοδο προγενέστερη των μεταρρυθμίσεων. Ως εκ τούτου ήταν αρκετά αρνητικά στοιχεία, για την εξάλειψη των οποίων έγιναν άλλωστε οι μεταρρυθμίσεις. Η ενεργοποίηση της ΕΡΓΟΣΕ το 1997 ήταν μία χαρακτηριστική πρωτοβουλία σε αυτήν την κατεύθυνση. Από τα στοιχεία των ελέγχων, που διενήργησαν πρόσφατα στην ΕΡΓΟΣΕ οι υπηρεσίες σας, φαίνεται ότι δεν έχουν εντοπισθεί ελλείψεις ή αστοχίες μελετών μετά το 1997, ούτε και συναφείς υπερβάσεις κόστους στις αντίστοιχες συμβάσεις έργων».

Τα στοιχεία, όμως, διαψεύδουν παταγωδώς τον κ. Σημίτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο της ΕΡΓΟΣΕ, Τιθορέα - Λιανοκλάδι - Σήραγγα Καλλιδρόμου, όπου η αρχική σύμβαση το 1997 ήταν 37,7 δισεκατομμύρια, το 1999 αναθεωρήθηκαν στα 44 δισεκατομμύρια και το 2002 δηλώνεται στη Βουλή ότι θα ανέλθει στα 190 δισεκατομμύρια.

Είναι υπευθυνότητα Πρωθυπουργού αυτή;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Μας λέτε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η υλοποίηση των δράσεων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προχωράει κανονικά. Το ίδιο ισχυρίστηκε και ο αρμόδιος Υπουργός στις 5 Φεβρουαρίου σε ερώτηση, που έγινε εδώ. Κατέθεσε μάλιστα στα Πρακτικά ότι οι εκταμιευθείσες πιστώσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης έφθαναν στο 30%. Πριν περάσουν δύο μήνες ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας του ίδιου Υπουργείου έρχεται και τα διαψεύδει όλα αυτά, σημειώνοντας ότι το πραγματικό ποσοστό ανέρχεται μόλις στο 5%. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα; Λέτε ψέματα μέσα στη Βουλή!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής: