

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ 23 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ**

Ολοκληρώνονται σήμερα 23 ολόκληρα χρόνια από την γέννηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ολοκληρώνεται μια θυελλώδης πορεία αγώνων, επιτυχιών, νικών, διακυμάνσεων της επιρροής μας.

Πρόκειται για μια συναρπαστική περίοδο ανατροπών, κατεστημένων καταστάσεων και δομών, ανοίγματος νέων δρόμων στην ελληνική κοινωνία.

Η ιστορική πρωτοβουλία του Α. Παπανδρέου να ιδρύσει το ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε αναμφίβολα μια καθοριστική τομή στα πολιτικά δρώμενα της χώρας.

Πολύ σύντομα το Κίνημά μας, από Κίνημα διαμαρτυρίας, μετασχηματίστηκε σε δύναμη συσπείρωσης και προοπτικής της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, σε δύναμη πλειοψηφίας, δύναμη εξουσίας και κυβερνητικής ευθύνης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, βάλαμε τη σφραγίδα μας στην πορεία του τόπου. Εκφράσαμε την εθνική αξιοπρέπεια και περηφάνεια, δημιουργήσαμε ένα αναπτυσσόμενο κράτος πρόνοιας, οικοδομήσαμε μια σταθερή και ακμαία δημοκρατία.

Σήμερα, τίποτα δεν είναι όπως χθές. Ο κύκλος της μεταπολίτευσης έχει κλείσει οριστικά. Έχουμε εισέλθει πια σε μια νέα εποχή. Ζούμε σ' ένα κόσμο δίχως σύνορα, σ' ένα κόσμο που διαμορφώνεται σε συνθήκες ραγδαίας παγκοσμιοποίησης της αγοράς. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, με νέες δυσκολίες και δυνατότητες, με νέες απαιτήσεις.

Σήμερα, η αναμέτρηση είναι με το μέλλον. Οικοδομούμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα, την Ελλάδα που εκσυγχρονιζόμενη αποκτά φωνή και κύρος, την Ελλάδα που συμμετέχει ισότιμα στις διεθνείς εξελίξεις και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια.

Η προσπάθεια αυτή απαιτεί νέες σκέψεις και φρέσκες ιδέες. Προϋποθέτει τη σύγκρουση με ό,τι καθλώνει, με ό,τι καθυστερεί και υπονομεύει την πορεία προς τα μπρός. Η πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλη.

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα έχει ανάγκη και το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα, το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, το ΠΑΣΟΚ της ωριμότητας και της ευθύνης. Αποστολή του είναι να γίνει προωθητική δύναμη στους μεγάλους κοινωνικούς μετασχηματισμούς, με τις ρωμαλέες αλλαγές που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ήδη, με την πολιτική που προωθούμε. Να γίνει ταυτόχρονα ο καταλύτης στη δημιουργία ενός σύγχρονου μπλόκ εξουσίας, στην προσπάθεια για τη σύγκλιση και ανασύνθεση των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς.

Γι' αυτό θα τολμήσει να δει το μέλλον κατάματα. Γιατί, για να αλλάξουμε την κοινωνία, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς.

Είμαι πεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της εποχής, στις ανάγκες της χώρας, στις προσδοκίες του λαού μας.