

7/6/94

Ο κ. Έβερτ που υποτίθεται ότι στηρίζει την εθνική οικονομία, επιμένει στη γραμμή της υπονόμευσης.

Επανήλθε χθες για να δηλώσει ότι ο Ελληνικός λαός θα κλάψει το Δεκέμβριο.

Πέρα από το θέμα της αξιοπιστίας, το οποίο προκύπτει καθώς οι εκτιμήσεις του αλλάζουν από μήνα σε μήνα, Παραμένει το βασικό ερώτημα που έχουμε θέσει.

Εάν αυτό στηρίζει ή υπονομεύει την Ελληνική Οικονομία;

Μήπως τελικά αποτελεί προτροπή και ενθάρρυνση προς τους κερδοσκόπους;

Χθές παρακολουθήσαμε τον κ. Έβερτ σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης από τα πεπραγμένα της Εξωτερικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας στο χώρο των Βαλκανίων και ιδιαίτερα όσον αφορά την Αλβανία.

Ο κ. Έβερτ στο ρόλο της μετανοούσας Μαγδαληνής, δεν διαγράφει τις ευθύνες της συντηρητικής παράταξης.

Διότι ο ίδιος ο κ. Έβερτ, όπως και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Μητσοτάκης, βοήθησαν όσο κανείς τον κ. Μπερίσα να ανέλθει στην εξουσία.

Και ζητάμε από τα δύο κόμματα της Δεξιάς, τη Νέα Δημοκρατία και την Πολιτική Άνοιξη να απαντήσουν:

Ο κ. Έβερτ γνωρίζει.

Ο κ. Σαμαράς γνωρίζει.

Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει.

Ο κ. Σγαρδέλης και ο κ. Γρυλλάκης γνωρίζουν.

Όλοι γνωρίζουν και είναι απαίτηση όλων των αγνών ψηφοφόρων να έχουν καθαρές απαντήσεις.

Με ποιό τρόπο και με ποιά μέσα στήριζαν τον Μπερίσα ;

Με ποιά εκατομμύρια στήριζαν τον Μπερίσα και το κόμμα του κ. Μπερίσα ;

Ποιοί είχαν την έμπνευση και την πολιτική ευθύνη για τη δημιουργία του ραδιοφωνικού σταθμού στην Κέρκυρα, με τον οποίον παρώτρυναν τον Ελληνισμό της Αλβανίας να ψηφίσουν και να υποστηρίξουν τον Μπερίσα ;

Η υποκρισία, το ψέμα, η συγκάλυψη και οι μεταμορφώσεις, έχουν και κάποια όρια.

---