

4.6.1995

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου κ. Κ. Σημίτης μιλώντας σήμερα στη Λάρισα μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής :

Τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας καθώς και η ανάγκη προσαρμογής της στο νέο Οικονομικό, Κοινωνικό και Πολιτικό περιβάλλον που δημιουργεί η διεθνοποίηση της Οικονομίας, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο αν ακολουθήσουμε μία σταθερή και μακρόχρονη οικονομική πολιτική.

Μια πολιτική που θα επιδιώκει την σταθεροποίηση, την ανάκαμψη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής Οικονομίας.

Μια πολιτική που θα έχει σαφείς οικονομικούς στόχους, συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχόμενο και ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Μια Οικονομική Πολιτική που θα απαντά με σαφήνεια στο ερώτημα ποια κοινωνικά στρώματα και ποιοι οικονομικοί φορείς θα υποστούν το βάρος της προσαρμογής στη νέα οικονομική πραγματικότητα.

Μια πολιτική που θα προωθεί την αλλαγή της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας.

Διότι μόνο έτσι θα πετύχουμε τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας μας.

Γι' αυτό αν πράγματι θέλουμε οι εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας να είναι συμβατές με το στόχο της σταθεροποίησης και ανάπτυξης, θα πρέπει να κινηθούν σε μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση.

Η κατάκτηση μιας νέας αναπτυξιακής κατεύθυνσης απαιτεί βαθιές τομές στην δομή της Ελληνικής Οικονομίας και αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και συμπεριφοράς όλων των κοινωνικών εταίρων και οικονομικών παραγόντων.

Το κόμμα της Ν.Δ. που επαγγέλλεται την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας, όχι μόνο δεν μπορεί να προωθήσει τους στόχους αυτούς αλλά και αδυνατεί να κατανοήσει τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο της Οικονομίας.

Γι' αυτό το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ. όσον αφορά τον τομέα της Οικονομίας επιβεβαιώνει ότι η συντηρητική παράταξη δεν έχει μπορέσει ή δεν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το ουσιώδες θέμα της Οικονομικής Ανάπτυξης.

Το Οικονομικό Πρόγραμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται από τα εξής σημαντικά προβλήματα :

α) Είτε αναφέρεται σε αυταπόδεικτες και γενικά γνωστές γενικότητες, είτε σε απόψεις τις οποίες δεν κάνει τον κόπο να υποστηρίξει με στοιχεία και/ή κάποια επαρκή επιχειρηματολογία.

β) Αγνοεί σχεδόν ολοκληρωτικά την πλευρά της προσφοράς, δηλ. της βιομηχανίας και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

γ) Επιδεικνύει μια σχεδόν προκλητική αδιαφορία για το θέμα "άνθρωπος", συγκεκριμένα το θέμα της ανεργίας και της κοινωνικής πρόνοιας και το περιβάλλον.

δ) Αγνοεί ολοκληρωτικά το θέμα της υλοποίησης, δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στο πως θα κάνει όσα προτείνει.