

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ.

1. Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εξυπηρετεί μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αντιπολιτευτικές διαθέσεις και προσωπικές επιδιώξεις.

Με την πρόταση αυτή, είναι εμφανές ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά ο αρχηγός του κ. Έβερτ, προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη μάχη ζωής που δίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, εντάσσοντάς την στους πολιτικούς τους σχεδιασμούς. Επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία άσκησης των Πρωθυπουργικών του καθηκόντων, ανεβάζοντας τους αντιπολιτευτικούς τους τόνους. Αλλά και προσβλέπουν στην εξασφάλιση πολιτικών και προσωπικών ωφελημάτων.

Όμως μια τέτοια τακτική δεν είναι καθόλου συμβατή με τις διακηρύξεις του κ. Έβερτ περί υπεύθυνης, σοβαρής και αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Αλλά ούτε είναι συμβατή με την πολιτική ομαλότητα και σταθερότητα που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Γι' αυτό και η πρόταση δυσπιστίας της Ν.Δ., που δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από ένα αντιπολιτευτικό τρυκ, θα πέσει στο κενό.

2. Η Ν.Δ., ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπροστά στις κρίσιμες και δύσκολες στιγμές που πράγματι αντιμετωπίζει ο τόπος, ενώ θα έπρεπε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, εμφανίζει έλλειμμα ευθύνης και σοβαρότητας. Δεν επιδεικνύει μια υπεύθυνη και εποικοδομητική στάση, όπως θα όφειλε. Δεν συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατιών θεσμών.

Η Ν.Δ. με την τακτική που ακολουθεί, είναι υπόλογη απέναντι στη χώρα, στους δημοκρατικούς θεσμούς και στους πολίτες.

3. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Έβερτ με την τακτική που ακολουθεί, προσπαθεί να συγκαλύψει τόσο τις δικές του αδυναμίες και

ανεπάρκειες όσο και τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η συντηρητική παράταξη.

Οι ατυχείς χειρισμοί του, οι αντιφατικές του δηλώσεις και τα πολιτικά ατοπήματα στα οποία έχει περιπέσει την τελευταία περίοδο, είναι δείγματα σύγχυσης και επιπολαιότητας.

Αρκεί να θυμηθούμε τα όσα είχε δηλώσει ο κ. Έβερτ για το Νατοϊκό σενάριο περί αυτονομής της Θράκης, για την επαναδιαπραγμάτευση της ενδιάμεσης συμφωνίας στο Σκοπιανό, για τις εκλογές και για τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου λίγες ημέρες πριν είχε υποστηρίξει ότι είναι ανήθικο όσο δίνει τη μάχη της ζωής του να γίνεται λόγος για τη διαδοχή του.

Ο κ. Έβερτ αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τουλάχιστον ας μην το εξευτελίζει με πράξεις μικροπολιτικής σκοπιμότητας και προσωπικών επιδιώξεων.

Ο κ. Έβερτ δεν είναι εν αναμονή Πρωθυπουργός όπως αρέσκει να λέει, αλλά Πρωθυπουργός κατά φαντασία και αρχηγός υπό αίρεση και επί προθεσμία.

4. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν πρόκειται να γίνει όμηρος της συντηρητικής παράταξης. Το κόμμα μας διατηρώντας μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μπορεί να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα. Να ολοκληρώσει το κυβερνητικό του έργο. Να ανοίξει νέους ορίζοντες για τον τόπο. Η εξάντληση της τετραετίας αποτελεί πάγια και σταθερή μας θέση. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές θα είναι επιζήμια για τη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία και όσοι άλλοι επιδιώκουν πρόωρες εκλογές, ματαιοπονούν.