

ΣΗΜΙΤΗΣ

Θέλουμε κοινωνία



δικαιοσύνης

Λίγες ώρες πριν από τις εκλογές ο Κώστας Σημίτης μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός και υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην Α' Πειραιά μίλησε στο «ΠΑΡΟΝ».

Απαντάει με σαφήνεια, στα ερωτήματα γιατί απέτυχε η πολιτική της Ν.Δ., πώς το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα και φυσικά για τη θέση της χώρας στην ΕΟΚ. Ας δούμε τι λέει:

- Αλήθεια κύριε Σημίτη, γιατί απέτυχε η Ν.Δ.; Ήταν τόσο εσφαλμένη στην πολιτική της;

- Η παταγώδης αποτυχία της Ν.Δ. οφείλεται στον εγωκεντρισμό και την αντιλαϊκή της πολιτική. Η Ν.Δ. απέτυχε γιατί δεν προσαρμοσε το σύστημα διαχείρισης της εξουσίας, τις μεθόδους διακυβέρνησης στις σημερινές ανάγκες και αναμονές της οικονομίας και της εξουσίας. Ήρθε στην εξουσία με την πεποίθηση της παλιάς Δεξιάς με μοναδικό της μέλημα την ικανοποίηση των πελατειακών συμφερόντων. Ουδέποτε φρόντισε να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα με κριτήριο την ισονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και αυτό πληρώνει τώρα. Ότι εφάρμοσε μια πολιτική του χθες, δεν αισθάνθηκε ότι η κοινωνία θέλει ανάπτυξη, εξέλιξη και όχι απλή διαχείριση μερικών περιορισμένων συμφερόντων.

- Το ΠΑΣΟΚ πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την τόσο προβληματική κατάσταση που θα κληρονομήσει από την απερχόμενη κυβέρνηση;

- Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια άλλη αντίληψη για την κοινωνία. Θέλουμε μια κοινωνία όπου η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη, η αξιοκρατία και η κοινωνική ευαισθησία θα ισχυροποιήσουν τις δυνάμεις της. Η πολιτική απασχόληση δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς. Η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς κοινωνικό διάλογο. Για μας ο άνθρωπος είναι το πρώτο μέλημα, ο πολίτης βρίσκεται και θα βρίσκεται στην αρχή κάθε προγραμματικής μας δήλωσης. Οφείλει να έχει και θα έχει ρόλο δημιουργικό και συμμετοχικό. Αυτό ήταν κάτι που κυριολεκτικά αγνόησε η Ν.Δ. στα τριςίμισι χρόνια καταστροφικής της διακυβέρνησης.

- Είστε γνωστός για το ευρωπαϊκό προφίλ σας. Πείτε μας ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας του 1993 στην ενωμένη Ευρώπη. Με άλλα λόγια, υπάρχει ακόμη ελπίδα για την χώρα μας; Μπορούμε να φθάσουμε το μέλλον;

- Η ελπίδα ποτέ δεν χάνεται και η Ελλάδα ανήκει δικαιοματικά στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να το ενστερνιστούμε όλοι εμείς πρώτα και στη συνέχεια να το αποδείξουμε στους Ευρωπαίους. Όμως για να επιτύχουμε την ουσιαστική ένταξη της χώρας μας στην Ευρώπη του 2000 θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα ισχυρή. Και ισχυρή Ελλάδα σημαίνει αντιμετώπιση της εσωτερικής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δημιουργία ανταγωνιστικής οικονομίας, αποτελεσματικού κράτους, ισχυρής κοινωνίας πολιτών με υψηλό φρόνημα, κρίση, υπευθυνότητα. Θα πρέπει κάποτε να νιώσουμε υπερήφανοι για τη χώρα μας, και υπερήφανοι θα νιώσουμε μόνο όταν καταφέρουμε να προβάλλουμε στο εξωτερικό την εικόνα μιας ισχυρής Ελλάδας, με σεβαστή και κρυστάλλινη εξωτερική πολιτική. Όπλο μας πρέπει να είναι η ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική με σαφείς και σταθερούς στόχους, με σχεδιασμό και πρωτοβουλίες, με ιεραρχημένες επιλογές, με μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Ο τόπος μας έχει δυνατότητες. Απαιτείται όμως ένα αίσθημα ασφαλείας και ανάπτυξης. Μια νέα ελπίδα. Μια νέα ευκαιρία να δείξει τις αρετές του. Αυτό είναι το στοιχείο της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα. Απαιτείται γι' αυτό βαθιά κοινωνική αλλαγή που να έχει την πνοή και τη δυναμική μιας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. Αναγέννηση στις ιδέες, στις αντιλήψεις, τις κοινωνικές πρακτικές και επιλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη δύναμη να δείξει αυτό τον δρόμο μετά τις 10 του Οκτώβρη.