

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ**

Ας δουλέψουμε για τα προβλήματα

Μια συζήτηση με τον Κώστα Σημίτη ασφαλώς είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Όταν μάλιστα πρόκειται για συνέντευξη, τότε αυτόματα γίνεται πιο ελκυστική με την έννοια ότι είναι δύσκολο να αποφύγεις ορισμένα «στησίματα» προκειμένου να «βγάλεις τίτλο» και να δημιουργήσεις το λεγόμενο «θόρυβο» ή – πειραιώτικα – «ντόρο».

Μέσα στο γενικότερο αποπροσανατολισμό και παραλογισμό της εποχής θελήσαμε να μην ακολουθήσουμε «το ίδιο μονοπάτι». Να μη θυσιάσουμε δηλαδή την ουσία και την ποιότητα στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων που θα προκαλούσε μια συνέντευξη «απ' τα ίδια».

Άλλωστε ο Κώστας Σημίτης, βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, έχει τον τελευταίο καιρό μιλήσει «επί παντός επιστητού» δίνοντας ειδήσεις που προκάλεσαν τριγμούς και συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ, τον Τύπο και την οινική αγορά.

Τι θέμα θα είχε μια επανάληψη; Προτιμήσαμε λοιπόν να κινηθούμε σε ένα άλλο επίπεδο. Να μιλήσουμε «επί της ουσίας» και να αναδείξουμε τις θέσεις και τις απόψεις του καθηγητή Κώστα Σημίτη:

- Για τη μέχρι τώρα πορεία της κυβέρνησης της Ν.Δ.
- Το ΠΑΣΟΚ και τη δυνατότητα να κυβερνήσει σήμερα τον τόπο.
- Την ανάγκη για εκλογές
- Τα «δεξιόκεντρα σενάρια»
- το «καράβι-Ελλάς» που όλο και περισσότερο βουλιάζει – χωρίς ελπίδα.
- Το όραμα και τις σκέψεις για ένα καλύτερο αύριο.
- Τον εκσυγχρονισμό και το Κυπριακό πρόβλημα.
- Το Πειραιά και τη Ναυτιλία και



● Το «περίφημο» τηλεγράφημα ευχών προς την Πανελλαδική συνδιάσκεψη του Συνασπισμού.

Για όσα όλα ετέθησαν ο Κώστας Σημίτης είχε απαντήσεις. Δεν διστασε ούτε λεπτό να δώσει τη δική του άποψη, να διατυπώσει τη δική

του γνώμη, κάτι άλλωστε που με συνέπεια και συνέχεια κάνει τόσα χρόνια.

ΝΑΙ, λέει ο Κώστας Σημίτης το ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση. Και αυτή η πρόταση διαφέρει από αυτή της Ν.Δ.

ΟΧΙ, δεν μπορεί να γίνει καμιά συνεργασία μέσα από τους συσχετισμούς της παρούσας Βουλής.

ΝΑΙ, η απάντηση θα πρέπει να δοθεί με προσφυγή στις κάλπες.

ΟΧΙ, «δεν παραιτούμε των δικαιωμάτων μου» στο ΠΑΣΟΚ. Έχω γνώμη και εργάζομαι για την ενότητα».

Όπως ήταν φυσικό αυτή η – επί της ουσίας – συνέντευξη δεν μπορούσε παρά να ξεκινήσει «από το τέλος»: το ευχτήριο τηλεγράφημα του Κώστα Σημίτη προς την Πανελλαδική συνδιάσκεψη του Συνασπισμού το οποίο ξεσήκωσε σάλο. Άλλοι μίλησαν για διαγραφή του Κώστα Σημίτη άλλοι για παραίτηση. Τελικά μετά από εξάωρη δραματική συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν.

—Κύριε Σημίτη, εκτιμήθηκε ότι με την επιμονή σας σ' αυτή τη «σημαδιακή» συνεδρίαση, κατακτήθηκε για το ΠΑΣΟΚ το δικαίωμα διατήρησης διαφορετικής άποψης. Ποια ήταν η θέση σας;

«Το τηλεγράφημα το οποίο έστειλα, είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις του Κινήματος. Η τήρηση των αποστάσεων σημαίνει τη μη ενεργή ανάμιξη στις διαδικασίες που πραγματοποιούνται στην παραδοσιακή Αριστερά. Δε σημαίνει ότι δεν θα έχουμε γνώμη για τα όσα συμβαίνουν, ότι δεν θα κρίνουμε με βάση τις πάγιες θέσεις μας για την ανάπτυξη του τόπου. Πάγια θέση είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού της κοινωνίας μας και των πολιτικών θεσμών όπως τα πολιτικά κόμματα. Συμμετέχω τριάντα περίπου χρόνια στις πολιτικές εξελίξεις στο χώρο της Αριστεράς. Έχω δικαίωμα και υποχρέωση να εκδηλώσω σε μια πολιτική πα-

«...η προσέγγιση των δύο μεγάλων κομμάτων είναι ανέφικτη...»

ράταξη του προοδευτικού χώρου, με την οποία εμείς επιδιώκουμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων, την ευχή για δημιουργική δουλειά. Δεν δέχθηκα και ούτε θα δεχτώ να παραιτηθώ των δικαιωμάτων που μου παρέχει το καταστατικό για την έκφραση της γνώμης μου.

Εργάζομαι για την ενότητα του Κινήματος.

Στόχος μας είναι να φύγει η συντηρητική κυβέρνηση. Το στόχο αυτό δεν θα τον πετύχουμε αν ασχολούμαστε με τηλεγραφήματα. Ας δουλέψουμε για τα προβλήματα του τόπου. Να πείσουμε με την πρότασή μας και όχι με τις πειθαρχικές διαδικασίες».

Είναι φανερό ότι ο Κώστας Σημίτης είναι σαφής και δεν κάνει πίσω «ούτε ένα βήμα». Ουσιαστικά «αντεπιτίθεται» ξεκαθαρίζοντας ότι έχει δικαίωμα να διατυπώνει την άποψή του άλλα το κυριότερο ότι εργάζεται για την ενότητα του κινήματος. Κάτι που κάνει και στη συνέχεια όταν φυσιολογικά ο λόγος έρχεται στη σημερινή κατάσταση και τις επιδόσεις της κυβέρνησης...

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

— Κύριε Σημίτη, μετά από 15 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ., πολλοί κάνουν μία διπλή διαπίστωση: **Πρώτον**, ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο και κινείται χωρίς πρόγραμμα και δεύτερον ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση. Συμφωνείται μ' αυτή τη διαπίστωση;

«Η κυβέρνηση πράγματι δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Στον οικονομικό τομέα τα μέτρα που παίρνει είτε αποδεικνύονται αναποτελεσματικά είτε διακρίνονται από παλινδρομήσεις και αντιφατικότητες. Το πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας όχι μόνο δεν αποδίδει αλλά επιβαρύνει δυσανάλογα τους εργαζόμενους. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στερείται κοινωνικής ευαισθησίας και αδιαφορεί για τις επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή».

Δεν συμφωνώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής μας είναι σαφείς και οι διαφορές της από αυτές της Νέας Δημοκρατίας προφανείς σ' όλους. Χρειάζεται ωστόσο συνεχής επεξεργασία των θέσεων ώστε να πεισθούν όλοι για νέα ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος έξω από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ δεν αρκείται μόνο στη δυσαρέσκεια ή στην οργή κατά της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. **Θέλει και αξιόπιστη πρόταση από το ΠΑΣΟΚ για να συσπειρωθεί στις τάξεις του.**

—Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο καιρό έχει επανειλημμένα ζητήσει τη διενέργεια εκλογών. Με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα μπορεί η προσφυγή στην κάλπη να αποτελέσει λύση;

«Ακριβώς η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, η κοινή διαπίστωση ότι η **Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόγραμμα**, ότι δεν είναι σε θέση να διαχειρισθεί καν την κρίση, ότι προοπτικές ανάκαμψης δεν διαφαίνονται, ότι οικονομία και κοινωνία διολισθαίνουν καθημερινά σε συνθήκες παρακμής, ότι όλες οι εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο και στον διεθνή περίγυρο μας αφήνουν πίσω, ότι αντλούμε πλέον δυνάμεις μόνο από την ατομική μας αισιοδοξία, όλα αυτά σημαίνουν ότι **χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική λύση**. Και πολιτική λύση δεν μπορεί να δοθεί μέσα από τους συσχετισμούς της παρούσας Βουλής. Συνεπώς η απάντηση θα πρέπει να δοθεί με προσφυγή στις κάλπες».



—Τα περι «κεντροδεξιών ή δεξιό-κεντρών σεναρίων» τα έχετε απορρίψει σ' ότι σας αφορά και μάλιστα έχετε ζητήσει την τεκμηρίωση για όσα λέγονται επ' αυτού. Πέρα από τα σεναρία, μήπως θα αποτελούσε μια λύση για μεγάλα σημερινά προβλήματα η προσέγγιση των δύο μεγάλων κομμάτων ή ο σχηματισμός μιας οικουμενικής κυβέρνησης. Κάτω από ποιους όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει αυτή η συνεννόηση;

«Τα κεντροδεξιά και στην ουσία δεξιόκεντρα σεναρία μπορεί να εξυπηρετούν στην σκέψη κάποιων της συντηρητικής παράταξης την εδραίωση της πολιτικής της παρουσίας στην εξουσία. Δεν είναι όμως λύση για τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Κάποιοι άλλοι πάλι τα χρησιμοποιούν για μικροπολιτικές σκοπιμότητες και άλλοι για δημαγωγία όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα πολιτικού διαλόγου

Όμως πέρα από τα σεναρία και τις σκοπιμότητες που εξυπηρετούν, η προσέγγιση των δύο μεγάλων κομμάτων είναι ανέφικτη όπως αποδεικνύεται από την ριζική απόκλιση των κατευθύνσεων της πολιτικής τους.

Είναι πολύ πιο σημαντικό να επιδιώξουμε να βελτιώσουμε την απήχηση των κομμάτων στην κοινωνία την λειτουργία τους στη Βουλή και στην επεξεργασία πολιτικών προτάσεων παρά να αναζητούμε μάταιες προσεγγίσεις μεταξύ τους».

ΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΘΟΥΜΕ

—Τελευταία, όλο και περισσότερο ακούγεται η άποψη ότι το καράβι που λέγεται Ελλάδα βουλιάζει με γρήγορους ρυθμούς και πολύ γρήγορα όλοι — μηδενός εξαιρουμένου — θα βρεθούμε στο «βυθό». Πως μπορούμε να αποφύγουμε αυτή τη «μοιραία κατάδυση» και τι υπερβάσεις χρειάζονται γι' αυτό;

«**Α**παντώντας με την ίδια παρομοίωση που κάνετε θάλεγα ότι πολλοί πιστεύουν ότι η κατάδυση γίνεται με υπερβύχιο στεγανό και τεχνολογία ανεπτυγμένη, που αρκεί να το θελήσει και θα αναδυθεί. Δυστυχώς η κατάδυση δεν γίνεται με υπερβύχιο αλλά με σκάφος αναφυκής και πολλοί συμπεριφέρονται με την ξηγνοιασία και την άνεση που συνηθίζεται σε σκάφος αναφυκής.

Είναι πράγματι δύσκολο να συνειδητοποιήσεις το αργό βούλιαγμα του σκάφους όταν νοιάζεται μόνο για το σήμερα, μόνο για τον εαυτό σου. Και θα είναι επίσης δύσκολο ν' αντιδράσεις όταν τα νε-

ρά θα μπαίνουν από παντού. **Ας αφυπνισθούμε.** Ας δούμε τις δικές μας ευθύνες με την ίδια αυστηρότητα που βλέπουμε τις ευθύνες των άλλων. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του στο πόστο που διαχειρίζεται. Στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πολιτική ζωή. Ας φύγουμε από τη μικροπολιτική του σήμερα και ας δούμε σε τι κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε αύριο. Τα μεγάλα προβλήματα της εξόδου από την κρίση που διερχόμαστε δεν απαντώνται μόνο από το ποιοι είναι στο τιμόνι του σκάφους αλλά και για ποιο προορισμό θα ξεκινήσει. Από την χάραξη πορείας, από τον προορισμό μπορεί να ξαναγεννηθεί η ελπίδα, η αξιοπιστία και ν' αναστραφεί η μοιραία κατάδυση».



—Συμφωνείτε με την άποψη ότι κατά την οκταετία 1981-1989 «δεν κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ αλλά η παλιά Ένωση Κέντρου;»

«Το ΠΑΣΟΚ συγκροτήθηκε και από δυνάμεις που ανήκαν στη παλιά Ένωση Κέντρου και πιστεύω ότι στη συνέχεια ενσωματώθηκε όλο το κομμάτι της Ένωσης Κέντρου που το πολιτικό αίτημα εκφραζόταν σε μια «αντιδεξιά πολιτική». Η Ένωση Κέντρου εξέφρασε για εκείνη την εποχή μια πολιτική πρόταση που αποτελούσε αντιδεξιά πολιτική. Η σύγκρουση με το παλάτι, ο αγώνας για δημοκρατικές ελευθερίες και θεσμούς υπήρξαν αγώνες για την εδραίωση της δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ πήγε αναφισβήτητα παρ'όλα αυτά, άρα δεν συμφωνώ με την απόλυτη διατύπωση της ερώτησης. Αυτό που είναι όμως σημαντικό είναι ότι σήμερα τριάντα σχεδόν χρόνια μετά την Ένωση Κέντρου ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα δεν μπορεί να έχει ως κύ-

ριο περιεχόμενο της πολιτικής του απλά και μόνο την αντιδεξιά ρητορική. **Πρέπει να έχει τη δική του σύγχρονη σοσιαλιστική πρόταση.** Πρέπει ακόμη να ξεπεράσει και μια σειρά γνωρίσματα που ήταν προσδιοριστικά της πολιτικής ζωής στην οποία κυρίαρχησε τότε η Ένωση Κέντρου δηλαδή τον παλαιοκομματισμό και τις πελατειακές σχέσεις με την εξουσία».

—Ποιο είναι σήμερα το όραμα του Κώστα Σημίτη. Τι σκέφτεται για το αύριο, τι προγραμματίζει και τι είναι εκείνο που θα τον έκανε να πει ότι βρισκόμαστε στο «σωστό δρόμο»;

«Το όραμά μου κ. Κατσικάρη το έχω διατυπώσει σε διάφορες εργασίες μου. Επιτρέψτε μου να σας δώσω το απόσπασμα του βιβλίου μου για την «Ανάπτυξη και τον Εκσυγχρονισμό».

«Οι κοινωνικές αντιπαράθεσεις εστιάζονται γύρω από τρεις κύκλους προβλημάτων. Ο πρώτος αφορά **θέματα διανομής του εγχώριου προϊόντος**, είναι συνδεδεμένος με την ταξική αντιπαράθεση, αλλά και τις κρατικές παρεμβάσεις για αντιμετώπιση των αδικιών από τη λειτουργία της αγοράς. Στην επικαιρότητα είναι κυρίαρχα προβλήματα κρατικών παροχών στο πλαίσιο του κράτους πρόνοιας. Τα σχετικά προβλήματα μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη οξύτητα τόσο σε περίοδο οικονομικής αστάθειας όσο και στην εντεινόμενη σήμερα δημοσιονομική κρίση. Ο δεύτερος σχετίζεται με **αντιθέσεις για τον έλεγχο και τη νομή της εξουσίας.** Οι αντιθέσεις αυτές εμφανίζονται ως διαμάχες στο πολιτικο-δοικητικό σύστημα, ως θέματα ελέγχου της εξουσίας, διαφάνειας των διαδικασιών και

αποκέντρωσης. Τέλος, ο τρίτος κύκλος έχει ως επίκεντρο διαφορές σχετικά με το πολιτισμικό-κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση ή αποκατάσταση τρόπων ζωής που κινδυνεύουν, την κατοχύρωση ικανοποιητικών συνθηκών ζωής. Τα οικολογικά προβλήματα είναι παράδειγμα παρόμοιων αντιθέσεων.

Η σοσιαλιστική εκσυγχρονιστική λύση χαρακτηρίζεται από τρεις επιδιώξεις: α) τη συνεχή διεύρυνση των δυνατοτήτων για ελεύθερη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και για απελευθερωμένες μορφές ζωής με λιγότερη αλλοτριώση, εκμετάλλευση ή καταπίεση, β) την κατοχύρωση και επέκταση ρυθμίσεων, οι οποίες προωθούν τη δημοκρατία, την αστυνομία του ατόμου, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον έλεγχο της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, και αποτελούν τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου και γ) τον οικονομικό εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβάλλει η εγγενής λογική του συστήματος».

ΕΥΡΩΠΗ – ΚΥΠΡΟΣ

—Κύριε Σημίτη, παρατηρούμε μια «κινητικότητα» στο Κυπριακό. Ο Μπους έρχεται στην Ελλάδα και οι προοπτικές μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Γιλμάζ είναι μεγάλες. Είναι φανερό ότι «κάτι κινείται». Ποια είναι η δική σας θέση για το κυπριακό πρόβλημα;

«**Τ**ο Κυπριακό δεν είναι μόνο πρόβλημα του ΟΗΕ. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να αγνοεί την Ευρωπαϊκή πτυχή του Κυπριακού. Σε μια περίοδο ευρύτερων ανακατατάξεων στον Ευρωπαϊκό χώρο όπου σχεδιάζεται η οικοδόμηση της αυριανής Ευρώπης αποτελεί ολέθριο σφάλμα να μένει εκτός συζητήσεων και προσπαθειών η επίλυση του Κυπριακού και η προοπτική ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το ερώτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση για να θέσει το πρόβλημα στην σωστή του βάση στα κοινοτικά όργανα; Και η σωστή βάση είναι: Εφ' όσον στρατηγικός στόχος της Κύπρου είναι η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές πολιτειακής συγκρότησης που διέπουν τα κράτη-μέλη της ΕΟΚ. Θα πρέπει να ισχύουν οι βασικές αρχές της Κοινότητας για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και κεφαλαίων όπως και για το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης.

Ρυθμίσεις σαν αυτές που επιδιώκει η τουρκοκυπριακή πλευρά και που έρχονται σε αντίθεση με κοινοτικές αρχές δεν θάπρεπε να γίνουν δεκτές. Μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού είναι προς όφελος και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφόσον θέλει να ενισχύ-



σει το ρόλο της τόσο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο όσο και στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας δικαίου και όχι επιβολής της βούλησης του ισχυρότερου. Χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης σ' αυτή την κατεύθυνση, που φοβούμαι ότι δεν γίνονται.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

—Όλοι συμφωνούμε ότι ο Πειραιάς πρέπει να μπορεί να αναδειχθεί σε διεθνές ναυτιλιακό – οικονομικό κέντρο. Ποια είναι η δική σας άποψη;

«Συμφωνώ, ότι ο Πειραιάς μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Για να το επιτύχουμε χρειάζεται μια προγραμματισμένη πολιτική σ' αυτή τη κατεύθυνση. Θα πρέπει εκπρόσωποι του Ναυτιλιακού Κόλλου να συστήσουν μια μόνιμη επιτροπή να καταγράψουν ποια είναι τα στοιχεία που εμποδίζουν μια τέτοια εξέλιξη και να

αποφασίσουν να ξεπεραστεί. Άλλωώς απλώς θα επαναλαμβάνεται. Ο καιτμήμα χωρίς αποτέλεσμα. Διεθνές ναυτιλιακό κέντρο δεν μπορεί για παράδειγμα να υπάρξει χωρίς τηλεπικοινωνίες. Οι τηλεπικοινωνίες σήμερα δεν είναι ικανοποιητικές. Όποιος ζει στον Πειραιά το διαπιστώνει καθημερινά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν προδιαγραφές για τον επιθυμητό στόχο και να πεισθεί ο ΟΤΕ να τον επιδιώξει. Αντίστοιχα ισχύουν για τα θέματα ασφαλειών, τραπεζικών πιστώσεων κ.λπ. δηλαδή ενός αναγκαίου πλέγματος υπηρεσιών και υποδομής χωρίς το οποίο δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο Πειραιάς σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο».

Η συζήτηση έχει τελειώσει. Ο Κώστας Σημίτης με αυτή τη μικρή αλλά περιεκτική αναφορά στο Πειραιά, δίνει το «στίγμα» του. Εκσυγχρονισμός. Σε όλα: στην Ελλάδα, στο ΠΑΣΟΚ, στον Πειραιά. Και δεν φαίνεται κανείς να διαφανεί σ' αυτό. Ούτε ασφαλώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου που τον αντιμετώπισε εγκάρδια σε γιορτή, λίγο πριν φύγει για την Ισπανία. Ούτε οι σύντροφοι στο κόμμα. Ίσως, κάποιος έξω από αυτό που «χωρίς λαϊκή εντολή» επιμένουν να ζητούν να κάνουν κουμάντο στο «τιμόνι του κόμματος» διογκώνοντας καταστάσεις και διεκδικώντας το «αλάθητο».

Ο Κώστας Σημίτης δεν βρίσκει το λόγο να μιλήσει γι' αυτούς. Ούτε για το λαϊκισμό και τις ομάδες πίεσης. Τα προβλήματα άλλωστε είναι τόσα πολλά και οι λύσεις δεν μπορούν να περιμένουν.

Πρέπει – όπως λέει – «να κάνουμε την αναγκαία υπέρβαση» και να «ξεπεράσουμε το κακό μας αυτό». Τότε δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε...

«...η απάντηση
θα πρέπει
να δοθεί
με προσφυγή
στις Κάλπες»