

## Μετά την απογραφή

Τέλος το πιό γνωστό «μέτωπο» - εκείνο που δημιουργήθηκε με την «**απογραφή**» των δημόσιων οικονομικών μεταξύ του Χοακίμ Αλμούνια και του Αλογοσκούφη - έχει από την μία πλευρά επιτρέψει να γίνει το υψηλό έλλειμμα και χρέος, η «πλατφόρμα» στην βάση της οποίας εξαγγέλθηκε η στροφή στην οικονομική πολιτική από τον πρωθυπουργό. Από την άλλη όμως στις Βρυξέλλες, η κατακόρυφη αναδρομική αύξηση χρέους και ελλειμμάτων έχει αναγάγει την Ελλάδα σε «παράδειγμα προς αποφυγήν» περιορίζοντας σημαντικά, τα διαπραγματευτικά περιθώρια της Ελλάδας σε μία σειρά διεκδικήσεων.

Η σημαντικότερη εξ αυτών στο οικονομικό επίπεδο είναι εκείνη που αφορά τη διασφάλιση υψηλών χρηματοδοτήσεων από το Δ' ΚΠΣ. Εκεί η Ελλάδα φαίνεται να «χάνει» περισσότερα από 7-8 δισ. ευρώ αν τελικά οι χρηματοδότες του Δ' ΚΠΣ αποφασίσουν να προτιμήσουν τη χρηματοδότηση των νέων χωρών της Ε.Ε. και να περιορίσουν τους πόρους προς τους «παλιούς» και «κακοδιαχειριστές» όπως η Ελλάδα στα 12-14 δισ. ευρώ από τα 20 δισ. που υπολόγιζαν αρχικά. Όλα στο επίπεδο αυτό θα εξαρτηθούν από το αν ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. θα κρατηθεί πάνω από το 1,1% του ΑΕΠ ή θα περιοριστεί στο 1%.



**Χοακίμ Αλμούνια.**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/03/2005**

Copyright © 2006 X. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

## Η Eurostat χτυπάει πάντα δύο φορές

Κεραυνός εν αιθρία ήταν για τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου η «μη επικύρωση» των στοιχείων για την πορεία των ελλειμμάτων το 2004 από την Eurostat. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση έπαιρνε διαβεβαιώσεις από την ελληνική στατιστική υπηρεσία ότι όλα βαίνουν καλώς και τα στοιχεία θα γίνουν αποδεκτά, την Πέμπτη οι Βρυξέλλες πληροφόρησαν ότι δεν πείθονται.

Την Παρασκευή η Eurostat ανακοίνωσε ότι δεν επικυρώνει τις ελληνικές εκτιμήσεις για αύξηση του ελλείμματος στο 6,1% το 2004, καθώς θεωρεί ότι οι δαπάνες υγείας, ολυμπιακών έργων και επενδύσεων είναι μεγαλύτερες από αυτές που δηλώσαμε και ζητεί νέα στοιχεία από τις ελληνικές αρχές.

Ο εκνευρισμός που προκλήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας ήταν έντονος, αφού τώρα τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα: ανεβαίνει πολύ ο πήχης στο έλλειμμα, απαιτώντας ακόμη πιο πολλά μέτρα...

Ανάλογες διαπιστώσεις έκανε η Eurostat για την Ιταλία αλλά και για άλλες χώρες. Η θέση της Ελλάδας όμως είναι πιο δύσκολη, αφού βρίσκεται υπό επιτήρηση. Το πλήγμα είναι ακόμα βαρύτερο, γιατί κρίνεται και πάλι η αξιοπιστία των στοιχείων, πρώτη φορά μετά την **απογραφή**.

Η Eurostat δεν ξεχνά.



Δ.Ν.Κ.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 20/03/2005**

Copyright © 2006 X. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.