

12/04

# Η μεγάλη κοροϊδία

Του Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

ΑΥΤΗ η «οικονομική απογραφή» που ξεκίνησε η κυβέρνηση αρχίζει να παίρνει διασπάσεις κοροϊδίας.

**Πρώτον, για λόγους μεθόδου.** Η Eurostat, την εγκυρότητα της οποίας επικαλείται η κυβέρνηση για να νομιμοποιήσει το τελικό αποτέλεσμα, δεν κάνει πρωτογενή έρευνα ούτε απογραφή. Καταγράφει τα στοιχεία που θέτει στη διάθεσή της η εκάστοτε κυβέρνηση. Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι παρά η διαπίστωση της απογραφής που η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει.

Με άλλα λόγια, όση σκοπιμότητα έκρυβαν τα στοιχεία που έθετε στη διάθεση της Eurostat ο Χριστοδουλάκης, άλλη τόση σκοπιμότητα κρύβουν τα στοιχεία που θέτει στη διάθεσή της ο Αλογοσκούφης. Να δεχθώ ότι ο πρώτος εξωραΐζε την κατάσταση για προεκλογικούς λόγους; Να το δεχθώ. Ε, άλλο τόσο θα την επιβαρύνει ο δεύτερος για λόγους μετεκλογικής συγκυρίας.



**Δεύτερον, για λόγους ουσίας.** Ακόμη και αν συμφωνήσουμε ότι οι υπολογισμοί του Αλογοσκούφη είναι οι σωστοί, τι αλλάζει επί της ουσίας στη γενική εικόνα της οικονομίας και της προόδου που έχει συντελεστεί; Ωραία, το δημόσιο χρέος δεν είναι 102,4% του ΑΕΠ αλλά 103% - ήταν 130% του ΑΕΠ το 1993. Ωραία, το δημόσιο έλλειμμα δεν είναι 1,7% του ΑΕΠ αλλά 3,2% - ήταν 13% το 1993. Και την ίδια στιγμή μόνο μέσα στην τελευταία οκταετία το ΑΕΠ αυξήθηκε περισσότερο από 30%.

**Τρίτον, για λόγους απλής λογικής.** Αν η εικόνα είχε αλλάξει δραματικά, αν τα πράγματα που βρήκε η ΝΔ είναι πολύ χειρότερα από αυτά που περίμενε να βρει, είναι προφανές ότι δεν θα συνέχιζε την εκτέλεση ενός προϋπολογισμού που στηριζόταν σε πλαστά στοιχεία σαν να μην τρέχει τίποτε. Θα δήλωνε αδυναμία να υπηρετήσει τη «μυϊμουδιά» και θα έφταγνε έναν καινούργιο προϋπολογισμό για το δεύτερο εξάμηνο του 2004. Δεν το έκανε...

**Τέταρτον, για λόγους εφαρμοσμένης πολιτικής.** Διότι ούτε η ΝΔ ούτε κανένας άλλος έχει συμφέρον να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Πόσο μάλλον που η προεκλογική περίοδος τελείωσε, αυτοί πλέον κυβερνούν, και κάθε κλονισμός της εμπιστοσύνης τη δική τους οικονομική πολιτική θα πλήξει και όχι την πολιτική των προκατόχων τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους προκύπτει ένα πολύ απλό ερώτημα: *Τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί η παράταση της κοροϊδίας;* Αναζητούν άραγε δικαίωση; Μα έχουν ήδη δικαιωθεί από τη λαϊκή ψήφο. Αναζητούν άλλοθι; Οι ίδιοι διαβεβαιώνουν ότι όλες οι προεκλογικές υποσχέσεις τους θα τηρηθούν στο ακέραιο.

Τείνω να πιστέψω ότι πρόκειται απλώς για πολιτική σκοπιμότητα και μάλλον χαμηλού βεληνεκούς. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε περίπου στη Βουλή ότι δεν μπορεί να ζει βουτηγμένος στο ψέμα - άποψη που θυμίζει περισσότερο παλιά ελληνική ταινία παρά πολιτική διαπίστωση.

■ Ποιος είναι ο στόχος

της κυβέρνησης; Να κυβερνήσει

σωστά ή να αποδείξει ότι

οι άλλοι κυβερνούσαν λάθος;

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι πολίτες βλέπουν ναυαγισμένο τον περιλάλητο εκσυγχρονισμό».

Να τος ο κοινός στόχος λοιπόν: ο «περιλάλητος εκσυγχρονισμός». Η σημερινή συμπολίτευση (δεξιά και αριστερή) δεν μπορεί να δεχθεί ότι οι μύθοι που της επέτρεψαν να γίνει κυβέρνηση στερούνταν πραγματικής βάσης. Οτι δεν χρειάζεται να σώσουν την Ελλάδα διότι η Ελλάδα δεν κινδύνευε. Και ότι ο λαός άλλαξε κυβέρνηση, δεν άλλαξε παρελθόν.

Ανακοινώθηκε επισήμως ο απολογισμός των δικαστικών ερευνών για «το έγκλημα του Χρηματιστηρίου» που, κατά τη χθεσινή αντιπολίτευση, είχε «1.300.000 θύματα» και «περισσότερα από 30 τρισ. κλοπιμαία». Από τις 77 επίμαχες υποθέσεις οι 48 έκλεισαν είτε με απαλλακτικά βουλεύματα είτε με αρχαιολογική αποφάσεις δικαστηρίων είτε με αρχειοθέτηση. Από τις 40 υποθέσεις που πήγαν στο δικαστήριο οι 34 οδηγήθηκαν στην απαλλαγή των κατηγορουμένων. Για κοτζάμ «έγκλημα» μάλλον ισχνός είναι ο απολογισμός.

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι ως τώρα δεν πασχίζουν να κυβερνήσουν σωστά. Προσπαθούν απλώς να είχαν δίκιο. Αλλά «το δίκιο» δεν ενδιαφέρει παρά τους ίδιους και μερικούς φανατικούς οπαδούς τους. Σίγουρα πάντως δεν ενδιαφέρει την οικονομία.