

Αθήνα, 9.6.99

Δήλωση
του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
στην Ημερησία

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο οικονομικής και κοινωνικής πορείας και διανύει πλέον με δυναμισμό ένα νέο κύκλο ανάπτυξης και προοπτικών. Τα τελευταία δύο χρόνια η οικονομία μας όχι μόνο άντεξε την κρίση της Ασίας, την κρίση της Ρωσίας και τον πόλεμο στο γειτονικό μας Κόσοβο, αλλά παρουσίασε και ραγδαία βελτίωση. Λίγα χρόνια πριν η οικονομία μας θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις αυτές χωρίς αισθητές παρενέργειες.

Σήμερα, η εμπιστοσύνη για την οικονομία, την οικονομική πολιτική, τις προοπτικές της χώρας είναι υψηλότερη παρά ποτέ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνή χώρο.

Τρεις μεγάλες αλλαγές συνέβαλαν σε αυτό: Κατ' αρχήν μια κυβέρνηση που στάθμισε καταστάσεις, που έριξε το βάρος της στις εθνικές προτεραιότητες, με πρόγραμμα και σχέδιο και αταλάντευτη συνέπεια στην εφαρμογή του.

Δεύτερον, μια συστηματική προσπάθεια ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης που έδωσε μεγάλη ώθηση στη θέση της χώρας διεθνώς και δημιούργησε ένα κλίμα ισχυρής εμπιστοσύνης για τη σοβαρότητα της πολιτικής και την πρόοδο της οικονομίας.

Τρίτον, οι σημαντικές αλλαγές που πετύχαμε σε κάθε πεδίο της οικονομικής ζωής της χώρας. Εξυγίανση, σταθεροποίηση, αναδιάρθρωση, επενδύσεις, νέες υποδομές, εκσυγχρονισμός θεσμών, νέες πολιτικές, ιδιωτικοποιήσεις, για να αναφερθώ επιλεκτικά στις κυριότερες.

Το "μίγμα" των τριών αυτών παραγόντων δημιούργησε μια οικονομία ανθεκτική, συνεκτική, δυναμική.

Σήμερα, η ελληνική οικονομία και οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου δείχνουν μια αξιοσημείωτη σταθερότητα και εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας. Αυτό είναι δικό μας έργο. Αλλά είναι και μια κοινή κατάκτηση όλων των Ελλήνων, που δεν πρέπει να διακυβευθεί.

Αυτό που μέσα σε ελάχιστο χρόνο πετύχαμε είναι να μην κινδυνεύει το εισόδημα, οι αποταμιεύσεις, η απασχόληση, το μέλλον του απλού ανθρώπου, της μικρομεσαίας επιχείρησης, του επενδυτή, από αυθαίρετες, λανθασμένες και υστερόβουλες αποφάσεις της κυβέρνησης. Σε απλά ελληνικά, ο κόσμος γνωρίζει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα τον προδώσει, δεν θα αλλάξει γραμμή για χάρη ιδιοτελών κομματικών επιδιώξεων. Η κυβέρνηση αυτή δεν θα θέσει με τίποτα σε κίνδυνο τους στρατηγικούς στόχους της χώρας, τις θυσίες, την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα στην οικονομία, καταστάσεις δηλ. που πρώτη φορά έφεραν την Ελλάδα ισότιμα και με το σπαθί της πολύ κοντά στους μέσους ευρωπαϊκούς όρους.

Η ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου είναι γέννημα αυτής της κυβέρνησης. Δημιουργήσαμε θεσμούς διαφάνειας, εμπιστοσύνης, αποτελεσματικότητας. Αυτοί μαζί με τη θετική πορεία της οικονομίας ώθησαν το Χρηματιστήριο προς τα πάνω. Και αντίστροφα, η ανάπτυξη του χρηματιστηρίου έδωσε τη δυνατότητα στους μεν αποταμιευτές να αποκομίσουν ιδιαίτερα ικανοποιητικές αποδόσεις, στις δε επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η κυβέρνηση έδειξε ότι βλέπει το χρηματιστήριο ως ένα θεσμό που απαιτεί σωστή θεσμική ρύθμιση και εποπτεία. Επίσης, ότι το χρηματιστήριο βρίσκεται σε αλληλένδετη σχέση με την όλη πορεία της οικονομίας, που έδωσε νέες δυνατότητες στην Ελληνική οικονομία, αντίστοιχες με αυτές πολύ πιο προηγμένων χωρών. Την πορεία αυτή θα τη συνεχίσουμε. Η πρόσφατη απόφαση προώθησης του θεσμού της Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα από δείγμα της συνεχούς ανάπτυξης του θεσμού.

Η σύγκλιση που πετύχαμε, άνοιξε νέες προοπτικές για την Ελλάδα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έμειναν πάντα προσκολλημένα σε ανύπαρκτα διλήμματα και διχοτομικές αντιλήψεις. Μέχρι πριν λίγα χρόνια βυζαντινολογούσαν για τη σειρά που θα έχουν η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη. Ποιο θα ήταν πρώτο και ποιο δεύτερο. Η πολιτική μας απέδειξε ότι σταθεροποίηση και ανάπτυξη είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ότι η μια στηρίζει την άλλη. Η διχοτομική αντίληψη μεταξύ ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κακέκτυπο, μια αναπαραγωγή του ίδιου απλοϊκού ερωτήματος. Είναι απίστευτο πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να γίνουν αντιληπτές ορισμένες αλήθειες από τις ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ότι δηλαδή η ονομαστική σύγκλιση που πετύχαμε στήριξε την πρωτόγνωρη ανάπτυξη των τελευταίων ετών, και ότι η ανάπτυξη και η πραγματική σύγκλιση βοήθησαν την εξυγίανση και τη σταθεροποίηση.

Σήμερα, έχουμε εκπληρώσει τις περισσότερες προϋποθέσεις για την επιτυχή ένταξή μας στην ΟΝΕ. Αν ακολουθήσουμε αταλάντευτα την πορεία που έχουμε χαράξει, η Ελλάδα, την 1-1-2001 θα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχοντας πετύχει τους στόχους μας θα προχωρήσουμε στην αίτηση ένταξης της ΟΝΕ. Τα περί πολιτικής διαπραγμάτευσης που λέγονται είναι ανεύθυνα. Απλούστατα δεν χωρεί πολιτική διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις συνθήκες, αλλά ούτε και η κυβέρνηση θα επιθυμούσε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί "διαπραγμάτευση" θα σήμαινε ότι θα μπαίναμε "κουτσαίνοντας" οικονομικά και τρωτοί πολιτικά ως προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Εμείς θεωρούμε χρήσιμο και σωστό να κριθούμε με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια περιθώρια αξιολόγησης, με την ίδια βάση που κρίθηκαν και οι 11 πρώτες χώρες - μέλη της ΟΝΕ. Αυτό συμφέρει την Ελλάδα.

Κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή. Καθιστούμε με τον τρόπο αυτό ευδιάκριτη τη φωνή της και σεβαστά σε τρίτους τα συμφέροντά της. Η Ελλάδα είναι σήμερα, μέσα στα 25 πλέον ευημερούντα κράτη του κόσμου και ανήκει στους πιο ισχυρούς διεθνείς οργανισμούς. Διαδραματίζουμε κεντρικό ρόλο στην ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, συμμετέχουμε ισότιμα και επηρεάζουμε τους προσανατολισμούς και τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό, αν δεν είχαμε επιτύχει την ενδυνάμωση της οικονομίας, της κοινωνίας και των θεσμών μας. Αν δεν είχαμε καθαρές θέσεις, σταθερούς προσανατολισμούς. Αν δεν είχαμε κλείσει τα αυτιά στις σειρήνες του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας, στις κραυγές της αντιπολίτευσης.

Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες με την ψήφο τους θα στηρίξουν την προσπάθειά μας, θα υπερασπιστούν τις κατακτήσεις όλων μας. Πριν απ' όλα, κατανοούν ότι οι κόπτοι, οι προσπάθειες, τα επιτεύγματα όλων των τελευταίων ετών δεν πρέπει να χαθούν. Διαισθάνονται, ότι δεν είναι ώρα για πειραματισμούς προκειμένου να επιτύχουν κάποιες κομματικές ηγεσίες μικροκομματικό όφελος.

Γι' αυτό είμαι πεπεισμένος, ότι οι πολίτες θα αναδείξουν πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ τόσο στις Ευρωεκλογές της 13ης Ιουνίου όσο και στις εθνικές Εκλογές του 2000.