

1

- Οι προσωπικές της Ε.Κ. διαμορφώνονται τόσο από την μέχρι σήμερα πορεία της και τις αποφάσεις που πάρθηκαν πάνω στις δύο Διασυμβατικές Διασυνδέσεις <sup>ή στις Διασυνδεδεμένες Κορυφές</sup> καθώς και από τις ραβδωτές εξελίξεις που αναπτύχθηκαν στις υπηρεσίες και αντιστοίχως Είρωση και ιδίως τα Βαλκάνια.

- Η αδυναμία της Κοινότητας να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στην ΟΝΕ και στη Πολιτική Ένωση επιτρέπει την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών απέναντι στις μέχρι πρότινος χώρες του υποκατωκοσμίου. Αποτέλεσμα ή δημιουργία τριών στις ένδοξοισιμεί, σχέσεις και η καθιέρωση κλίματος φοροκέρων δυνάμεων

- Μπροστά στο χρονικό βάρσο διζήματα, τι πρέπει να προηγηθεί "εμβάθυνση της κοινότητας διοδωσικής οργάνωσης" ή "διείριση της Κοινότητας με τις άλλες Εύρω χώρες" έχουμε το φαινόμενο πολλαπλάσια μείση να παρασείρουν εις άγνωστα δρόμων ανάπτυξης ανόνομοις εξυπηρετών ποζιτικώς

- Η Εύρω Κοινότητα βρίσκειται στην βοβορωμένη δοκιμασία της μπροστά στην πρόγνωση ν' ανατα

υπάρχει στα όραματά της επόμενης δεκαετίας και στις ευθύνες του ρόλου της, ανέλαβε στη δήλη ευρωπαϊκές χώρες.

Το έρωτημα τι πρέπει να προηγηθεί "εμβόδων" ή "δικύρωση" θα πρέπει αφότου και επιτηρηθεί με βάση τη σοβαρότητα των συνεπειών και υστερήσει της μιας ή της άλλης επιλογής.

- Οι συνέπειες αυτές θα είναι: υποβαθμισμό του ρόλου των Ε.Κ και της οντότητας της στην διαμορφωμένη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
- Αφάτηξη φυσικών δυναμικών
- Απειρή μοινοκενής συνοχής και ίσως ανώλωστον ιδίων των κοινωκενών κεντρικών

Πρέπει να αναζητήσουμε την υπέρβαση των διλήμματων. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια συνοδική προσαρμογή υποοίκησης και των δύο επιλογών, ~~αυτά~~ ~~αυτά~~ ~~αυτά~~ δρομοζογώνες συγχρόως και έμπα παρατηρήσει τις διαδικασίες υποοίκησης τους.

Η εμβόδων της κοινωκενής διαδικασίας δημιουργίας σημαίνει πρόοδος των διαδικασιών για την ΟΝΕ και την πολιτική ένωση με δικύρωση τομείων κοινωκενής, αρμοδιότητας και αναβάθμιση έργων.



ως Κοινοβούχιον.

Η Κοινότητα πρέπει να βρει το μέσο για την διεξαγωγή της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου στην Ευρώπη. Οι εξελίξεις σήμερα στα Βαλκάνια αβρυσσών οργάνων αναστατών διεθνών προτύπων για την Ευρ. Κοινότητα.

Τόσο για την αντιμετώπιση των ΟΝΕ όσο και για την ολοκλήρωση της πομπής είναι, μπορεί να προδιοριστούν μεταβολές, ρυθμίσεις, θα είναι οξείδιο σφάλμα ως όσο οι οδηγίες χάριν της ταχύτητας σε θέματα αυτές που θα επικεντρωθούν την Κοινότητα των δύο ταχυτήτων και να υπονομεύουν την αρχή της ενιαίας πορείας των 12 στην Ευρωπαϊκή Οργανώσεως, ~~και~~ και θα απομακρύνουν όμοια ή έμπιστοι υάποια υριστηρή από όργανα ή διαδικασίες γρήγορα αποφάσεων για στο Ευρωπαϊκό σινοδοκίμια.

Όσον αφορά <sup>τη διαίρεση με</sup> τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη να πρέπει να δούμε με ρεαλισμό διάφορα μοντέλα προώθησης - συνδέσμου - ή έλαξης τους, στα ηγεία ενός ευρύτερου σχεδισμού που να διαφράγει λαδρικό, Έκταση και χρονοδιάγραμμα ενσωμάτωσής τους στη Κοινοτική πορεία.

• Η επίσημη συνειδητοποίηση ότι η οικονομία πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά σύμφωνα με τις νέες αρχές της στην διαμόρφωση της νέας τάξης πραγμάτων, υιοθετώντας επιτακτικά την ομογενοποίηση του ποσοστού φόρου και των κεραιών - σεω της Γερ. Κοινότητας.

• Το ερώτημα ποιά είναι η θέση της Ελλάδας: →



Η διατύπωση ενός "δόγματος εθνικής στρατηγικής" δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την συνολική πολιτική πρόταση ενός κόμματος για την ελληνική κοινωνία και πως την οραματίζεται στην επόμενη δεκαετία.

Οδηγός μας πρέπει να είναι η βασική μας επιλογή για το πού πρέπει να πάει η κοινωνία, για τις αξίες και τις πολιτικές που θα πρέπει να της εμπνεύσουμε, για τις αρχές γύρω από τις οποίες θα συσπειρώσουμε την ελληνική κοινωνία και κατ'επέκταση τον ελληνισμό.

Τα εθνικά μας θέματα αποτελούν ασφαλώς αναπόσπαστο τμήμα μιάς εθνικής στρατηγικής, ζωτικούς άξονες άσκησης εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.

Συνήθως αναζητούμε τον ορισμό και την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων στις απειλές που βρίσκονται έξω από τα σύνορά μας. Όμως σιωπούμε για το μεγαλύτερο εθνικό θέμα : **Τις** διαστάσεις της εσωτερικής κρίσης, της κοινωνίας, της οικονομίας, των θεσμών. Την διαρκή κατάρρευση του εσωτερικού μετώπου, που συμπαρασύρουν την αξιοπιστία μας, την διαπραγματευτική μας ικανότητα και την εμπέλεια των θέσεων μας στις διεθνείς σχέσεις, στους διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Διολισθαίνουμε σε όλο και χαμηλότερες βαθμίδες παρακμής και περιθωριοποίησης. Η εθνική συνοχή δοκιμάζεται από την όξυνση της κοινωνικής αντιπαλότητας και της οικονομικής κρίσης. Όμως οι εθνικές αντιστάσεις που ζητάμε να ενισχύσουμε δεν είναι ποτέ ξεκομμένες από τις κοινωνικές και οικονομικές ρίζες που τις τροφοδοτούν.

Το περιεχόμενο της ανεξαρτησίας μας και της κυριαρχίας μας, του αυτοπροσδιορισμού του ελληνικού λαού και του ελληνισμού δεν μπορεί κάθε φορά να προσδιορίζεται από

αντανακλαστικές ενέργειες ανάλογα με το βαθμό όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή την κινητικότητα στο Κυπριακό ή τους ευρύτερους σχεδιασμούς των Η.Π.Α. Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο βραχυπρόθεσμων τακτικών ελιγμών.

Μιά πρόταση εθνικής στρατηγικής πρέπει κατ' αρχή να δίνει τις κατευθύνσεις εξόδου από την εσωτερική κρίση και την διεθνή περιθωριοποίησή μας. Πρέπει ν' απευθύνεται σε όσο πιο πλατειά στρώματα της κοινωνίας μας και να διαγράφει την πορεία για την επόμενη δεκαετία. Η αντιμετώπιση των άλλων εθνικών ζητημάτων που σωστά μας απασχολούν πρέπει νά ναι απότοκη και συνεικτικά δεμένη με τον άξονα της μείζονος εθνικής στρατηγικής. Η ανάκαμψη από την εσωτερική κρίση, η συσπείρωση για την ανόρθωση του εσωτερικού μετώπου είναι προϋπόθεση για οιαδήποτε πολιτική στα άλλα μέτωπα. Διαφορετικά θα ζούμε πάντα με τον φόβο της επόμενης τουρκικής πρόκλησης με την καχυποψία για την επόμενη έκθεση του STATE DEPARTMENT.

Μιά εθνική στρατηγική δεν μπορεί να οικοδομείται στον φόβο, την καχυποψία, την απειλή. Δεν μπορεί να παραβλέπει την ραγδαία αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη στον διεθνή και ευρωπαϊκό περίγυρο. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ως ξένο σώμα στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ή στην καλύτερη περίπτωση νά ναι ουραγός των αποφάσεων άλλων. Άς το καταλάβουμε: Η Ευρωπαϊκή εξέλιξη είναι και δική μας εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή πολιτική είναι και δική μας υπόθεση. Συμμετοχή στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης σημαίνει μακροπρόθεσμη στρατηγική, πολιτική βούληση, διαπραγματευτικό αγώνα.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βρίσκεται στον δρόμο της πολιτικής ενοποίησης, της διαμόρφωσής της σε πολιτειακό σχηματισμό που θα διασφαλίζει την δημοκρατία, την εθνική ανεξαρτησία



και ασφάλεια, την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Μιά πολιτειακή οργάνωση που θα σέβεται την εθνική ταυτότητα των μελών της, αλλά και θα ενδυναμώνει την διαπραγματευτική τους ικανότητα στην διεθνή σκηνή θα στηρίζει με την συλλογικότητα των θεσμοποιημένων οργάνων τα συμφέροντα τους.

Ο ίδιος δρόμος περνάει μέσα από την οικονομική και νομισματική ένωση, την οικονομική ανάπτυξη, την σύγκλιση των οικονομιών, την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Οι σοσιαλιστικές δυνάμεις της Ευρώπης δουλεύουν σ' αυτήν την κατεύθυνση διευρύνοντας τα δικαιώματα των δυνάμεων εργασίας, οδηγώντας τις επιλογές για περισσότερο κράτος δικαίου για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος πρόνοιας.

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιλέξει αν θα συμπαραταχθεί μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις της εργασίας και της ευρύτερης αριστεράς στην πορεία αυτής της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει αν οι επιλογές του για την αυριανή κοινωνία και η διασφάλιση των εθνικών θεμάτων της περνάνε μέσα από μία ζωντανή πολιτική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή από μία περιθωριοποιημένη Ελλάδα του οίκτου και της απομόνωσης. Γιατί η εξέλιξη που διαγράφεται αν δεν αντιδράσουμε μόνο τον οίκτο των φιλελλήνων και την απομόνωση την δικιά μας θάχει γι' αποτέλεσμα. Με οίκτο κι απομόνωση δεν αντιμετωπίζονται σήμερα ούτε οι τουρκικές απειλές ούτε το Κυπριακό ούτε τα άλλα εθνικά ζητήματα.

Ποιά πρέπει νάναι η πρότασή μας για την εθνική στρατηγική; Πρέπει να διαγράψουμε πειστικά και ουσιαστικά τόσο για την ελληνική κοινωνία και τους εταίρους μας όσο και για τον

διεθνή μας περίγυρο ότι η εθνική μας στρατηγική, το δράμα μας για την αυριανή κοινωνία περνάει μέσα από την συμπαράταξή μας με τις άλλες Ευρωπαϊκές σοσιαλιστικές δυνάμεις στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Ότι στην νέα τάξη πραγμάτων ανήκει η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση που στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των μελών της, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, της συντροφικής συνύπαρξης των λαών που την συγκροτούν και της εθνικής τους ταυτότητας. Αξίες που δημιούργησε ο Ελληνισμός και πάνω τους μπορεί ο ίδιος πάλι να στηριχθεί.

Ότι τα αιτήματα για περισσότερη δημοκρατία για απαλλαγή από διαφανείς και αδιαφανείς εξαρτήσεις, για πολιτικές που θα διαπνέονται από κοινωνική δικαιοσύνη, θα δίνουν πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης των πολιτών, θα δίνουν μία νέα κινητικότητα και δυναμική στην κοινωνία και θα δομούν σε θεσμούς και κοινωνία την κοινωνική αλληλεγγύη, δεν είναι μόνο δικά μας αιτήματα αλλά και αιτήματα όλων των κοινωνιών που μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και αγωνίζονται για την οικοδόμησή της.

Ότι έχουμε κοινούς στόχους και ότι πρέπει ν'αγωνιστούμε γι'αυτούς. Ότι δίνουμε ένα όραμα και μία ελπίδα εφικτή για το αύριο και όχι το φάσμα της απειλής και της συρρίκνωσης.

Βρισκόμαστε μπροστά σ'ένα σημαντικό κείμενο καθοριστικό για την φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη δεκαετία.

Άς αναλάβουμε τις ευθύνες μας.