

3/12/99 - ο Βρίφια

## Αρθρο

# Μονά-ζυγά δικά τους

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΤΑΛΗ

► *Συνέχεια από την πρώτη σελίδα*  
αντιπολίτευσης φαίνεται να είναι να καταγγείλει εκ προοιμίου την κυβέρνηση, είτε πει το ναι είτε πει το όχι στην Σύνοδο Κορυφής. Μονά-ζυγά δικά της, δηλαδή.

**Η** ομιλία του προέδρου της ΝΔ κ. Κ. Καραμανλή στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα υπήρξε εξόχως αποκαλυπτική. Υψώνοντας του τόνους, προφανώς για να αντισταθμίσει την κακή εικόνα που έχει δημιουργηθεί για το κόμμα του από τις πρόσφατες σφυγμομετρήσεις, επανήλθε στις γνωστές καταγγελίες για εθνικές υποχωρήσεις και κάλεσε την κυβέρνηση να κρατήσει σθεναρή στάση στο Ελσίνκι. Απέφυγε ωστόσο να αποσαφηνίσει αν τάσσεται υπέρ ή κατά του δικαιώματος άσκησης του βέτο.

**Τ**ο μόνο μέσο που διαθέτει η Ελλάδα για να αντισταθεί (και να κρατήσει τη «σθεναρή στάση» που τόσο διακαώς επιθυμεί ο κ. Καραμανλής) σε μια πολιτική που δεν θα συμβαδίζει με τις επιδιώξεις της είναι η άσκηση του βέτο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλά και αυτό ακόμη είναι έτοιμη να καταγγείλει η ΝΔ. Τον τόνο έδωσε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Στ. Δήμας προειδοποιώντας ότι «*τυχόν βέτο της κυβέρνησης στο Ελσίνκι δεν αποτελεί λόγο πανηγυρισμών, αλλά ισοδυναμεί με αποτυχία της να πείσει τους Ευρωπαίους*». Ο, τι δηλαδή κι αν πρά-

ξει η κυβέρνηση στο Ελσίνκι, θα το καταγγείλει ούτως ή άλλως η αξιωματική αντιπολίτευση.

**Ο**λα αυτά δείχνουν ότι αντί να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος για το αν συμφέρει μακροπρόθεσμα την Ελλάδα η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγονται τα γνωστά προεκλογικά πυροτεχνήματα με στόχο την άγρα ψήφων και μόνον. Διότι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν μας συμφέρει να συνεχίσει να είναι η Τουρκία μια περιφερειακή, τριτοκοσμική, милитарιστική δύναμη στο έλεος του ισλαμικού φανατισμού ή αν θα πρέπει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια με όλες τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

**Τ**ο βέβαιο είναι ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και γι' αυτό στο Ελσίνκι δεν θα αποφασισθεί αν η Τουρκία θα ενταχθεί ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αν θα της αποδοθεί το καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη χώρας. Και είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν επιθυμούν την ένταξη διότι φοβούνται ότι θα κατακλυστούν από τα

κύματα των τούρκων μεταναστών. Αυτό που οι Ευρωπαίοι θέλουν είναι να δέσουν για καθαρά γεωπολιτικούς λόγους την Τουρκία στο ευρωπαϊκό άρμα. Τον ίδιο στόχο άλλωστε έχουν και οι Αμερικανοί.

**Μ**έσα στο πλαίσιο αυτό οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να γίνει δεκτή τώρα ως υποψήφια η Τουρκία και μετά να αρχίσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την προσαρμογή της στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Ελλάδα επιμένει ότι ορισμένοι όροι τόσο σχετικά με την Κύπρο όσο και με το Αιγαίο θα πρέπει να ικανοποιηθούν προκαταρκτικά ώστε η υποψηφιότητα αυτή να έχει ουσία και να μην είναι τυπική. Η Ελλάδα άλλωστε είναι η μόνη από τις 15 χώρες της ΕΕ που απειλείται από την Τουρκία.

**Α**ν η πολιτική αυτή δημιουργεί την εντύπωση ότι ο κ. Σημίτης «*βρίσκεται σε άτακτη υποχώρηση*» ή ότι «*το παράκανε*» ή ότι «*ξέφυγε από κάθε όριο*», όπως πομπωδώς κατήγγειλε ο κ. Καραμανλής, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αποδεικνύεται έτσι πόσο βαρύ είναι το πέπλο του λαϊκισμού που έχει καλύψει δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια και την αντιμετώπιση των

ευαίσθητων θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής. Όπως δεν μπορεί να καταγγέλλεται ως «*κωμική*» η προσπάθεια που έγινε για ελληνοτουρκική προσέγγιση μέσω της «*διπλωματίας των σεισμών*».

**Μ**πορεί ασφαλώς να επικριθεί η Αγκυρα διότι δεν ανταποκρίθηκε στις χειρονομίες καλής θέλησης της Αθήνας. Αλλά δεν μπορεί να επικριθεί η ελληνική κυβέρνηση επειδή προσπάθησε, έστω και μέσω των σεισμών, να βελτιώσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κατάφερε, τουλάχιστον, να αποκαταστήσει ένα κλίμα ύφεσης. Εκτός αν δεχθούμε ότι είναι προτιμότερο και ωφελεί την Ελλάδα το κλίμα έντασης όπου τον κύριο λόγο έχουν οι στρατηγοί και δεν αποτελεί αυτό προκφορά στον милитарιστικό τρόπο σκέψης του τουρκικού στρατιωτικοδιπλωματικού κατεστημένου.

**Ο**λα αυτά δείχνουν ότι οι προεκλογικές κορόνες – και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που πρόκειται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις – βλέπουν αντί να προωθούν, όπως ισχυρίζονται αυτοί που τις εκστομίζουν, τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Αντίθετα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με θετικό τρόπο η πρόταση του κ. Καραμανλή για τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο φυσικά δεν αποδεχόταν η ΝΔ όταν ήταν κυβέρνηση. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.

## ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ!

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΤΑΛΗ

**Σ**τη δίνη των προεκλογικών σκοπιμοτήτων βρίσκονται για μία ακόμη φορά τα εθνικά θέματα. Τη στιγμή μάλιστα που η Αθήνα δίνει μια δύσκολη μάχη για να εξασφαλίσει από τους εταίρους μας στο Ελσίνκι την υιοθέτηση των ελληνικών θέσεων. Προϋπόθεση απαραίτητη για να αποδεχθεί και η ίδια το καθεστώς της υποψηφίας για ένταξη χώρας για την Τουρκία. Στόχος της αξιωματικής

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Α9