

- Συμ Σπυρτζα ✓
- Αγγρεν Νάτερο ✓
- Πακουβιτ ✓
- Γικκίτσι ✓
- Παπαδουμιτριονό σπρεμα
- 1 Θάμα

Θέμα: Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα

1. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος R. Cook στο έγγραφο του της 18^{ης} Οκτωβρίου, που περιήλθε σε όλους τους αποδέκτες του εκ παραδρομής μόλις την 24^η Οκτωβρίου, αναφέρεται στις αντιρρήσεις της Αυστριακής Κυβέρνησης οι οποίες απηχούν προφανώς απόψεις του FPÖ (κόμμα του Haider). Τυχόν αποδοχή τους θα «νέρωνε», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, την πρόταση Κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα.

2. Συγκεκριμένα, η Αυστριακή Κυβέρνηση επιμένει σε δύο σημεία: α) χρηματοδότηση όλων των Εθνικών Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και β) διαγραφή από τον Κανονισμό της αναφοράς στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η εμμονή της στο πρώτο πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι το είναι το FPÖ δεν ανήκει σε ευρωπαϊκό κόμμα, ενώ η εμμονή στο δεύτερο εξηγείται ενόψει της πολιτικής ιδεολογίας του FPÖ.

3. Επειδή τυχόν άρνηση της Αυστρίας θα ματαίωνε την αποδοχή του κανονισμού, ο R. Cook προτείνει να εμμείνει το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα στις απόψεις του: α) για τον ελάχιστο αριθμό κρατών-μελών που πρέπει να ανήκουν σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα (δηλαδή το 25%) προκειμένου να χρηματοδοτείται ένα κόμμα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και β) για την ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπό αυτά τα δεδομένα, δεν διαφαίνεται προοπτική συμβιβασμού.

4. Ο Κανονισμός θα μπορούσε να προωθηθεί μετά την κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας, χωρίς απαράδεκτους συμβιβασμούς, διότι τότε θα αρκούσε για την αποδοχή του ενισχυμένη πλειοψηφία και θα ήταν συνεπώς αδιάφορες οι αντιρρήσεις της Αυστρίας. Τη θέση αυτή καλεί ο R. Cook να υιοθετήσουν όλες οι

σοσιαλιστικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών. Για λόγους προφανείς, η Ελλάδα πρέπει να την αποδεχθεί, αφού η αποδοχή του κανονισμού είναι εφικτή έτσι κι αλλιώς πριν από τη διεξαγωγή των επόμενων Ευρωεκλογών.

5. Συνημμένα εσωκλείονται το σημείωμα της 16^{ης} Οκτωβρίου 2001 και η σχετική αλληλογραφία που έδωσε λαβή στη σύνταξη του παρόντος.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2001