

Athens Re-enters the Olympic Beauty Contest

By Ian Thomsen
International Herald Tribune

ATHENS — Never mind the Acropolis. Tell us about the buses, the computers, how many hotel rooms have you got and what is everybody going to do during their spare time?

These days the International Olympic Committee is not only protector of the Olympic ideal, it is also the world's greatest tour operator. The whole planet gathers around each Olympic Games, and everything must be just right for everybody. Especially after the logistical,

commercial and cultural headaches of Atlanta.

The IOC's first chance to react to last summer's disillusioning Olympics — to right the wrongs of Atlanta — will come next September when it votes to award the 2004 Summer Olympics. An IOC technical evaluation committee is touring each of the record 11 bidding cities and will nominate four or five finalists in March. The list is expected to include Rome, Athens, Cape Town and Stockholm.

For Athens the questions raised by Atlanta might seem doubly cruel. Athens believed it deserved by divine right to host last summer's Centennial Games.

Now Athens and the other candidates will be held accountable for Atlanta's poor transportation, its unbalanced commercialization and even the bomb in Centennial Park.

The Athens 2004 bid committee made up of a new board with the government's financial backing, promised to leave behind the bitterness of its failed bid for 1996. But the Greek president, Costis Stephanopoulos, made a serious error when he threatened that Greece would turn its back on the Olympics if the IOC ignored Athens again.

See ATHENS, Page 20

ATHENS: Enters Olympic Race

Continued from Page 1

"No other city awaits with such impatience the IOC's decision than Athens," Mr. Stephanopoulos said during a recent visit by an IOC technical evaluation committee. "However, I express my bitterness over losing the 'Golden 1996 Olympics' in 1996.

"I believe that in case our country does not win these Olympics Games, it should never again submit its candidacy."

Many are sympathetic with Athens. Nonetheless, such threats won't go over well. The IOC will want to put its faith in a cooperative government.

In a way, Atlanta did the Greeks a favor. Athens figures to be a much better host in 2004 than it would have been three months ago. Athens' worn out airport would have been overwhelmed: It's so old, you expect Humphrey Bogart to come walking past in a trench coat. As recently as last year, there were official foreign concerns about the safety of its air-traffic control.

By next century, Athens is promising a new international airport, as well as two new metro lines — at a cost of \$2.6 billion — and a suburban highway around the city. All will be completed regardless of the Olympic vote.

Such renovations and the charisma of the bid committee's president, Gianna Angelopoulos-Daskalaki, might help overcome Mr. Stephanopoulos's comments. Even so, the IOC's questions are going to be more demanding than ever.

"The big challenge for Athens is to show how the city can control the Games," Mrs. Angelopoulos said. "Of course we have the heritage, but we don't depend on it. This time we don't depend on our laurels."

Mrs. Angelopoulos, 41, is a lawyer and a politician. Wife to the Greek millionaire Theodore Angelopoulos, she has helped sponsor the bid with her own money. Her job is to make the Olympic history of Greece relevant to the IOC by rooting it in a sound, modern organization.

One of Atlanta's problems was its promise to put on the biggest Olympics ever. But Atlanta isn't New York or Paris or Tokyo; it ended up swamping its Olympic ring with too many spectators. Athens will have to deal with similar suspicions. Athens invented democracy and, possibly, the traffic jam.

Athens' bid is a revelation. Of the 39 facilities Athens has declared for the 2004 Olympics, 28 are in place. The core venues to the north of the city, meant to host athletics, aquatics, gymnastics and basketball, are all beautiful. Atlanta's venues were at least as spectacular; the problems were swarming outside, with little in the way of government support to help clear them away. Athens has the necessary financial guarantees from the government, but then so do the other contenders for 2004.

What the others lack is the history of the Olympics itself. They began in 776 B.C. at ancient Olympia, 350 kilometers west of Athens (215 miles). The site of the ancient stadium is a long, narrow oval, a natural floor rubbed free of grass. Today visitors from all over the world run a lap of the same track.

To fly from the ancient Olympic ruins back toward modern Athens is to wing the span of time. The grassy hills give way to farmland and herds, then towns and the harbors. Athens itself occupies a huge natural bowl that holds in the smog. The city is enormously white, a blend of the ruined statues left behind and the white marble of the downtown stadium that 100 years ago hosted the first modern Olympics.

The 1896 stadium is long and narrow, too. Athenians jog along the track in the mornings before work; grass grows peacefully from seams in the rows of white marble benches. The sunlight reflecting from the marble floor heats your legs as you walk back toward the Acropolis, which overlooks the stadium and the surrounding traffic. For 2004 Athens has plans to finish the men's marathon in the 1896 stadium. It would become a lap unifying the Olympic movement.

No other city can match this dimension. Which is not to bury the other candidates; they all have their own strengths. Perhaps Rome has the biggest asset of all in Primo Nebiolo, the Italian who runs the key Olympic sport of track and field, and who is no doubt calling in favors on behalf of his home city.

Η Αθήνα ξαναμπαίνει στον αγώνα για την Ολυμπιακή ομορφιά

Δεν πειράζει για την Ακρόπολη. Πέστε μας για τα λεωφορεία, τα computers, πόσα δωμάτια ξενοδοχείων έχετε και τι θα κάνει ο καθένας στο χρόνο που απομένει.

Αυτές τις μέρες η ΔΟΕ δεν είναι μόνον ο προστάτης του Ολυμπιακού ιδεώδους είναι επίσης ο μεγαλύτερος τουριστικός πράκτορας του κόσμου.

Όλος ο πλανήτης συγκεντρώνεται για τους ΟΑ και κάθε τι πρέπει να είναι σωστό για τον καθένα. Ειδικά μετά τους εμπορικούς πολιτιστικούς και οικονομικούς πονοκεφάλους της Ατλάντας.

Η πρώτη ευκαιρία της ΔΟΕ για να αντιδράσει στους απογοητευτικούς Ολυμπιακούς του περασμένου καλοκαιριού, να διορθώσει τα λάθη της Ατλάντα θα δοθεί τον επόμενο Σεπτέμβριο όταν θα ψηφίσει για την ανάθεση των ΟΑ του 2004. Μια τεχνική επιτροπή αξιολόγησης της ΔΟΕ επισκέπτεται κάθε μία από τις 11 υποψήφιες πόλεις και θα υποδείξει 4 ή 5 φιναλίστ τον Μάρτιο. Η λίστα αναμένεται να περιλαμβάνει τη Ρώμη, την Αθήνα, το Κέιπ Τάουν και τη Στοκχόλμη. Για την Αθήνα οι ερωτήσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας της Ατλάντα θα μπορούσαν να φαίνονται διπλά σκληρές.

Η Αθήνα πίστεψε ότι δικαιούτο το ιερό δικαίωμα να υποδεχθεί τους αγώνες για τα 100 χρόνια το περασμένο καλοκαίρι. Τώρα η Αθήνα και οι υπόλοιπες πόλεις θα βρεθούν υπόλογοι για τη φτωχή διεξαγωγή της Ατλάντας, την ανεξέλεγκτη εμπορευματοποίηση ακόμη και για τη βόμβα στο Πάρκο Centennial.

Η Επιτροπή για την υποψηφιότητα της Αθήνας για το 2004 που συγκροτήθηκε από νέα μέλη, με την οικονομική κυβερνητική υποστήριξη, υποσχέθηκε να ξεχάσει την πικρία για την αποτυχημένη υποψηφιότητα του 1996. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ.Στεφανόπουλος όμως έκανε ένα σοβαρό λάθος όταν απείλησε ότι η Ελλάδα θα γυρίσει την πλάτη στους Ολυμπιακούς αν η ΔΟΕ αγνοήσει ξανά την Αθήνα.

“Καμιά άλλη πόλη δεν περιμένει με τόση ανυπομονησία την απόφαση της ΔΟΕ όσο η Αθήνα” είπε ο κ.Στεφανόπουλος, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης της ΔΟΕ. “Ωστόσο εκφράζω την πικρία μου που χάσαμε τους Χρυσούς Ολυμπιακούς το 1996”. “Πιστεύω ότι αν η χώρα μας, δεν κερδίσει αυτούς τους Ο.Α δεν θα υποβάλει ποτέ ξανά υποψηφιότητα”.

Πολλοί συμπαθούν την Αθήνα αλλά κανείς δεν θα αποδεχόταν τέτοιου είδους απειλές. Η ΔΟΕ θέλει να εμπιστευθεί μία συνεργάσιμη κυβέρνηση.

Κάτα κάποιο τρόπο η Ατλάντα έκανε μια χάρη στην Αθήνα. Η Αθήνα σχεδιάζει να είναι πολύ καλύτερη “οικοδέσποινα” το 2004 από ότι θα

ήταν τρεις μήνες πριν. Το φθαρμένο αεροδρόμιο της Αθήνας θα είχε κατακλυσθεί. Είναι τόσο παλιό που περιμένει κανείς τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ να έρθει περπατώντας από το παρελθόν με την καμπαρντίνα του. Πρόσφατα τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν υπηρεσιακές αναφορές ξένων για την ασφάλεια του και για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Για τον επόμενο αιώνα η Αθήνα έχει υποσχεθεί ένα νέο διεθνές αεροδρόμιο, δύο γραμμές μετρό προϋπολογισμού 2.600.000.000 δολλαρίων και ένα περιφερειακό δρόμο γύρω από την πόλη. Όλα θα έχουν ολοκληρωθεί ανεξάρτητα από την Ολυμπιακή ψήφο.

Αυτές οι ανακοινώσεις καθώς και η χαρισματική Πρόεδρος της Επιτροπής για την υποψηφιότητα, Γιάννα Δασκαλάκη-Αγγελοπούλου, θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα σχόλια του κ.Στεφανόπουλου ακόμη και αν οι ερωτήσεις της ΔΟΕ πρόκειται να γίνουν περισσότερο από ποτέ απαιτητικές.

“Η μεγάλη πρόκληση για την Αθήνα είναι να δείξει ότι η πόλη μπορεί να ελέγξει τους Αγώνες” είπε η κα Αγγελοπούλου. “Φυσικά εμείς έχουμε την κληρονομιά αλλά δεν στηριζόμαστε σ’ αυτή. Αυτή την ώρα δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας”. Η 40χρονη κα Αγγελοπούλου είναι δικηγόρος και πολιτικός. Σύζυγος του Έλληνα εκατομμυριούχου Θεοδ.Αγγελόπουλου βοήθησε στην εισήγηση της πρότασης της υποψηφιότητας και με δικά της χρήματα.

Η δουλειά της είναι να κάνει την Ολυμπιακή ιστορία της Ελλάδας σχετική με τη ΔΟΕ οδηγώντας την σε μια σωστή και σύγχρονη διοργάνωση. Ένα από τα προβλήματα της Ατλάντας ήταν η υπόσχεσή της να κάνει τους μεγαλύτερους παρά ποτέ Ο.Α. Αλλά η Ατλάντα δεν είναι Νέα Υόρκη, Παρίσι ή Τόκιο. Κατέληξε να κατακλυσθεί από τόσους πολλούς θεατές. Η Αθήνα θα έχει να αντιμετωπίσει τις ίδιες υποψίες. Η Αθήνα επινόησε τη δημοκρατία και πολύ πιθανόν την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Της Αθήνας η υποψηφιότητα είναι μια αποκάλυψη. Από τις 39 διευκολύνσεις που ανακοίνωσε οι 28 είναι σωστές. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις στα βόρεια της πόλης, σχεδιασμένες να υποδεχθούν κλασικό αθλητισμό, γυμναστική, μπάσκετ κλπ είναι όλες ωραίες. Της Ατλάντας οι εγκαταστάσεις ήταν τουλάχιστον θεαματικές. Τα προβλήματα συγκεντρώθηκαν απέξω με πολύ λίγη βοήθεια από την Κυβέρνηση. Η Αθήνα έχει την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη από την κυβέρνηση αλλά το ίδιο κάνουν και οι άλλοι ανταγωνιστές για το 2004. Αυτό που στερούνται οι υπόλοιποι είναι η ιστορία των Ο.Α αυτή καθεαυτή. Αρχισαν στην αρχαία Ολυμπία το 776 π.Χ (350 χιλιόμετρα από την Αθήνα). Ο χώρος του αρχαίου σταδίου είναι μακρύς στενός με φυσικό δάπεδο χωρίς χορτάρι. Σήμερα επισκέπτεται απ’ όλον τον κόσμο κάνουν το γύρο αυτού του σταδίου. Πετώντας από τα ερείπια της αρχαίας Ολυμπίας πίσω στην σύγχρονη Αθήνα είναι σαν να πετάς μέσα στο χρόνο. Η Αθήνα η ίδια είναι σαν τεράστια σφαίρα μέσα στην ομίχλη. Η

πόλη είναι τρομαχτικά λευκή. Ανάμεσα στα ερειπωμένα αγάλματα υπάρχει και το στάδιο στο κέντρο της πόλης που φιλοξένησε τους Ο.Α πριν 100 χρόνια. Για το 2004 η Αθήνα σχεδιάζει τον τερματισμό του Μαραθωνίου ανδρών σ' αυτό το στάδιο του 1896. Καμμία άλλη πόλη δεν μπορεί να ανταγωνισθεί αυτή τη διάσταση. Παιός δεν θα έκαιγε τους άλλους υποψήφιους; Όλοι όμως έχουν την δύναμή τους. Ίσως η Ρώμη έχει το πιο δυνατό χαρτί απ' όλους με τον Primo Nebiolo τον Ιταλό που χωρίς αμφιβολία θα ζητήσει κάθε χάρη για λογαριασμό της πόλης του.