

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ****ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ****ΓΙΑ ΤΑ 23 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.**

1. Συμπληρώνονται σήμερα 23 ολόκληρα χρόνια από την γέννηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε μια πορεία δύσκολων αγώνων και μεγάλων επιτυχιών.

Στα 23 χρόνια παρουσίας και δράσης του ΠΑΣΟΚ, όλοι εμείς που ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Α. Παπανδρέου, ζήσαμε μια συγκλονιστική περιπέτεια. Αμφισβητήσαμε το πολιτικό κατεστημένο της προδικτατορικής εποχής. Κερδίσαμε το στοίχημα της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Ανατρέψαμε το μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς. Οικοδομήσαμε μια σταθερή Δημοκρατία. Δημιουργήσαμε κράτος πρόνοιας. Χαράξαμε νέους δρόμους για τη χώρα, την κοινωνία, τους πολίτες. Συμβάλαμε στο να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική τομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Γι' αυτό η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής, μνήμης και προοπτικής.

2. Σήμερα, ο κύκλος της μεταπολίτευσης έχει κλείσει οριστικά. Έχουμε εισέλθει πια σε μια νέα εποχή. Ζούμε σ' ένα κόσμο που διαμορφώνεται σε συνθήκες ραγδαίας παγκοσμιοποίησης της αγοράς. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, με νέες δυσκολίες και δυνατότητες.

Η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της νέας εποχής, χρειάζεται ένα νέο σχέδιο για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Χρειάζεται μιά νέα έμπνευση που θα κινητοποιεί τις ζωντανές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Χρειάζεται νέους ανθρώπους που θα δώσουν ζωντάνια και ορμή στις προσπάθειές της αυτές. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει και σχέδιο και όραμα για μια ισχυρή και ευημερούσα Ελλάδα.

3. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μπορεί να είναι το κόμμα των βιωμάτων, του ηρωικού παρελθόντος, της απλής αντιδεξιάς συσπείρωσης. Πρέπει να είναι το κόμμα των ενεργών πολιτών. Πρέπει να είναι ένα κόμμα ανοικτό στην κοινωνία, στις νέες δυνάμεις, στις νέες ιδέες και προσεγγίσεις. Πρέπει να κάνει πράξη τη διαλεκτική της τομής και της συνέχειας.

Διότι μόνον έτσι θα κερδίσει το στοίχημα του εκσυγχρονισμού, της ανταπόκρισής του στις νέες προκλήσεις και ανάγκες. Διότι μόνον έτσι θα κερδίσει το στοίχημα της ανασυγκρότησής του. Διότι μόνον έτσι θα κερδίσει το στοίχημα της ισχυρής Ελλάδας.

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα έχει ζωτική ανάγκη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 21ου αιώνα, ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νέας εποχής, ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ. της ωριμότητας και της ευθύνης, ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ. των νέων μεγάλων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών μετασχηματισμών. Γι' αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αγωνισθήκαμε και θα αγωνιζόμαστε.