

Με αντικείμενο την πολιτική του Υπουργείου Μεταφορών συνεδρίασε σήμερα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αναφέρθηκε, στην εισαγωγική ομιλία του, στο τραγικό συμβάν της απώλειας του ουκρανικού αεροσκάφους, λέγοντας ότι είναι πρόωρος οποιοσδήποτε σχολιασμός, αλλά και καταλογισμός ευθυνών, πριν καν εντοπισθεί το μοιραίο αεροσκάφος και ανευρεθεί το μαύρο κουτί.

Σε σχέση με το θέμα των ραντάρ, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε δύο πράγματα:

α. Ο πολίτης αναμένει από την Κυβέρνηση το ξεπέρασμα των τοπικών αντιδράσεων, όταν προέχει η εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: "Όσον αφορά τα ραντάρ, πρέπει να μπούνε όλα. Πρέπει να μπούνε τώρα, παρά τις όποιες αντιδράσεις από τις κοινότητες, κοινοτάρχες, δεν ξέρω ποιές υπηρεσίες, γιατί εκείνο που θα διαφοροποιήσει εμάς από κάποιους άλλους είναι αυτό ακριβώς, ότι μπορούμε να πιάσουμε ένα πρόβλημα και να το λύσουμε, να πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρατα".

β. Των προμηθειών και της εγκατάστασης τέτοιου είδους μηχανημάτων πρέπει απαραίτητως να προηγούνται όλες οι ενδεικνυόμενες ενέργειες.

Η άμεση υλοποίηση -συνέχισε ο Πρωθυπουργός- των ως άνω δύο προϋποθέσεων δείχνει ότι η δημόσια διοίκηση επιτελεί το έργο της και ότι ο πολίτης αποκομίζει τη θετική εντύπωση πως επιτέλους ο κρατικός μηχανισμός αρχίζει να εμπεδώνει σωστές λειτουργίες.

Ως προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στο διεθνές αυτό αεροδρόμιο έχει πραγματοποιηθεί σημαντικό έργο για τον εκσυγχρονισμό του, που το έχει καταστήσει απόλυτα ασφαλές. Μόνον που -όπως είπε- το τραγικό συμβάν κάλυψε παντελώς το επιτελεσθέν έργο.

Ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη συνεδρίαση, συνόψισε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, σε τέσσερα βασικά σημεία:

α. Στην ενίσχυση του ρόλου των μαζικών μέσων μεταφοράς.

β. Στη δημιουργία ενός κέντρου, το οποίο θα σχεδιάζει και θα διαμορφώνει έναν ενιαίο σχεδιασμό, με βάση τη μητροπολιτική αντίληψη. Η λήψη άμεσων αποφάσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

γ. Στην οικονομική εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών, σε συνδυασμό με τα θέματα των επιδοτήσεων και της οικονομικής λειτουργίας τους.

δ. Στην εξυπηρέτηση του πολίτη, που αποτελεί μείζων προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, η οποία κρίνεται για την αποτελεσματικότητά της πάνω σε θέματα που συνδέονται άρρηκτα με την καθημερινότητα.

Τον συντονισμό των συναρμοδίων υπουργείων (Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ, Δημόσιας Τάξης και Εσωτερικών) στο πλαίσιο της δημιουργίας του κέντρου για τον ενιαίο σχεδιασμό, αναλαμβάνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννος Παπαντωνίου.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε στους συνεργάτες του υπουργούς και υφυπουργούς για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους και τους ζήτησε μια περισσότερο δημιουργική καινούρια χρονιά.