

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗ - Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ένα περίπου χρόνο πριν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης μιλώντας στο Συνέδριο του Συνασπισμού, υποστήριξε την ανάγκη οι δυνάμεις του ευρύτερου Κεντροαριστερού χώρου, να ξαναβρούν τον ορίζοντα του διαλόγου και της κοινής δράσης, χωρίς τα τραύματα και τα πείσματα του παρελθόντος, χωρίς προκατάληψη και δυσπιστία, χωρίς ηγεμονικούς όρους και χωρίς τρέχουσες, στενόκαρδες εκλογικές υστεροβουλίες.

Το διάστημα που μεσολάβησε, το εγχείρημα της ανασύνθεσης έχει βρεθεί στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών συζητήσεων, προβληματισμών και αναζητήσεων.

Ο Κώστας Σημίτης με σταθερότητα και συνέπεια προώθησε σημαντικές πρωτοβουλίες διαλόγου. Κορυφαία στιγμή οπωσδήποτε, αποτέλεσε η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ΠΑΣΟΚ, με την συμμετοχή του Γεν.Γραμματέα του Δ.Κ.Α Ιταλίας Μάσιμο Ντ' Αλέμα.

Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε ένα φόρουμ διαλόγου για τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Ο Κώστας Σημίτης με την πρωτοβουλία του αυτή έδειξε ότι ο διάλογος για τη σύγχρονη φυσιογνωμία της Κεντροαριστεράς δεν είναι ένα τρύκ. Με την ομιλία του άλλωστε, κατάθεσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαλόγου τοποθετώντας τις 12 προκλήσεις για την Κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ επίσης, έδειξε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο τοπίο στις σχέσεις των παραδοσιακών δυνάμεων.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη και του Προέδρου του ΣΥΝ Νίκου Κωνσταντόπουλου πραγματοποιείται στον απόηχο όλης αυτής της συζήτησης που έχει πραγματοποιηθεί, στον απόηχο των πρόσφατων σημαντικών επιτυχιών των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς στην Μ.Βρετανία και την Γαλλία. Πραγματοποιείται επίσης λίγες μέρες μετά την κατάθεση εκ μέρους του ΣΥΝ της πρότασης διαλόγου ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΝ, το ΚΚΕ και το ΔΗΚΚΙ.

Η πρόταση αυτή ανεξάρτητα από την ρεαλιστικότητά της και τον βαθμό ολοκλήρωσής της καταδειχνει με τον δικό της τρόπο την κινητικότητα που έχει δημιουργηθεί στις δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και το ενδιαφέρον για τη σύγκλιση και ανασύνθεση των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς.

Η αυριανή συνάντηση επομένως έχει μια ξεχωριστή σημασία και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

1. Ο διάλογος δεν μπορεί παρά να αφορά τις δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού και του προοδευτικού εκσυγχρονισμού.
2. Ο στόχος του δεν μπορεί παρά να είναι η ανανέωση και η ανασύνθεση αυτού του χώρου, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες διεργασίες στην Ευρώπη και διεθνώς, με σκοπό την ισχυρή Ελλάδα της ευημερίας, οργανικά ενταγμένη στην Ευρώπη.
3. Ο διάλογος και οι διαδικασίες του δεν μπορεί παρά να σέβεται την πολυμορφία και ποικιλομορφία του χώρου, τις ιστορικές καταβολές των συνιστωσών του, το πολιτισμικό τους φορτίο.
4. Ο διάλογος δεν μπορεί παρά να σημαίνει ανανέωση, ανασύνθεση και μετατοπίσεις από παραδοσιακές απόψεις και ιδέες που δεν έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης. Είναι δυναμική διαδικασία και όχι ένα στατικό δούναι και λαβείν ή συγκόλληση κάποιου ... σπασμένου βάζου. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να "εισβάλει" σε αυτόν η κοινωνία των πολιτών με τις όποιες εκφράσεις της (...)
5. Τα κόμματα έχουν, βέβαια, το δικό τους ρόλο που πρέπει να ασκήσουν. Για παράδειγμα, εμείς οργανώνουμε τις επόμενες μέρες εκδηλώσεις ευρωπαϊκού

διαλόγου της Αριστεράς στην Αθήνα. Σ' αυτές κάλεσα και την ηγεσία του Συνασπισμού. Ανάλογες ευκαιρίες μπορούμε να έχουμε και στο μέλλον, ενώ μπορούν να προωθηθούν και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

6. Σε επίπεδο κορυφής οι πόρτες μου είναι ανοικτές όποτε χρειαστεί ανταλλαγή απόψεων για ειδικά θέματα ή γενικότερα ζητήματα. Είτε μόνοι μας είτε και με τους αντίστοιχους υπεύθυνους. Είναι επίσης ανοικτές οι πόρτες των Υπουργών.

Δεν μπορούμε, βέβαια, να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για συνάντηση κορυφής που θα μπορούσε να εκληφθεί ότι θα ενημερώσει μια ... συμφωνία, χωρίς να το κάνει και να σπύρει έτσι την απογοήτευση. Νομίζω, άλλωστε, ότι ούτε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος εννούσε κάτι τέτοιο. Όταν και αν, βέβαια, μέσα από το διάλογο σε όλα τα επίπεδα ωριμάσουν τα πράγματα, μπορεί και αυτό να γίνει.

1. Ο Εθνικός Γραμματέας του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος της Αριστεράς Μάσιμο Ντ' Αλέμα επισκέπτεται την Παρασκευή 14 Μαρτίου την Αθήνα , προσκεκλημένος του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κώστα Σημίτη.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η σύσφιξη των σχέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ και του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος της Αριστεράς, η ανταλλαγή απόψεων για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της ευρύτερης Αριστεράς στο χώρο της Ευρώπης, η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου για την φυσιογνωμία και την στρατηγική της Κεντροαριστεράς στη νέα εποχή.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ Κώστας Σημίτης και ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Αριστεράς (P.D.S.) Μάσιμο Ντ' Αλέμα θα μιλήσουν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Μαρτίου (ώρα 19:00) στο ξενοδοχείο «ΚΑΡΑΒΕΛ».

Το θέμα της εκδήλωσης θα είναι : «Η Αριστερά μπροστά στις προκλήσεις του μέλλοντος.»

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Πρωθυπουργός θα παραθέσει γεύμα στο Μάσιμο Ντ' Αλέμα στο ξενοδοχείο «ΚΑΡΑΒΕΛ». Στο γεύμα θα παρακαθήσουν όλα τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Η παρουσία του Μάσιμο Ντ' Αλέμα στην Ελλάδα αποδεικνύει τις στενές πολιτικές σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί ανάμεσα στα δύο κόμματα τα τελευταία χρόνια και υπογραμμίζει τον κοινό προβληματισμό που αναπτύσσεται στο Δ.Κ.Α. και στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τους νέους πολιτικούς, προγραμματικούς και ιδεολογικούς προσανατολισμούς που πρέπει να διαμορφώσει η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Αριστερά.

2. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, όπως και το σύνολο των επαφών που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του επικεφαλής της Ιταλικής Αριστεράς, αποκτά ξεχωριστή σημασία, ιδιαίτερα για δύο λόγους :

α. Πραγματοποιείται σε μία περίοδο που οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς, του εκσυγχρονισμού και του δημοκρατικού σοσιαλισμού σε όλη την Ευρώπη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, να εκσυγχρονιστούν και να διαμορφώσουν ένα νέο προγραμματικό και πολιτικό λόγο, αναμετρώμενες και με τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά. Αυτές οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού συντελούνται σε όλα τα μεγάλα αριστερά κόμματα της Ευρώπης, όπως το Δ.Κ.Α. και το ΠΑ.ΣΟ.Κ..

β. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αυτοδύναμα, όπως και το Δ.Κ.Α, στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Συνασπισμού της Κεντροαριστεράς στην Ιταλία, έχουν την ευθύνη διακυβέρνησης στις δύο χώρες σε μία κρίσιμη περίοδο για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

3. Η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων και η συστηματοποίηση του διαλόγου, που θα στηρίζονται στις διαφορετικές εμπειρίες τις οποίες έχουν τα δύο κόμματα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε νέες προσεγγίσεις για :

α. Την επαναθεμελίωση της φυσιογνωμίας και της στρατηγικής της Αριστεράς της νέας εποχής.

β. Τη σύγκλιση των προσπαθειών των δυνάμεων που έχουν ακολουθήσει διαφορετικές ιστορικές διαδρομές και προελεύσεις αλλά και διαφορετικά αξιακά και πολιτισμικά μοντέλα.

γ. Τη διαμόρφωση νέων, τολμηρών και ριζοσπαστικών προτάσεων αλλά και κοινών στόχων απέναντι στις προκλήσεις της διεθνοποίησης, των θεμάτων εργασίας, της μεταρρύθμισης του κοινωνικού κράτους και του χαρακτήρα της Ενωμένης Ευρώπης.

δ. Τη διαμόρφωση ενός νέου στρατηγικού σχεδίου που θα ενώνει ηθικό ορίζοντα και εκσυγχρονιστική πρακτική, ανάπτυξη και κοινωνική ευαισθησία.

4. Η κεντροαριστερά δεν είναι ένας παραδοσιακός κομματικός σχηματισμός. Είναι ένα νέο πολιτικό υποκείμενο υπέρβασης των διαφορετικών ιστορικών διαδρομών, που έχουν ακολουθήσει οι δυνάμεις της ευρύτερης αριστεράς. Είναι ένα νέο πολιτικό υποκείμενο το οποίο στηρίζεται στην επαναθεμελίωση της φυσιογνωμίας και της στρατηγικής της αριστεράς της νέας εποχής. Είναι ένα νέο πολιτικό υποκείμενο στο οποίο αναφέρονται οι δυνάμεις της εργασίας, της παραγωγής, της επιστήμης, του πνεύματος και του πολιτισμού.

5. Η αναγκαιότητα αυτού του νέου πολιτικού υποκειμένου επιβάλλεται από τις παγκόσμιες ανατροπές που συνέβησαν το 1989 και το νέο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, το οποίο έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Οι αλλαγές, που προηγουμένως αναφέραμε, απαιτούν νέες προσεγγίσεις και νέες απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα. Απαιτούν ένα νέο πολιτικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος.

6. Η εμπειρία του «Ιταλικού πειράματος» είναι σημαντική για όλη την Ευρώπη, όσον αφορά τη συγκρότηση του Κεντροαριστερού Συνασπισμού που σήμερα κυβερνά την Ιταλία. Πρόκειται για ένα εγχείρημα μεγάλων διαστάσεων στο οποίο αποδεικνύεται ότι η Αριστερά έχει δυνατότητες δημιουργικές και ανανεωτικές. Η Ιταλική Αριστερά δεν κλείστηκε στον εαυτό της, αλλά αναζήτησε ένα «κοινό τόπο» με άλλες πολιτικές παραδόσεις, με άλλες κουλτούρες και μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Η «Ελιά» νίκησε, επειδή πρέσβευε μεγάλες αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ισοτιμία, η προάσπιση των δικαιωμάτων, η δημοκρατία. Η «Ελιά» νίκησε επειδή έδειξε την ικανότητα να πάει πέρα από μία αμυντική προάσπιση «κεκτημένων» και να προτείνει νέες ιδέες και ένα νέο κοινωνικό μοντέλο. Πρόκειται για ένα νέο πολιτικό υποκείμενο υπέρβασης μέσα από το οποίο αναδύεται μία νέα Αριστερά, ανανεωμένη σε προγράμματα, ιδέες και θέσεις.

7. Η δημιουργία του κυβερνητικού συνασπισμού της Κεντροαριστεράς στην Ιταλία, της «Ελιάς» του Ρομάνο Πρόντι, απέδειξε ότι δυνάμεις με διαφορετικές ιστορικές διαδρομές προέλευσης και καταβολής αλλά και με διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς, μπορούν να βρουν με επιτυχία τον δρόμο του κοινού προβληματισμού, του διαλόγου και της συνεργασίας.

8. Η επικράτηση της κεντροαριστεράς ήταν πράγματι μία ανάσα ελπίδας, αφού έδωσε σε όλες τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, του εκσυγχρονισμού και του δημοκρατικού σοσιαλισμού, έμπνευση και δύναμη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αναμόρφωση και την ανανέωση του πολιτικού, ιδεολογικού και προγραμματικού λόγου των δυνάμεων της εργασίας και του πολιτισμού.

9. Στην Ελλάδα ,το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως βασική δύναμη της Κεντροαριστεράς, θα προχωρήσει σε πολιτικές πρωτοβουλίες για την αναζήτηση κοινών οριζόντων για τις δυνάμεις της προόδου, της Κεντροαριστεράς, του εκσυγχρονισμού και του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Η πρόταση για την Κεντροαριστερά έχει τεράστια κοινωνική και πολιτική δυναμική ως μία στρατηγική πρόταση στη νέα ιστορική περίοδο που διανύουμε. Είναι πρόκληση για μία νέα σύνθεση οράματος, ιδεών και προγράμματος σ' ένα νέο πολιτικό σχέδιο δημοκρατικής ανανέωσης και προοδευτικού εκσυγχρονισμού της χώρας. Είναι πρόκληση για την διαμόρφωση ενός νέου, σύγχρονου, ριζοσπαστικού, εκσυγχρονιστικού, πλειοψηφικού ρεύματος στην Ελληνική Κοινωνία. Η πρόταση αυτή δεν απευθύνεται απλά και μόνο σε κάποιες ηγεσίες. Αφορά όλες τις ζωντανές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που διψάνε για την διαμορφωση ενός νέου τοπίου, στις σχέσεις των προοδευτικών και κεντροαριστερών.

Ο διάλογος για την Κεντροαριστερά πρέπει να αρχίσει άμεσα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αξιοποιώντας και της εμπειρία του Δ.Κ.Α., θα προχωρήσει άμεσα σε πρωτοβουλίες.