

Αθήνα, 16/1/98

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνήλθε σήμερα στις 10.30 το πρωί, στην πρώτη συνεδρίασή του με την έναρξη της καινούριας χρονιάς, το Υπουργικό Συμβούλιο. Αντικείμενο η πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρωθυπουργός, στην αρχή της εισήγησής του, έδωσε ένα γενικό πολιτικό στίγμα, υπογραμμίζοντας τα εξής:

- Ο νέος χρόνος, στον οποίο έχουμε εισέλθει, αποτελεί, όντως, χρόνο-σταθμό. Στο χρόνο αυτό καλούμαστε να κερδίσουμε το στοίχημα της ΟΝΕ, διότι μόνον έτσι θα πετύχουμε την ισότιμη παρουσία μας σε όλο το φάσμα των εξελίξεων και διαδικασιών του ευρωπαϊκού γίνεσθαι, συμμετέχοντας στο σκληρό πυρήνα του κέντρου των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Οι εξελίξεις στην Οικονομία είναι θετικές. Η χώρα γνωρίζει το χαμηλότερο πληθωρισμό της τελευταίας 25ετίας και τα δημοσιονομικά ελλείμματα εμφανίζουν συνεχή πτωτική τάση. Όμως, παρά τα θετικά αυτά επιτεύγματα, δεν δικαιολογείται κανείς εφησυχασμός. Η οικονομική πολιτική μας θα συνεχισθεί απαρέγκλιτα με την αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού.
- Η ενεργός παρουσία μας στην Ευρώπη συνοδεύεται και από μια εξίσου δραστήρια παρουσία στο χώρο της Βαλκανικής. Η πολιτική φιλίας, ειρήνης και συνεργασίας, όπως την έχουμε εξαγγείλει και βρίσκεται ήδη στο στάδιο της υλοποίησης με χειροπιαστά αποτελέσματα, θα συνεχισθεί. Η Ελλάδα έχει πλέον καταξιωθεί ως ο κατ' εξοχήν σταθεροποιητικός παράγων στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό και οι προσπάθειές της προς αυτήν την κατεύθυνση τυγχάνουν της επιδοκίμασias της διεθνούς κοινότητας.
- Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στο κυβερνητικό έργο, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Κυβέρνηση κρίνεται αποκλειστικά από το έργο της. Κατευθυντήριο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας αποτελούν οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης.
- Υπάρχει αντιστοιχία έργου και προγραμματικών δηλώσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ήδη υλοποιούμε πολλές από τις δεσμεύσεις μας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και μεθοδικότητα, προκειμένου να ανταποκριθούμε πλήρως στη λαϊκή εντολή και επιταγή.
- Ο κόσμος θα μας κρίνει από το έργο μας. Και εάν εμείς φθάσουμε τους μεγάλους στόχους μας και συνεχίζουμε να διορθώνουμε σημαντικά την καθημερινότητα, κανείς δεν πρόκειται να θίξει την πολιτική μας ηγεμονία, τόνισε χαρακτηριστικά.
- Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το έργο της Κυβέρνησης. Το έργο του κάθε υπουργού είναι έργο της κυβέρνησης και αντανάκλα στο σύνολο της κυβερνητικής δραστηριότητας. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παγιδευόμαστε σε εσωστρέφειες. Τα εσωκομματικά δεν ενδιαφέρουν τον πολίτη, ούτε πρέπει να μας αποπροσανατολίζουν, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.
- Και ο Πρωθυπουργός συνόψισε σε έξι τους μεγάλους στόχους, που πρέπει να χαρακτηρίζουν το έργο της κυβέρνησης:
 1. Εντατικοποίηση των ρυθμών λειτουργίας.
 2. Παραγωγή κυβερνητικού έργου, που θα χαρακτηρίζεται από προτεραιότητες, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.
 3. Εξωστρέφεια και ανάληψη πρωτοβουλιών.
 4. Ενασχόληση με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής του πολίτη.

5. Εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων και λειτουργιών και ανάδειξη της αξιοκρατίας σε κανόνα και σε καθημερινή βάση.
6. Απεμπλοκή από τα εσωκομματικά προβλήματα και τις εσωτερικές τριβές.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στο αντικείμενο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή στην πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας επεσήμανε τα εξής:

- Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καλείται να επιτύχει μια δύσκολη αλλά αναγκαία σύνθεση: να συγκεράσει το αίτημα του εκσυγχρονισμού με το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, την οικονομική ανάπτυξη με την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου Κράτους Πρόνοιας.
- Χρέος του νέου Κοινωνικού Κράτους είναι η διαμόρφωση μιας κοινωνίας περισσότερο δίκαιης, περισσότερο συνεκτικής, περισσότερο αλληλέγγυας. Γι' αυτό βασική συνιστώσα του είναι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού Κοινωνικού Ιστού Ασφαλείας, ενός εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας.
- Η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, η εξασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, η παροχή βοήθειας σε περισσότερους και κυρίως σ' αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες είναι βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος κοινωνικής φροντίδας, για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του οποίου επικεντρώνει τις προσπάθειές της η κυβέρνηση.