

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2003**

Πραγματοποιείται απόψε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών η ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση του λογοτεχνικού περιοδικού *Διαβάζω* για την απονομή βραβείων στις κατηγορίες ποίησης, μυθιστορήματος, διηγήματος, πρωτοεμφανιζόμενου πεζογράφου, δοκιμίου - μελέτης, παιδικού βιβλίου και εφηβικού βιβλίου.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αναφέρει τα εξής:

«Είναι μεγάλη η χαρά μου που, και για μια ακόμη χρονιά, απευθύνω χαιρετισμό στην απονομή των βραβείων του περιοδικού *Διαβάζω*. Θα ήθελα να συγχαρώ από καρδιάς όχι μόνο τους δημιουργούς που βραβεύονται, αλλά και τους δημιουργούς που συμμετείχαν στη διαδικασία. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης τους διοργανωτές, τους ανθρώπους του περιοδικού *Διαβάζω*, αλλά και τα μέλη των επιτροπών που έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχυ των προσδοκιών.

Η αντοχή του θεσμού στον χρόνο και η αποδοχή του από την ίδια την κοινότητα των δημιουργών αποτελούν αδιάψευστες ενδείξεις του πόσο έχει επιτύχει, πόσο βαθιά έχει ριζώσει στην πνευματική μας ζωή. Παράλληλα φωτίζουν το πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας μας, η οποία, όσο και αν μεμψιμοιρούν μερικοί, μοιάζει να εμπιστεύεται τους αξιόπιστους θεσμούς και τις ουσιαστικές αξίες.

Και η επιτυχία των βραβείων του *Διαβάζω* γίνεται ακόμη πιο αξιοπρόσεκτη αν αναλογισθούμε ότι έχουν ριζώσει σε μια κοινωνία που πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν ανέχεται την αριστεία, ότι υπονομεύει οτιδήποτε υπερβαίνει τον μέσο όρο. Η συμμετοχή τόσων πνευματικών ανθρώπων σε μια διαδικασία βράβευσης δείχνει ότι στη δημοκρατική και ανοικτή κοινωνία μας, σε μια κοινωνία στην οποία δεν επιβάλλονται άνωθεν αισθητικές ή κοσμοθεωρητικές απόψεις, υπάρχει χώρος για ουσιαστικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις. Δείχνει ότι στην κοινωνία μας, στην εποχή του εύκολου καταναλωτισμού και του μιμητισμού, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναζητούν κριτήρια ποιότητας και ύφους. Που διαβάζουν, στοχάζονται, συζητούν, κρίνουν.

Ως αναγνώστης σάς εύχομαι κάθε επιτυχία!»