

7

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2003

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Τύπου και υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Τηλέμαχο Χυτήρη, επισκέφθηκε σήμερα στις 11:30 το πρωί το Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονος και ενημερώθηκε από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για τον νέο θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς που άρχισε ήδη να εφαρμόζεται από τις 17 Μαρτίου σε 35 Αστυνομικά Τμήματα της Αθήνας και σε 20 της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει και με «αστυνομικούς της γειτονιάς», οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την αποστολή τους και του εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ευρεία αποδοχή που «ο αστυνομικός της γειτονιάς» έχει από τον κόσμο, από τους πολίτες.

«Ο αστυνομικός της γειτονιάς», που οι πολίτες γνωρίζουν το υπηρεσιακό κινητό του, έχουν την κάρτα του με το όνομά του και μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί του, δίνει επιτόπου λύσεις σε όλα τα μικροπροβλήματα που εντοπίζονται στις γειτονιές (μικροδιενέξεις, διατάραξη κοινής ησυχίας, παράνομες σταθμεύσεις αυτοκινήτων, ρύπανση παρακείμενων χώρων λόγω ανεγέρσεως οικοδομής), χωρίς ο θιγόμενος πολίτης να είναι υποχρεωμένος να καταφύγει στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Ενώ σε περιπτώσεις σοβαρότερων προβλημάτων, «ο αστυνομικός της γειτονιάς» παραπέμπει τον πολίτη στο οικείο αστυνομικό τμήμα ή σε άλλες υπηρεσίες. Φυσικά, επιλαμβάνεται άμεσα όταν εμπίπτουν στην αντίληψή του ενέργειες αναγόμενες στη σφαίρα του κοινού ποινικού δικαίου. Μέσω ασυρμάτου ειδοποιεί είτε το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα είτε το εγγύτερα ευρισκόμενο περιπολικό της Αμέσου Δράσεως.

Ο νεοεισαχθείς αυτός θεσμός εφαρμόζεται ήδη, στο πλαίσιο του προαναφερθέντος πιλοτικού προγράμματος, σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ένα αστυνομικό τμήμα είναι αρμόδιο για κάθε περιοχή, η οποία κατανέμεται σε τομείς.

Κάθε περιοχή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στον Πρωθυπουργό, παρουσιάζει τις επιμέρους ιδιαιτερότητές της, οι οποίες καθίστανται εμφανείς, όταν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού είναι αλλοδαποί. Κύριο μέλημα του «αστυνομικού της γειτονιάς» είναι η ομαλή συμβίωση των πολιτών, Ελλήνων και ξένων.

«Αστυνομικοί της γειτονιάς» αναλαμβάνουν την εποπτεία και τον έλεγχο συγκεκριμένου τομέα, οι κάτοικοι του οποίου επιζητούν μάλιστα να έρχονται σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Έτσι «ο αστυνομικός της γειτονιάς» καθίσταται ένα οικείο πρόσωπο για τους πολίτες, οι οποίοι απευθύνονται σ' αυτόν για την επίλυση των προβλημάτων τους. Επομένως, υλοποιείται στην πράξη αυτό που λέμε «η αστυνομία κοντά στον πολίτη», «η αστυνομία στην υπηρεσία του πολίτη».

Στον Πρωθυπουργό έγινε, επίσης, επίδειξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης, προκειμένου να ενημερωθεί για τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από ψυχολόγο της Αστυνομίας για τη φύση εγκληματικών πράξεων που απορρέουν από ψυχολογικά αίτια.

### **Ο Πρωθυπουργός, μετά την ενημέρωσή του, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:**

«Ήρθα σήμερα στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα για να ενημερωθώ για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει η Ελληνική Αστυνομία. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα αποκαλείται «Ο αστυνομικός της γειτονιάς».

Ο καθένας από εμάς ξέρει ότι στην καθημερινή ζωή παρουσιάζονται μικροπροβλήματα:

- Ένας γείτονας έχει ανοίξει το ραδιόφωνο σε τέτοιο σημείο που ενοχλεί όλο τον κόσμο.
- Κάποιος χτίζει με αποτέλεσμα σκόνες και μπάζα να ρυπαίνουν τα διπλανά καταστήματα.
- Υπάρχουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα μονίμως μπροστά στις εισόδους καταστημάτων και ο καταστηματάρχης θέλει να ρυθμίσει αυτό το θέμα με το γείτονα που δεν ακούει.

Σε ποιον απευθυνόμαστε;

Η Αστυνομία είναι κάτι απόμακρο, κάτι πολυπρόσωπο και υπάρχει πάντα ένας δισταγμός λόγω και της γραφειοκρατίας, πού θα βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας βοηθήσει.

«Ο αστυνομικός της γειτονιάς» είναι τώρα πια ο κατάλληλος άνθρωπος.

Όπως βλέπετε, πλαισιώνομαι από δύο αστυνομικούς της γειτονιάς. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για έναν τομέα, επισκέπτεται καθημερινά τους πολίτες, τους γνωρίζουν οι πολίτες με το όνομά τους, έχουν το τηλέφωνό τους και μπορούν οποτεδήποτε να τους τηλεφωνήσουν να έρθουν για να διευθετήσουν αυτά τα μικροπροβλήματα που υπάρχουν.

Ο στόχος; Να είναι η Αστυνομία κοντά στον πολίτη. Και απ' ό,τι άκουσα και διαπίστωσα, ο στόχος αυτός πραγματικά επιτυγχάνεται.

Φεύγουμε από αυτό το απόμακρο, φέρνουμε την Αστυνομία κοντά στον πολίτη.

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα πετυχαίνει και ελπίζω πολύ σύντομα, με βάση τις υπάρχουσες εμπειρίες, να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε και σε άλλες περιοχές. Φυσικά και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ήδη ξεκινήσει και σημειώνει επιτυχία, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Θέλω να συγχαρώ την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας γι' αυτήν την πρωτοβουλία».

Στην εκδήλωση για «τον αστυνομικό της γειτονιάς» ήταν παρούσα η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας: Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Φώτης Νασιάκος, ο διευθυντής της ΓΑΔΑ Υποστράτηγος Γιώργος Αγγελάκος και ο διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχος Ιωάννης Τσιρώνης.