

3 Οκτωβρίου 2002

Πραγματοποιείται απόψε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών η ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση του λογοτεχνικού περιοδικού *Διαβάζω* για την απονομή βραβείων στις κατηγορίες ποίησης, μυθιστορήματος, διηγήματος, πρωτοεμφανιζόμενου πεζογράφου, δοκιμίου - μελέτης, παιδικού βιβλίου και εφηβικού βιβλίου.

**Σε χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αναφέρει τα εξής:**

«Είναι μεγάλη η χαρά μου που, και φέτος, απευθύνω χαιρετισμό στην απονομή των λογοτεχνικών βραβείων του περιοδικού *Διαβάζω*. Σε μια εκδήλωση τιμής στους λογοτέχνες, τους δημιουργούς που μας οδηγούν στον σαγηνευτικό κόσμο της γραφής. Σε μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς εκείνους που κρατούν ζωντανή τη σπίθα της φαντασίας, της ευαισθησίας, της περιπέτειας.

Τα λογοτεχνικά βραβεία του *Διαβάζω* έχουν διαγράψει ήδη μια πολύχρονη διαδρομή. Σε έναν χώρο, τον χώρο της λογοτεχνίας που δεν χωρά σε κατεστημένα σχήματα, σε μια κοινωνία, την ελληνική, που συχνά λοιδορεί τους θεσμούς, σε μια εποχή, τη σύγχρονη, που επιμένει να προβάλλει την ισοπέδωση και την καχυποψία, τα βραβεία του *Διαβάζω* άντεξαν στον χρόνο. Καθιερώθηκαν, αναγνωρίστηκαν, έγιναν θεσμός. Υπό την έννοια αυτή, τα λογοτεχνικά βραβεία του *Διαβάζω* αποτελούν κατάκτηση του πνευματικού μας κόσμου και υποδεικνύουν μια κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική κοινωνία στη μακρά πορεία για την ωρίμανσή της.

Τα λογοτεχνικά βραβεία του *Διαβάζω* είναι όμως και για έναν ακόμα λόγο πολύτιμα: μόλις ανακοινωθούν, προκαλούν συζητήσεις, διχογνωμίες, αντιπαραθέσεις, διάλογο - και μάλιστα επί της ουσίας. Η αξιοπιστία τους οδηγεί τις κοινότητες των λογοτεχνών να εκλεπτύνουν τα κριτικά τους εργαλεία, να κρίνουν εαυτούς και αλλήλους, να μιλήσουν για έργα, δημιουργία, κείμενα. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύουν την αξία της κριτικής: συμβάλλουν στη διάνοιξη ενός χώρου κριτικής απόστασης, νηφάλιας ματιάς, ακριβοδικαίας, ακόμη και όταν είναι παθιασμένη, κριτικής. Με άλλα λόγια: συμβάλλουν στην αυτογνωσία των πνευματικών ανθρώπων, στην αυτογνωσία των αναγνωστών, άρα και, ευρύτερα, στην αυτογνωσία της κοινωνίας μας. Αυτογνωσία που είναι απαραίτητη και για την ίδια τη δημιουργία αλλά και για τη ζωή όλων μας - αν θέλουμε να μην εξαντλείται στο ζην, τη διαβίωση, αλλά να πορεύεται προς την ευδαιμονία, το ευ ζην.

Για τους λόγους αυτούς τα λογοτεχνικά βραβεία του *Διαβάζω* λόγους είναι ήδη μέρος του πνευματικού μας τοπίου. Για τους λόγους αυτούς τα λογοτεχνικά βραβεία του *Διαβάζω* μάς αφορούν.  
Σας εύχομαι κάθε επιτυχία!»