

54

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**

**Αθήνα, 23 Ιουλίου 2002**

**Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων της περιόδου 1967-1974, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πάρκο της Ελευθερίας, αναφέρει τα εξής:**

«Η επέτειος της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα μας παραπέμπει σε όλους εσάς που είσατε σήμερα παρόντες σ' αυτή την εκδήλωση. Αλλά προπαντός σε εκείνους που δεν είναι δυστυχώς ανάμεσά σας, γιατί πλήρωσαν με τη ζωή τους τα ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.

Σήμερα, οι αγώνες σας και οι θυσίες σας είναι εκείνες που διατηρούν τις μνήμες ζωντανές. Η ιστορική αυτογνωσία και η μνήμη του παρελθόντος αποτελούν, για όλους εμάς, πυξίδα για την πολιτική του μέλλοντός μας.

Η σημερινή σας εκδήλωση, την οποία χαιρετίζω, μας δίνει την αφορμή να εμπνευσθούμε από το παράδειγμά σας με νέες ιδέες για να συνεχίσουμε την πορεία μας ως χώρα, ως κοινωνία, ως πολίτες στις αρχές του 21<sup>ου</sup> αιώνα.

Ιδιαίτερα που η φεινή ιστορική επέτειος συμπίπτει με τον αγώνα μας για την οριστική εξάλειψη της τρομοκρατίας από τη χώρα μας. Η τρομοκρατία είναι ο υπ' αριθμόν ένα εκθρός της Δημοκρατίας, για την οποία εσείς θυσιάσατε τη ζωή σας. Με τη στάση σας αποδείξατε ότι ο αγώνας για ελευθερία και δημοκρατία αποτελεί την υπέρτατη έκφραση της πίστης στην ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό και εσείς, ως αγωνιστές και ως άνθρωποι, σεβαστήκατε ακόμη και τη ζωή των ιδίων των βασανιστών σας.

Ασφαλώς και συμμερίζεσθε τη θέση πως η τρομοκρατία, ως στίγμα και ντροπή της Μεταπολίτευσης, αποτέλεσε μια απόπειρα υπονόμευσης και διασυρμού του αγώνα σας, του αγώνα όλων μας που παλέψαμε για να εγκαθιδρύσουμε, να στερεώσουμε και να διευρύνουμε τη Δημοκρατία στον τόπο μας αυτές τις τρεις δεκαετίες.

Η στάση ζωής σας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους τους πολίτες. Εξακολουθεί να εμπνέει τις ζωντανές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, τις δυνάμεις της εργασίας και του πολιτισμού. Η στάση ζωής σας καταδεικνύει την ηθική υπεροχή της πολιτικής και οδηγεί όλους εκείνους που αγωνίζονται για μια κοινωνία ελεύθερη, ανοικτή, δημοκρατική, ανεκτική.

Άλλωστε, σε λίγο, η Γυάρος ως μνημειακός χώρος θα μας θυμίζει για πάντα ότι ο αγώνας ενάντια στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και την αυτοδικία είναι διαρκής αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη».