

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ****30 Ιουνίου 2002**

**Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κώστας Σημίτης, σε άρθρο του στην Ιστοσελίδα της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τη Γιορτή της Νεολαίας του Κόμματος, αναφέρει τα εξής:**

«Η φετινή γιορτή της Νεολαίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μου δίνει την αφορμή να θίξω το καιρίο και κρίσιμο ζήτημα της ανανέωσης της πολιτικής, των κομμάτων, της κοινωνίας και να επαναλάβω σε όλους τους τόνους και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η ανανέωσή τους περνάει μέσα από τους νέους.

Ανανέωση πριν απ' όλα σημαίνει φρέσκιες και δροσερές ιδέες. Σημαίνει ανατροπή σκονισμένων πρακτικών και συντηρητικών νοοτροπιών. Σημαίνει η νέα γενιά να βρεθεί στο προσκήνιο, με απόψεις και απαίτηση.

Σημαίνει όμως και μια νέα σχέση με τη νέα γενιά, ενίσχυση των θεσμών συμμετοχής και παρέμβασης των νέων, χωρίς προστατευτισμούς, χωρίς προκαταλήψεις. Απαιτεί μια κοινωνία που δεν θέλει να επιβάλλει πρότυπα ζωής, αλλά θέλει να σταθεί δίπλα σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην κοινωνική ζωή, να βρει διεξόδους, να απομακρύνει εμπόδια από μπροστά, να δημιουργήσει πιο πολλές δυνατότητες να επιλέξουν οι ίδιοι αυτό που πραγματικά θέλουν.

Για μας «Ισχυρή Ελλάδα» και «Ισχυρή Κοινωνία» αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Προηγήθηκε η οικοδόμηση της Ισχυρής Ελλάδας. Γιατί καμιά πολιτική για τον πολίτη και ιδιαίτερα για τις νέες και τους νέους της χώρας μας δεν θα μπορούσε να είναι βιώσιμη και αποτελεσματική, εάν δεν χτιζόταν πάνω στο θεμέλιο της Ισχυρής Ελλάδας. Αυτή η προσπάθεια πέτυχε, ολοκληρώνεται.

Στα χρόνια που πέρασαν αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σοβαρά και υπαρκτά προβλήματα δεκαετιών, εξυγιάνθηκαν σημαντικοί τομείς της οικονομίας, δημιουργούνται νέοι ισχυροί πυρήνες τοπικής ανάπτυξης, εξασφαλίστηκε η ισότιμη συμμετοχή στην ΟΝΕ. Διαθέτουμε ένα από τα τρία ισχυρότερα νομίσματα στον κόσμο και το ευρώ άγγιξε την ισοτιμία με το δολάριο με πολλαπλά τα οφέλη για την εθνική μας οικονομία. Αναβαθμίζονται συνεχώς οι υποδομές.

Τώρα έχει μπει σε πλήρη εφαρμογή το μεγάλο Σχέδιο:

- Για την «άλλη σύγκλιση», την πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση, τη σύγκλιση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών.
- Για μια ισχυρή κοινωνία που προαναγγέλλει τη δική σας Ελλάδα, νέες και νέοι.

- Για μια κοινωνία που θα απαρτίζεται από ενεργούς, σκεπτόμενους και υπεύθυνους πολίτες. Από πολίτες αυτόνομους και ελεύθερους.

Με σταθερό οδηγό τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης εργαζόμαστε με γνώση και σχέδιο για να προσεγγίσουμε τον αμετάθετο στόχο μας: Λιγότεροι καταναγκασμοί στη ζωή, περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες δημιουργίας, αυτονομίας και ελευθερίας για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τις νέες και τους νέους της χώρας μας.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε στους νέους μας. Τους θέλουμε συγκροτημένους στις κοινωνικές πρωτοβουλίες, στους χώρους Μόρφωσης, Δουλειάς και Πολιτισμού. Να διαμορφώνουν μια κοινωνία, όπου δημιουργία και νιάτα κυριαρχούν.

Όμως, οι νέοι θέλουν και απαιτούν από μας ξεκάθαρο και αξιόπιστο πολιτικό λόγο. Δεν τους συγκινούν οι ανέξοδες υποσχέσεις, δεν τους αφορούν τα μεγάλα λόγια, κλείνουν τα αυτιά τους στις ρητορείες και τους κομπασμούς, γελάνε με τους σχεδιασμούς του καφενείου.

Και σ' αυτό ακριβώς το σημείο θέλω να δώσω μια απάντηση στα όσα, κατά καιρούς, γράφονται και λέγονται για τη σχέση των νέων με την πολιτική: Όσο η πολιτική συμμετοχή εξαντλεί τη σημασία της σε εσωκομματικά τοπία, όσο δεν περνά από τα μεγάλα λόγια στα συγκεκριμένα έργα, όσο δεν επιδιώκει μια επανάσταση του συγκεκριμένου, η πολιτική συμμετοχή θα προκαλεί πλήξη.

Γι' αυτό πρέπει να βγούμε έξω από τα κομματικά μας τείχη. Να συναντήσουμε την κοινωνία των πολιτών, να συνεργαστούμε στο ίδιο σχέδιο, στο ίδιο όραμα: Την ισχυρή Ελλάδα των πολιτών, πολιτών υπεύθυνων με πρωτοβουλία, γνώση και στόχους.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., επί πολλά χρόνια, μπόρεσε να διατηρεί την πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία, διότι η παρουσία του ήταν και είναι συνυφασμένη με την ανάγκη αλλαγής, ανανέωσης και ανατροπής. Την ανάγκη αυτή που είναι όρος επιβίωσής του, οφείλει να υπηρετεί διαρκώς. Ετσι και σήμερα το δίλημμα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι: Αδράνεια ή ανατροπή.

Η αδράνεια είναι συνυφασμένη με το τέλμα και την ακινησία. Συνώνυμη του εφήμερου, του πρόσκαιρου, του ευκαιριακού, του περιστασιακού. Ταυτισμένη με τον εγκλωβισμό σε μικρόκοσμους. Απόλυτα συμβατή με τον εφησυχασμό και την αυταρέσκεια. Ευνοούσα στο έπακρο την αναπαραγωγή κλειστών και αποστεωμένων μηχανισμών εξουσίας.

Ο δρόμος της αδράνειας είναι η στρατηγική της συντήρησης. Οι δυνάμεις που την εκφράζουν δεν μπορούν, εκ των πραγμάτων, να εγγυηθούν καμιά αλλαγή. Γιατί είναι δυνάμεις οπισθοδρόμησης, γιατί είναι δυνάμεις αγκυλωμένες σε ό,τι μας κρατάει πίσω. Γι' αυτό και οι

δυνάμεις αυτές είναι οι φορείς της κοινωνικής και πολιτικής αναδιπλώσης.

Ο δρόμος της ανατροπής είναι η στρατηγική της προόδου, των αλλαγών, των τομών. Ανατροπή σημαίνει δημιουργικότητα, τόλμη και φρεσκάδα. Συνδέεται άρρηκτα με τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας εποχής. Σηματοδοτεί τη δυνατότητά μας να εκφράσουμε το μεγάλο κοινωνικό αρχιπέλαγος των δυνάμεων της εργασίας και του πολιτισμού.

Τη στρατηγική της ανατροπής εκφράζουμε και προωθούμε εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ολόκληρος ο προσδευτικός χώρος, οι δυνάμεις του εκσυγχρονισμού και της κεντροαριστεράς.

- ⇒ Για μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η πολιτική και η ιδεολογία δεν είναι τεχνικές της εξουσίας, κανόνες δημοσίων σχέσεων, ένας τρόπος να έχεις επιτυχία, παρ' όλο που άλλα λες και άλλα κάνεις.
- ⇒ Για μας, η πολιτική είναι μια απελευθερωτική διαδικασία, μια δημιουργική απόφαση δράσης, μια οφειλή προς την κοινωνική παρουσία μας.
- ⇒ Για μας, η ιδεολογία δεν είναι απλώς ένα σύνολο ασύνδετων πεποιθήσεων. Είναι ένα όραμα που υποχρεώνει, καθορίζει, δημιουργεί ευθύνες.
- ⇒ Εμείς κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας.
- ⇒ Εμείς επιβάλαμε έναν τρόπο πολιτικής συμπεριφοράς που προτάσσει το συμφέρον της χώρας, αδιαφορώντας για το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος.
- ⇒ Εμείς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε ή να κρύψουμε τίποτε.
- ⇒ Εμείς απαντάμε με τον πλούτο του έργου μας στην ένδεια των λόγων των πολιτικών αντιπάλων μας.

Με την πολιτική μας, δημιουργούμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που διευκολύνουν τους νέους στο να επιβάλλουν τις δικές τους προτάσεις ζωής και να σφραγίσουν με τη δική τους φαντασία και πρωτοβουλία το μέλλον.

Γι' αυτό και ρίχνουμε το βάρος στην κοινωνία της γνώσης, στην κοινωνία της πληροφορίας, στη στήριξη της τεχνολογίας, στην άντληση τεχνογνωσίας, στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, στην υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής δράσης και των νέων αγροτών.

Μπορούμε έγκαιρα να υλοποιήσουμε έναν ιστό μεταρρυθμίσεων με πολιτικές, έργα και υπηρεσίες για το νέο πολίτη. Και το μπορούμε, γιατί και τα μέσα διαθέτουμε και δουλεύουμε με σχέδιο, πρόγραμμα και συνέπεια.

Η νέα γενιά που σε λίγο θα κληθεί να αναλάβει τα ηνία αυτής της χώρας πρέπει να είναι οπλισμένη με όλα εκείνα τα εφόδια για να βιώσει τη συναρπαστική εμπειρία της παγκοσμιοποίησης και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να εντοπίζει κινδύνους, απειλές και να παραμερίζει εμπόδια.

Πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που συνεχώς θα παρουσιάζονται και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις όποιες προκλήσεις.

Είμαι αισιόδοξος για τη νεολαία της χώρας μας. Διότι σήμερα οι νέοι μας αρνούνται να είναι υπάκουα παραρτήματα μηχανισμών, αποποιούνται το ρόλο καθεστωτικής φρουράς, αποστρέφονται την πραιτωριανή λογική, δεν συγκροτούν άτακτες ομάδες διαμαρτυρίας. Θα ακυρωνόταν ο πρωτοποριακός ρόλος τους, αν συνέβαιναν αυτά.

Η νέα γενιά αποτελεί την εγγύηση για μια σύγχρονη, δυναμική κοινωνία που ανανεώνεται συνεχώς. Μια κοινωνία ανοικτή στο νεωτερισμό, την καινοτομία, την προσαρμογή. Μια κοινωνία πολιτών με ιδέες, έφεση για δημιουργία.

Θέλουμε νέους με ορμή για ζωή και δημιουργία που κάνουν πράξη το σύνθημα του γαλλικού Μάη «Σήμερα το να είσαι ελεύθερος, σημαίνει να συμμετέχεις».