

3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2002

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, με την ευκαιρία της διοργάνωσης της 25^{ης} Γιορτής Βιβλίου που πραγματοποιείται στο Πεδίον του Άρεως, απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα:

«Η 25η Γιορτή Βιβλίου ανοίγει τις πύλες της. Η Γιορτή Βιβλίου, γιορτή του πολιτισμού, γιορτή της κοινωνίας, λαϊκή -με την πιο ευγενή σημασία του όρου- γιορτή.

Η 25η Γιορτή του Βιβλίου μάς υποδέχεται μια σημαντική για το βιβλίο χρονιά. Η παρουσία της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Φρανκφούρτης υπήρξε μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία σε βάθος χρόνου. Δείξαμε, πριν από όλα στον ίδιο μας τον εαυτό, τι μπορούμε να επιτύχουμε όταν εργαζόμαστε με όραμα αλλά και με σύστημα - και μάλιστα σε έναν τομέα με υψηλές απαιτήσεις, όπως είναι ο πολιτισμός. Αναδείξαμε το πρόσωπο της χώρας μας, μιας σύγχρονης χώρας, που είναι σε θέση να μεταπλάθει τις εμπειρίες σε λόγο, να στοχάζεται, να εκφράζεται δημιουργικά.

Και η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα βαθύτερων διεργασιών της κοινωνίας μας.

Όπως δεν είναι τυχαίο το ότι η Γιορτή του Βιβλίου κάνει αποφασιστικά βήματα ανανέωσης. Ότι δεν επαναπαύεται στη σιγουριά της επιτυχίας της. Ότι αναζητεί νέες μορφές παρέμβασης και ενισχύει την πολιτιστική φυσιογνωμία της. Και αυτό είναι ενδεικτικό όχι μόνο της πραγματικότητας, αλλά και των δυνατοτήτων της κοινωνίας μας. Μιας κοινωνίας που δεν φοβάται την καινοτομία, την ανταλλαγή απόψεων, τη γνωριμία με άλλες παραδόσεις.

Ο χώρος του βιβλίου χρειάζεται ευρύτερη συστράτευση. Συστράτευση όλων εκείνων, τους οποίους βλέπουμε να συνυπάρχουν υποδειγματικά στη Γιορτή του Βιβλίου.

Η Πολιτεία εγγυάται την ύπαρξη ενός γόνιμου πολιτιστικού περιβάλλοντος, εξασφαλίζει τις υποδομές, περιορίζει τις πολιτιστικές ανισότητες.

Όμως το βιβλίο είναι πάνω από όλα προσωπική περιπέτεια. Το βιβλίο είναι υπόθεση των δημιουργών, των συγγραφέων, των μεταφραστών... Αλλά και των εκδοτών και των άλλων επαγγελματιών του βιβλίου, που με μεράκι συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα με τον πολιτισμό.

Και τέλος το βιβλίο είναι υπόθεση της κοινωνίας. Της κοινωνίας των αναγνωστών, του καθένα από εμάς που διαβάζοντας συγκινείται, θαμπώνεται, στοχάζεται, ονειρεύεται, ψυχαγωγείται. Που διαβάζοντας ζει πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην 25η Γιορτή Βιβλίου».