

**2 Απριλίου 2002**

**Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας - Πρόνοιας Αλέκο Παπαδόπουλο, πραγματοποίησε σήμερα στις 09.45 π.μ. αιφνιδιαστική επίσκεψη, χωρίς την παρουσία ραδιοτηλεοπτικών μέσων και φωτογράφων, στα Νοσοκομεία Παιδών «Αγλαΐα Κυριακού» και «Αγία Σοφία».**

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού άρχισε από το Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου επισκέφθηκε τα Εξωτερικά Ιατρεία, το Παιδιατρικό Τμήμα, το Μικροχειρουργικό Τμήμα, τα Εργαστήρια Μικροβιολογικού Ελέγχου, την Α και Β Παιδιατρική Κλινική που στεγάζονται στον 3<sup>ο</sup> όροφο του Νοσοκομείου, την Ορθοπαιδική Κλινική που στεγάζεται στον 4<sup>ο</sup> όροφο, καθώς και θαλάμους ασθενών.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το «Αγία Σοφία» και συγκεκριμένα την Παιδιατρική Κλινική ΚΑΣΣΙΟΥ που στεγάζεται στον 4<sup>ο</sup> όροφο, το Αιματολογικό-Ογκολογικό Τμήμα που στεγάζεται στον 1<sup>ο</sup> όροφο, τα Εξωτερικά Ιατρεία και τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, καθώς και θαλάμους ασθενών και το χώρο των Απογευματινών Ιατρειών.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με πολλούς γονείς που είτε είχαν φέρει τα παιδιά τους για εξετάσεις είτε τα παιδιά τους νοσηλεύονταν στα δύο Νοσοκομεία.

**Μετά την επίσκεψη στα Νοσοκομεία Παιδών που διήρκεσε περίπου μία ώρα, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:**

«Η μέριμνα για την όσο το δυνατόν αρτιότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας. Η συνεχής αναβάθμισή τους εντάσσεται στις πρώτες προτεραιότητές μας. Καθημερινό μέλημά μας, καθημερινή μας φροντίδα και έννοια είναι η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Στην κατεύθυνση αυτή έχει συντελεστεί έργο.

Ενδεικτικά σημειώνω μεταξύ άλλων:

- Τη διοικητική αναδιοργάνωση των Νοσοκομείων.
- Την καθιέρωση του θεσμού των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας.

- Την καθιέρωση της λειτουργίας του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων.
- Την αναδιοργάνωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών
- Τη λήψη μέτρων που αφορούν τη βελτίωση και τον ευπρεπισμό των χώρων των Νοσοκομείων.
- Τη συνεχή κάλυψη των κενών από την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ωστόσο, παρά το έργο που έχει συντελεστεί, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν.

Τα δύο Νοσοκομεία Παιδών που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα παιδιατρικά κέντρα της Ευρώπης με εξειδικευμένες μονάδες και επιστημονική αναγνώριση. Και τα δύο είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Χρειάζονται, όμως, αναβάθμιση είτε σε κτιριακό επίπεδο είτε σε κάλυψη αναγκών νοσηλευτικού προσωπικού και όπως πάντα σε θέματα ταχύτερης εξυπηρέτησης ασθενών παιδιών.

- **Γι' αυτό, μετά από συνεννόηση με τον υπουργό Υγείας – Πρόνοιας κ. Παπαδόπουλο, έδωσα εντολή να προχωρήσει, το συντομότερο δυνατό, η αποφασισμένη συλλειτουργία των δύο Νοσοκομείων,** που θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη λειτουργία τους. Διότι δεν νοείται να υπάρχουν δύο όμοια Νοσοκομεία, το ένα δίπλα στο άλλο, κάτι που συνιστά κατακερματισμό δυνάμεων σε επιστημονικό και άλλο προσωπικό και δυσκολίες στο σχεδιασμό.
- **Δεύτερον,** επειδή και τα δύο Νοσοκομεία, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής (τους χειμερινούς μήνες) καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες και πιεστικές ανάγκες, **ζήτησα να προχωρήσει αμέσως η δημιουργία του αυτόνομου τμήματος επειγόντων περιστατικών, όπως έχει σχεδιαστεί για όλα τα μεγάλα Νοσοκομεία της Χώρας και βρίσκεται σε εξέλιξη.**
- **Τρίτον, μετά από ενημέρωση που είχα από γονείς παιδιών, εργαζόμενους και γιατρούς, διαπίστωσα την ανάγκη άμεσης αύξησης του νοσηλευτικού προσωπικού.**

Αμετακίνητος και κύριος στόχος μας είναι και παραμένει:

- Η μεγιστοποίηση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σε συνδυασμό με την ανθρώπινη αντιμετώπιση των πολιτών, εν προκειμένω των μικρών ασθενών, από την πλευρά του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.

- Η οικοδόμηση ενός πραγματικού δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο να λειτουργεί υπέρ των πολιτών.

Η αξιοπρέπεια του πολίτη δεν διακυβεύεται μόνον στα αποκαλούμενα «μεγάλα προβλήματα». Διακυβεύεται και στα προβλήματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό και η αξιοπιστία, η κοινωνική ευαισθησία και η πολιτική φερεγγυότητα της Πολιτείας δεν κρίνεται μόνο από την ανταπόκρισή της στα μείζονα και τα σπουδαία, αλλά και στα «μικρά» και καθημερινά. Εμείς επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας και όσον αφορά το συνολικό σύστημα και όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία του.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε, με αμείωτη ένταση, την προσπάθειά μας».