

2

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

25 Φεβρουαρίου 2002

**Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος τους ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης δέχθηκε σήμερα στις 13.00, στο Μέγαρο Μαξίμου, τους βουλευτές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Κινήματος (τους κυρίους Αλ. Ακριβάκη, Λ. Αποστολίδη, Χρ. Θεοδώρου, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Πιπεργιά, Δ. Αλαμπάνο, Ι. Βαθειά, Λ. Παπαδήμα, Δ. Θάνο και Ι. Μπακόλα Γραμματέα της Ν.Ε. Ευρυτανίας).**

**Στη συνάντηση μετείχαν επίσης ο υπουργός Επικρατείας Στέφανος Μανίκας και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού επί θεμάτων Τύπου Γιώργος Πανταγιάς.**

**Ο Πρωθυπουργός, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις των βουλευτών για τα προβλήματα που απασχολούν την Περιφέρειά τους, απευθυνόμενος προς αυτούς είπε μεταξύ άλλων τα εξής:**

Από τη σημερινή συζήτηση, που υπήρξε γόνιμη και δημιουργική, χάρη στις διαπιστώσεις, τις προτάσεις και τις επισημάνσεις σας, κατέστη εμφανές ότι η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας κινείται σε θετική αναπτυξιακή τροχιά.

Τα μικρά και μεγάλα έργα, οι δράσεις και παρεμβάσεις μας στην περιοχή αλλάζουν την εικόνα της Στερεάς Ελλάδας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και διανοίγοντας ευσίωνες προοπτικές. Προοπτικές για το σύνολο της περιοχής, αλλά και για τους κατοίκους της.

Τα προβλήματα της περιοχής, τα προβλήματα των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας είναι και δικά μας προβλήματα. Τα αντιμετωπίζουμε με σχέδιο και πρόγραμμα, με γνώση και όραμα, με συλλογικότητα και αγωνιστική διάθεση.

Το κλίμα των ημερών δεν αποσπά το ενδιαφέρον και την προσοχή μας από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας. Κάποιοι έχουν επιλέξει να κινούνται σε θολά νερά της παραπολιτικής και του παρασκηνίου. Εμείς επιλέγουμε να φωτίσουμε τα προβλήματα των πολιτών και να τα αντιμετωπίσουμε, όπως, άλλωστε, πράξαμε μέχρι τώρα. Έχουμε κάνει πολλά. Χρειάζονται όμως περισσότερα.

Η διαδρομή μας, η ιστορία μας και το πλούσιο έργο που έχουμε επιτελέσει, έχουν δείξει ότι :

- Είμαστε οι πρωταγωνιστές των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, προκειμένου να αλλάξουμε την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία της χώρας.

- Είμαστε οι εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας για να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και την ευημερία των πολιτών.
- Είμαστε ο φορέας της αλλαγής, της ανανέωσης και της εξυγίανσης του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Η προσπάθεια φθοράς και απαξίωσης των κομμάτων και των πολιτικών λειτουργούν διαβρωτικά για το ίδιο το πολιτικό μας σύστημα. Στην καμπάνια απαξίωσης της πολιτικής η καλύτερη απάντησή μας είναι:

- Το πολιτικό και κυβερνητικό έργο μας.
- Η αντιμετώπιση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν τον πολίτη.
- Η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει έναντι της χώρας, της κοινωνίας και των πολιτών.

Οι δυνάμεις της συντήρησης και της αναδίπλωσης γνωρίζουν ότι αυτή μας η απάντηση παράγει πολιτική αξία, την οποία ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει.

Παρά την προσπάθειά της να εμφανισθεί με το προσωπείο μιας σύγχρονης και φιλολαϊκής παράταξης, η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο εκφραστής του πλέον συντηρητικού -πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά- κατεστημένου.

Αυτό που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία ήταν και παραμένει η κοινωνική και πολιτική αναδίπλωση, ήταν και παραμένει μια συντηρητική πολιτική πρόταση. Αυτό που εκπροσωπεί η συντηρητική παράταξη είναι η νεοφιλελεύθερη συνταγή που θέλει να μετατρέψει την κοινωνία των πολιτών σε κοινωνία της αγοράς.

Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ξεχνά ότι μεταλλαγμένα προϊόντα μπορεί να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, όμως, μεταλλαγμένες παρατάξεις.

Στη Νέα Δημοκρατία αφήνουμε τις ύβρεις, τις κραυγές, την ένταση και την πόλωση.

Εμείς έχουμε επιλέξει το δρόμο της δημιουργικής αντιπαράθεσης, της γόνιμης συζήτησης, της συναίνεσης και της νηφαλιότητας. Γιατί είμαστε η ήρεμη δύναμη.

Η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι καυγάς για το πάπλωμα που είναι η νομή της εξουσίας. Είναι μια καθαρά πολιτική αντιπαράθεση γιατί εκπροσωπούμε διαφορετικές πολιτικές προτάσεις, γιατί εκπροσωπούμε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Αυτή την αλήθεια, αυτήν την πραγματικότητα δεν την αντέχει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και προσπαθεί να θολώσει τα νερά.

Στη νέα εποχή που έχουμε εισέλθει πρέπει να ανοίξουμε, αλλά και να περπατήσουμε νέους πολιτικούς δρόμους με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, τις δυνάμεις της εργασίας, της παραγωγής, της επιχειρηματικότητας, της διανοήσης, του πολιτισμού, τις δυνάμεις της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης. Μαζί με όλες αυτές τις δυνάμεις θα δώσουμε το στοιχείο για την Ελλάδα του μέλλοντός μας.