

2

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΓΙΑ ΤΟ 21ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η αγορά του βιβλίου δεν είναι μια απλή αγορά. Είναι αγορά με την κλασσική του όρου έννοια: αγορά ιδεών, χώρος υλικής αλλά και πνευματικής επικοινωνίας με τα βιβλία, με τον πλούσιο σε αποχρώσεις και σε βάθος κόσμο της ανάγνωσης.

Μετά την επιτυχή παρουσία της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Φρανκφούρτης φάνηκε ότι το ελληνικό βιβλίο, παρά το εμπόδιο της γλώσσας, μπορεί να σταθεί στην αγορά ιδεών της οικουμένης.

Γιατί η οικουμένη έχει και αυτή τη διάσταση. Πέρα από την οικονομική παγκοσμιοποίηση υπάρχει και η οικουμένη της ανταλλαγής των ιδεών, της δημιουργίας. Και η ύπαρξη αυτής της οικουμένης γίνεται τραγικά επίκαιρη στις μέρες μας: μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ διαδραματίζονται τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, σε μια εποχή όπου ο πολιτισμός -υπό το κάλυμμα των εθνικισμών, των φανατισμών ή της ξενοφοβίας- εμφανίζεται ως διάυλος μισαλλοδοξίας, η ανάγκη πολλών και πολυεπίπεδων μορφών διαλόγου και διαβούλευσης, χώρων επικοινωνίας με τον κόσμο της φαντασίας και της δημιουργίας γίνεται πιο επιτακτική παρά ποτέ.

Και η έκθεση βιβλίου είναι ένας τέτοιος χώρος. Μια πηγή ανανέωσης, εμπλουτισμού, αναζωογόνησης των ιδεών αλλά και της κοινωνίας.

Ιδίως, αν έχει τη μορφή του Φεστιβάλ Βιβλίου, ενός θεσμού με αντοχή στον χρόνο και ζωντάνια, που βασίζεται στον ίδιο τον κόσμο της δημιουργίας, στους ίδιους τους επαγγελματίες του βιβλίου.

Ιδίως αν οργανώνεται σε μια βαθιά πνευματική πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη της λογοτεχνίας, της ευαισθησίας, του στοχασμού.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο 21ο Φεστιβάλ Βιβλίου και το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου της Θεσσαλονίκης.